

Editie 03 | Jaargang 17 | Mei 2026

samenloop

Parochiemagazine van Parochie De Goede Herder Hengelo

**Van hart
tot hart**



03

Thema-artikel:
Bezoek aan het
Rouwcafé

Uitgelicht:
Samen onderweg

En verder:
De toekomst van de parochie
Loslaten doet pijn
Film kijken met paus Leo

'Wij staan altijd voor u klaar.'

Rene, Martine en Inge van In Pace DELA

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Bij In Pace DELA kunt u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Hengelo en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar dela.nl/hengelo of bel 074 204 50 30.

In Pace
DELA

hw Hans Wachtmeester
Uitvaartverzorging
Afscheidshuis Hengelo



Een afscheid dat bij u past



074 30 30 290
www.hanswachtmeester.nl



Vertrouwd dichtbij.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 074 - 2505379
leferink-wennink.nl



LEFERINK & WENNINK
UITVAARTZORG

Leferink & Wennink Uitvaartzorg is een onderdeel van Vredehof.



Doneren met QR-code

Even geen contanten op zak om collectegeld, misstipendia of kaarsengeld te betalen? Geen probleem, scan de onderstaande QR-code met de camera van je smartphone en regel het snel via online bankieren. Het gedoneerde bedrag komt dan via het rekeningnummer van parochie De Goede Herder ten goede aan je eigen geloofsgemeenschap.

Je kunt de QR-code scannen via de Samenloop, de website van De Goede Herder en achter in de kerk.



in samenwerking met VELO@VILLE

JOUW FIETS, JOUW KEUZES

- Meer dan 32 kleuropties
- Helemaal **gepersonaliseerd** naar jou stijl
- **Kwalitatief**, Duits hand gebouwd
- Kies je versnelling, **motor, accu, en meer**



☎ 0545-431674

✉ info@vossebeldfietsen.nl

🌐 vossebeldfietsen.nl

📍 Den Borgweg 16, Rekken

📍 Industriestraat 63, Hengelo



WILT U HIER ADVERTEREN en dit blad ondersteunen?

Samenloop advertentieformaten:

- 1/1 pagina : 194 x 271 mm
- 1/4 pagina : 95 x 137 mm
- 1/8 pagina : 95 x 68 mm
- 1/16 pagina : 95 x 34 mm

CONTACT: samenloop@degoedeherderhengelo.nl



Moeder Maria, bid voor ons

Het is mei, Mariamaand. Enkele jaren terug nam ik deel aan een alphacursus in een protestantse gemeente. Op verzoek van de predikant, die ik kende. Ze wilde graag dat ook een katholiek aanschoof. Rijke avonden, waar eens te meer bleek hoe weinig leerstellige verschillen ertoe doen. Wel kwam de vraag: 'Wat hebben jullie toch met Maria?'

Je kunt daar een theologisch gefundeerd antwoord op geven. Denk aan het moment waarop Jezus vanaf Zijn kruis Johannes en Maria toespreekt: 'Moeder, zie daar uw zoon; zoon, zie daar uw moeder.' Ik weet niet meer of ik daar in mijn antwoord op heb gewezen. Waarschijnlijk niet, ik ben geen theoloog, ik wilde uit mijn hart antwoorden. Zodat ik vertelde op moeilijke momenten een weesgegroetje te bidden. Of weesgegroetjes. Om kracht en bijstand, om rust. Onverwacht kwam de vraag of ik het gebed wilde uitspreken. En zo bad ik in een protestantse kerk een weesgegroetje.

'Lucas 2', zei meteen een van de Bijbelvaste deelnemers. Iedereen vond het een 'toch wel heel mooi gebed.'

Het was zo'n avond waarin verschillen verdampen. Onze voorvaders stonden eeuwen terug geharnast tegenover elkaar. Aan hel en verdoemenis ontbrak het niet, het regende nog net geen brandende pek uit de hemel. Nu stonden we daar in diepe vrede en verbondenheid. Wolf en lam, panter en bokje, kalf en leeuw (Jes. 11: 6-9). Was het ooit hard tegen hard, nu was het hart tegen hart.

Dit jaar is de meimaand extra bijzonder. Op de laatste dag wordt de Onze Lieve Vrouwekerk aan de eredienst onttrokken. Aan een geschiedenis van bijna een eeuw komt een einde. Generaties zijn hier bijeengekomen. Ze hebben hier gevierd en gehuild, getrouwd en gerouwd. Al is de Heer, en ook Maria, overal te vinden: een kerkgebouw doet ertoe. Elke baksteen



vertelt een verhaal. Daarvan afscheid te moeten nemen, snijdt diep in de ziel.

Hans Morssinkhof

Colofon

Centraal secretariaat parochie De Goede Herder

Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo

T 074-2592332

E secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

W www.rktwentecentraal.nl

ANBI-nummer: RSIN 821 507 114

Bereikbaar: ma. - vr. 09.30 - 12.00 uur

Dopen en Huwelijk: Aanmelden bij secretariaat
pastorale team: pastoralsecretariaat@rktwentezuid.nl
of 074 - 349 22 12

Vertrouwenspersoon: mw. Magrit de Graaf

E vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl

T 06 51 74 13 00

Sacrament van de zieken/ziekenzegen:

bel hiervoor rechtstreeks met pastor James Keuben
(tel. 06 37 08 70 87, maandagavond en zaterdag vrij).

Redactie: Marianne Koebrugge (H. Geest)
Han Coonen (H. Franciscus), Bernard Korbeld
(H. Franciscus), Eddy Oude Wesselink (Thabor),
Lory Wagenaar (algemeen)

Eindredactie: Jan Schage (Bestuur)

Hans Morssinkhof

Opmaak: Sonja Lozeman | VanSonja.nl

Drukwerk: Zalsman Zwolle

Verschijningsdata:

Nummer 4: 23 juni

Nummer 5: 5 september

Nummer 6: volgt nog

Uiterlijke kopijdata:

Nummer 4: 7 juni

Nummer 5: 16 augustus

Nummer 6: volgt nog

Algemene kopij naar:

samenloop@degoedeherderhengelo.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen. De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Inhoudsopgave



Een bezoek aan het Rouwcafé	4
De toekomst van onze parochie	6
Vrede zij u!	7
<i>Pastor James Keuben</i>	
Voor u gevonden	8
Van uw pastores	9
In en om De Goede Herder	10
Uit de geloofsgemeenschappen	12
John Henry Newman	14
Mededelingen en agenda	16
Vieringenrooster	18
Samen onderweg	20
Loslaten doet pijn	21
Van hart tot hart	22
Film kijken met paus Leo	23
Maria ontwart de knopen	24



De volgende Samenloop uerschijnt op 23 juni | Prijs los nummer: €1,25

Een bezoek aan het Rouwcafé voor twintigers en dertigers



Ellis >

In de jaren dertig van de vorige eeuw bezoekt Iosif Vissarionovitsj Dzjoezagasjevili, beter bekend als Stalin, een kamp van Jonge Pioniers. De kinderen staan allemaal in uniform in een rechte rij. Stalin haalt een jongen uit de rij en vraagt: 'Wat is je naam, jongen?' 'Mijn naam is Vovocka Karpov', antwoordt hij. 'Zo, vertel me, Vovocka, wie is je moeder?' 'Mijn moeder is het Grote Sovjetland', antwoordt de jongen. 'Heel goed, wie is je vader?' 'Mijn vader is de wijze en vriendelijke kameraad Iosif Vissarionovitsj Stalin!', zegt Vovocka. Stalin glimlacht, aait hem over de wang en zegt: 'Geweldig, en wat wil je worden als je groot bent?' 'Een weeskind', is Vovocka's antwoord.

De dood

Dit voorval toont aan dat de dood nooit ver weg is in de Russische ziel. De dood is een trouwe metgezel, in wiens schaduw je je dagen slijt. Onaangekondigd klopt hij op de deur, nu, of over een week. In Nederland zijn we geneigd de dood weg te stoppen. De dood is iets dat anderen overkomt, wijzelf zijn er immuun voor. Rouwbe- klag, ach ja, voor even, maar dan weer verder. Je moet immers verder in de vierentwintig uurseconomie. Een plichtmatig: 'Hoe gaat het?' op je werk, een even plichtmatig antwoord: 'Goed', want dat is wat iedereen het liefst wil horen.

Rouwcafé

Een rouwcafé voor twintigers en dertigers lijkt een contradictie in terminis. Jonge mensen, en dan in de rouw? Zet je er maar gauw overheen, je bent jong en het leven lacht je toe. Kop op! Iedereen

gaat er intussen aan voorbij dat het, net als in Rusland, ons allemaal kan overkomen, zonder aanzien des persoons. Als kind werd ik weggehouden bij de kist van mijn grootouders, dat was te eng voor mij. Mijn eerste dode, die ik werkelijk zag opgebaard, was mijn oom Henk, en toen was ik al ver in de veertig.

Rouwen is voor alle leeftijden en vooral jonge mensen hebben moeite met het verwerken, want Zie hierboven.

In Hengelo bestaat sinds september vorig jaar een Rouwcafé voor twintigers en dertigers. Publicaties her en der wekten mijn nieuwsgierigheid en ik besloot eens een kijkje te gaan nemen op de eerste dinsdag van de maand in café-restaurant Stravinsky in Hengelo, klokke zeven.

Ik trof daar een gemêleerd gezelschap aan, waaronder twee van de initiatiefnemers, Lory Wagenaar en Peter Wennink. Ik was benieuwd naar de beweegredenen en met twee deelnemers had ik een persoonlijk gesprek.

Wouter (29)

Wouter studeert aan de UT. Net als hij zijn studie wil afronden, sterft een goede vriendin van hem, nu anderhalf jaar geleden. Ze kenden elkaar al van school. Ze bleek zeker dan gedacht. Haar overlijden sloeg in als een bom. Wouter ontspoorde helemaal, hij dacht constant aan haar en de gedachte: 'Waar doe ik het allemaal voor?' kwam regelmatig bij hem op. Hij kwam zijn bed haast niet meer uit.



Wouter bezocht een studentepsycholoog, volgde een online rouwplatform, ging te rade bij wijkteams.

Hij kwam er geleidelijk achter dat er geen rouwmiddelen bestaan voor jonge mensen zoals hij, eerder voor mensen van in de zestig. Via, via kwam hij terecht bij het Rouwcafé. Hij is daar met lotgenoten, die begrijpen hoe je je voelt. Je kunt dingen delen die je maakt of schrijft. Het komt voor hem als een grote steun.

Ellis (29)

Ellis zag een aankondiging van het Rouwcafé op een poster. Zij is inmiddels tot de organisatie toegetreden. Viereneenhalf jaar geleden kwam haar vriend om bij een motorongeluk. Ellis was de duopassagier. Zij belandde met twee gebroken handen in het ziekenhuis.

De wonden van toen zijn intussen littekens geworden, in letterlijke en figuurlijke zin. Vlak na het ongeluk ontdekte Ellis hoe ongemakkelijk mensen kunnen worden bij het onderwerp: 'De Dood'. Zij moest ontelbare clichés en misplaatste opmerkingen aanhoren. Heel weinig mensen wisten wat zij voelde. Ellis heeft er haar missie van gemaakt om rouw onder de mensen te brengen. Niet om te confronteren, maar juist om te verbinden en begrip te creëren. Ellis zal binnenkort ook starten met onderwijs en onderzoek over rouw, verlies en zingeving bij Saxion Hogeschool.

Lotgenoten

In het Rouwcafé komen lotgenoten bij elkaar om erkenning en herkenning mee te maken. Hier hoeven mensen zich niet alleen te voelen, omdat de anderen ook weten hoe het is. Iedereen die zich herkent in de verhalen van Wouter en Ellis, een even groot verlies heeft meegemaakt, hoe lang geleden ook, is welkom.

Het Rouwcafé is open op iedere eerste dinsdag van de maand van 18.30 tot 20.30 uur in café-restaurant Stravinsky in Hengelo. Deelnemers krijgen een drankje en een daghap van de organisatie.

Jan Schage

Foto: Jan Schage

ROUWCAFÉ HENGELO

voor én door 20ers en 30ers

Heb jij recent of langer geleden een dierbare verloren? Bij het rouwcafé ben je van harte welkom!

Het rouwcafé staat in het teken van:

- laagdrempelige ontmoeting
- herkenning en gezelligheid
- met een drankje en daghap

Wanneer

Elke eerste dinsdag van de maand van 18.30-20.30 u.

Locatie

Bar/restaurant Stravinsky

Contact

rouwcafehengelo@gmail.com

Op Insta [@rouwcafe074](https://www.instagram.com/rouwcafe074)



Je bent met
lotgenoten,
die begrijpen
hoe je je voelt

De toekomst van parochie De Goede Herder

Met geloof in morgen, bouwen we vandaag



Parochie
De Goede Herder
Hengelo

Met geloof in morgen, bouwen we vandaag.

Herstructurering

Begin 2025 heeft het parochiebestuur een bestuurlijk herstructureringsplan gepresenteerd. Samen met het pastorale team heeft het bestuur een uitvoerige analyse gemaakt van de vitaliteit van de parochie en geloofsgemeenschappen en bepaald welke keuzes nodig zijn om onze toekomst zo goed mogelijk vorm te geven. De aankondiging dat twee van de parochiekerken, uiterlijk eind 2026, zullen gaan sluiten was een moeilijke beslissing en die heeft ook veel emoties opgeroepen.

Sinds het bekend worden van dit besluit tot het onttrekken van de kerken aan de goddelijke eredienst van de Onze Lieve Vrouwe en de Thabor, zijn er verschillende gesprekken geweest met locatieraden/pastoraatsgroepen en de geloofsgemeenschappen. Dit gevoelige proces wordt door het parochiebestuur zorgvuldig doorlopen en het heeft daarbij ondersteuning van de 'projectgroep herstructurering'. Het aartsbisdom geeft ons een handleiding van de te doorlopen stappen. Het houden van een hoorzitting is één van die stappen. Voor beide geloofsgemeenschappen hebben de hoorzittingen begin maart 2026 plaatsgevonden.

Laatste eucharistieviering

De geloofsgemeenschappen bereiden zich nu voor op de laatste eucharistieviering in de eigen kerk. Voor de Onze Lieve Vrouwekerk zal dat zijn op zondag 31 mei 2026. De laatste viering voor de Thaborkerk is op zondag 22 november 2026.

Er breekt dan een nieuwe tijd aan. De vertrouwde weekendvieringen in deze kerken zijn er niet meer. Als parochiaan en kerkganger zal dat wennen zijn. We zijn echter met elkaar parochianen van de Goede Herder Parochie en kunnen samen vieren in de twee parochiekerken die beschikbaar blijven: de H. Franciscuskerk en de St. Lambertusbasiliek.

Kerken sluiten: geloofsgemeenschap blijft

Het parochiebestuur en pastorale team benadrukken dat we in Hengelo één gemeenschap zijn van gelovigen met nu twee kerkplekken. Alle geloofsgemeenschappen denken na over het samen vorm en inhoud geven van die ene parochie. Er is openheid en gastvrijheid om parochiebreed te werken aan een toekomstbestendige parochie.

Tegelijk bespreken we met de Thabor- en Onze Lieve Vrouwegemeenschap welke mogelijkheden en kansen er zijn voor lokale pastorale activiteiten. Kerken kunnen sluiten, maar gelovigen blijven en zullen in dit veranderingsproces op zoek gaan naar een plaats van ontmoeten en vieren van geloof. Het pastorale team is nadrukkelijk hierover met de pastoraatgroep in gesprek.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat er vragen bij u leven. De flyer die in 2025 is uitgegeven en ook in parochieblad 'Samenloop' is opgenomen, kan een hulpmiddel zijn. Te allen tijde kunt u via het parochie-secretariaat (tel. (074) 349 22 12, contact@pastoraalteam.nl) uw vragen aan het parochiebestuur kenbaar maken.

Met vertrouwen bouwen we met u aan de parochie waarin ons gemeenschappelijk geloof en betrokkenheid gestalte kunnen krijgen; nu en in de toekomst.

Met geloof in morgen, bouwen we vandaag!

Parochiebestuur De Goede Herder

Pastoor Jansen afwezig

De besturen van de samenwerkende parochies H. Geest, De Goede Herder en HH. Jacobus en Johannes delen u mee dat pastoor J.A.C. Jansen zich op zaterdag 11 april jl. ziek heeft gemeld. Hij neemt gedurende een geruime periode afstand van het pastoraat en het bestuur in de genoemde parochies. Daarom zal hij op korte termijn voor nog onbepaalde tijd elders gaan verblijven.

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft de bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Deventer, de hoogerwaardede heer drs. P. Kuipers, inmiddels met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd benoemd tot parochie-administrator van de drie genoemde samenwerkende parochies.

PASTORAAL TEAM Parochie De Goede Herder - Heilige Geest Parochie - HH. Jacobus en Johannes parochie
Secretariaat Pastoraal Team: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo. Tel.: 074-3492212, contact@pastoraalteam.nl

J.A.C. Jansen - Pastoor
(Tijdelijk afwezig)

J. Keuben - Pastor
06 - 37 08 70 87
j.keuben@rktwentezuid.nl

Vrede zij u!



Laten we in
het klein
beginnen

Met deze woorden stelde onze nieuwe paus Leo XIV zich een jaar geleden aan ons voor. Een begroeting die hij niet zomaar had gekozen. Zijn woorden verbinden hem met degene van wie hij de vertegenwoordiger is: de Verrezen Heer begroette ook zo zijn leerlingen. Woorden ook die bijzonder actueel zijn in een tijd van onvrede en conflicten. Niet voor niets heeft paus Leo de afgelopen periode met regelmaat gesproken over en opgeroepen tot vrede. Ook voor ons is die vrede een ideaal en een opdracht.

Na zijn verrijzenis wenst Jezus zijn leerlingen vrede. Hij had ze ook een uitbrander kunnen geven. Toen Hij werd opgepakt, ter dood veroordeeld, gefolterd en geëxecuteerd, gaven zijn leerlingen immers niet thuis. Behalve Johannes hadden ze Hem allemaal in de steek gelaten.

Ruimte om te groeien

Met zijn Vredeswens zegt Jezus: ik houd toch van je, ook al schoot je tekort. Je mag opnieuw beginnen. Vrede wenste Jezus later ook Thomas toe, die het moeilijk vond om in de verrijzenis te geloven. Thomas wordt niet uitgesloten door de leerlingen of door Jezus, maar krijgt de ruimte om op zijn manier en in zijn eigen tempo te groeien in het geloof.

In het voetspoor van Jezus, zette de vroege kerk deze vreedzame, liefdevolle omgang met elkaar voort, met elkaar verbonden in het gebed, het breken van het brood en heel het leven. Alles deelt ze met elkaar, niemand komt iets tekort, valt te lezen in het boek Handelingen. De vroege kerk was zo een beeld van een ideale wereld.

Brandhaarden

Onze wereld is helaas verre van ideaal. Vrede en harmonie zijn vaak ver te zoeken. Dat zien we dagelijks in het nieuws, met de conflicten in Oekraïne, Palestina en Israël, Iran en zovele andere brandhaarden. Maar ook dichterbij huis zijn er vormen van onvrede: spanningen en conflicten tussen groepen en individuen binnen de samenleving, binnen organisaties, gezinnen en geloofsgemeenschappen. En zijn ook armoede, ongelijkheid, discriminatie en de verwoesting van de natuur niet uitingen van een gebrek aan vrede en harmonie?

Als we kijken naar alles wat er misgaat, kunnen we er moedeloos van worden. Kan het wel anders? Of wordt alles alleen maar erger? Ergens zijn we ook machteloos. Het meeste heb je niet in de hand. Wij beslissen niet over oorlog en vrede, wij kunnen niet op tegen de macht van het grote geld en autoritaire leiders.

Wat kunnen we doen?

Maar kunnen we dan niets doen om de wens van Jezus, vrede, waar te maken? Misschien moeten we klein beginnen, net zoals Jezus en zijn vroege leerlingen. Ook zij veranderden ogenschijnlijk niets aan de machtsbalans in de wereld en stelden weinig voor vergeleken met de macht van de Romeinse onderdrukkers. Toch maakten ze wel een wezenlijk verschil. Bovendien is het Romeinse Rijk voorbijgegaan, maar blijft het verhaal van Jezus levend.

Net als de eerste christenen, kunnen wij vrede vinden bij God. Het breken van het brood en het dagelijkse gebed mogen we koesteren als bron van vrede in ons hart, vrede die we kunnen doorgeven aan onze medemensen.

Vredestichters

Zo geïnspireerd, kunnen wij vredestichters zijn in het klein: door elkaar te vergeven en nieuwe kansen te geven, elkaar metterdaad lief te hebben, geduld en respect te hebben voor mensen die anders geloven dan wij en door zuinig om te gaan met ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

Waar mensen elkaar vrede gunnen, vrede toewensen en voor elkaar vrede stichten, wordt de wereld een beetje mooier en komt Gods Rijk aan het licht.

Vrede zij u!

Mogen die woorden niet alleen de woorden blijven van onze Verrezen Heer en van onze goede paus. Laten we die woorden ook tot onze eigen woorden maken: Vrede zij u!



Pastor James Keuben

Voor u gevonden

Door Bernard Korbeld

Dromen over Groot-Rusland

Er is een gezegde: vrouwen lezen boeken, mannen hebben boeken. Dat lijkt te kloppen als je naar de leesclubs kijkt. Die bestaan meestal uit vrouwen. Mannen lezen wel maar meestal non-fictie: biografieën over voetbalhelden of andere grootheden, geschiedbeschrijvingen of reisverslagen. Ik ben meer van de romans, wat dat betreft ben ik een oudwif. Maar van een vriend moest ik *Rusland begint hier* van Howard Amos lezen.

Ook de sympathieke onlangs verongelukte Ruslandkenner Derk Sauer vond dat je dit boek moet lezen om iets van het Rusland van nu te begrijpen. Ik moet het toegeven. Het boek boeit me, pakt me, opent mijn ogen, geheel tegen mijn verwachting in. In zeventien hoofdstukken vertelt de schrijver een aspect van het Russische leven in het gebied Oblast Pskov, dat ligt aan de grens met Estland en Letland.

Amos beschrijft een regio waarin iedereen in de vlasfabriek werkt, zoals in Enschede indertijd in de textiel. Dan komt de glasnost met Gorbatsjov. Door de open grenzen komt er goedkope textiel uit het buitenland, de vlasfabrieken gaan failliet, de mensen raken werkloos en vervallen in armoede. Dit probleem is tot nu toe niet opgelost. Deze mensen dromen van de oude tijd en hopen op Poetin. Zo blij als wij in het westen waren met Gorbatsjov en zijn glasnost, zo verbitterd zijn de arme Russen tot aan de dag van vandaag. De val van de Sovjet-Unie heeft hen alleen maar armoede en onzekerheid gebracht.

Groot rijk

In hoofdstuk zeven vertelt hij over Tichon, abt van het Grottenklooster. Later wordt hij hoofd van de geannexeerde Krim. Poetin zegt dat



de Krim voor Rusland even belangrijk is als de Tempelberg voor de joden en de moslims. Naar aanleiding van de oorlog met de Oekraïne predikt de abt: 'Elk sociaal-politiek project dat in Rusland wordt gestart, eindigt onvermijdelijk met een groot rijk, of je dat nu leuk vindt of niet.' Poetin en zijn kliek, gesteund door de Orthodoxe Kerk, dromen van een groot Russisch rijk en vinden dat ze daar recht op hebben.

Je leert dat veel mensen in de armste streken van Rusland heimwee hebben naar de Sovjet-Unie en een sterke leider willen, en daarom president Poetin blijven steunen. Howard Amos dringt door tot de duisternis die het land gevangen houdt en legt de fundamenten bloot van het autocratische Rusland.

Ben je een liefhebber van dit soort informatieve boeken, dan is dit een heel goed boek. Hebben-lezers geven het boek vier van de vijf sterren. Het boek is uitgegeven door Nieuw Amsterdam en kost € 27,99 (als e-book € 12,99).

In gesprek met hulpbisschop Hoogenboom

Mgr. Ted Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, komt op woensdag 27 mei naar onze drie samenwerkende parochies. In de Stefanshof in Borne gaat hij met parochianen in gesprek over het onderwerp synodaliteit. Aanvang: 19.30 uur.

In de maanden oktober 2023 en oktober 2024 nam mgr. Hoogenboom namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie deel aan de twee zittingen van de door paus Franciscus bijeengeroepen bisschoppensynode over synodaliteit. Als oor- en ooggetuige doet de hulpbisschop verslag van zijn ervaringen en gaat hij in gesprek met de aanwezigen. Ook legt hij uit hoe het synodaal proces nu verder vorm en inhoud krijgt.

Vragen

Eventuele vragen kunt u vóór 20 mei sturen naar contact@pastoraalteam.nl. Dan kan mgr. Hoogenboom zich vast voorbereiden. Uiteraard kunnen er op de avond zelf ook vragen gesteld worden.

Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom (Oudewater, 1960) studeerde staats- en bestuursrecht alsmede internationaal recht in Utrecht, en filosofie, theologie en canoniek recht in Utrecht en Rome. In 1999 werd hij tot priester gewijd en in 2010 tot bisschop.

Foto: Fleur Wiersma/Aartsbisdom Utrecht



Van uw pastores

1. Denk mee over de toekomst: Klankbordgroep Pastoraat

De komende tijd zullen de pastores verschillende parochianen benaderen met een bijzondere vraag: wil je plaatsnemen in de nieuwe klankbordgroep pastoraat? We zoeken mensen die vanuit hun eigen ervaring willen meedenken hoe we als kerk midden in de samenleving kunnen blijven staan. Word je gevraagd? We hopen op je frisse blik.

2. Op weg naar Lourdes

De voorbereidingen zijn in volle gang: binnenkort vertrekken we samen met maar liefst vijftig parochianen op bedevaart naar Lourdes. Het belooft een bijzondere reis te worden vol gebed, ontmoeting en bezinning. We wensen alle reizigers alvast een inspirerende en behouden reis toe.

3. Hulpbisschop Hoogenboom over de 'Synodale Kerk'

Op uitnodiging van het pastoraal team brengt hulpbisschop Hoogenboom op woensdag 27 mei een bezoek aan onze parochie. Hij gaat 's avonds om 19.30 uur in de Stefanshof in Borne met ons als gelovigen in gesprek over synodaliteit. Zie pagina 8.

4. Afscheid van de OLV-kerk in Hengelo

Met pijn in het hart kondigen wij aan dat de deuren van de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo definitief gaan sluiten. Op 31 mei 2026 vindt de allerlaatste eucharistieviering plaats in dit kerkgebouw. We nodigen iedereen uit om op deze dag samen te komen om in dankbaarheid terug te kijken op alles wat de kerk voor onze gemeenschap heeft betekend.

5. Feestelijke voorbereidingen: H. Vormsel en Eerste Communie

Het is een drukke maar vooral heel mooie tijd voor de kinderen van onze parochie. De voorbereidingen voor het H. Vormsel en de Eerste Heilige Communie zijn in volle gang en verlopen in een ontzettend goede sfeer. De kinderen en jongeren groeien zichtbaar naar hun grote dag toe. De feestelijke vieringen komen nu echt dichtbij; we kijken er enorm naar uit om dit samen met de families te vieren.

Met vriendelijke groet,
uw pastoraal team

Sycamore-avonden voor wie katholiek wil worden

Als pastoraal team worden we steeds vaker benaderd door mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof in Jezus Christus en de katholieke kerk. Ze vragen om als volwassene het doopsel, het vormsel en de eerste communie te ontvangen.

Vanaf januari 2027 willen we daarom een gezamenlijk programma aanbieden voor volwassenen die de wens hebben om opgenomen te worden in onze katholieke kerkgemeenschap. Op zes avonden willen we met elkaar in gesprek gaan over het katholieke geloof, aan de hand van de methode Sycamore. We bekijken samen video's met uitleg over een bepaald geloofsthema, die steeds onderbroken worden door gespreksvragen.

De bijeenkomsten staan gepland op de dinsdagavonden 12 januari, 26 januari, 9 februari, 16 februari, 2 maart en 16 maart 2027, steeds van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur, in de Franciscuskerk (Berfloplein 18) in Hengelo. De behandelde thema's zijn:

- Wie is Jezus?;
- De Heilige Geest en de kerk;
- De Bijbel;
- Hoe kun je bidden?
- Het geschenk van het geloof;
- Doopsel en Vormsel.

Iedereen is welkom

Uiteraard staan deze avonden ook open voor parochianen en voor andere belangstellenden die op zoek zijn naar geloofsverdieping.

Volwassenen die katholiek willen worden en die aan de Sycamore-avonden deelnemen, kunnen – als zij hier aan toe zijn – in overleg met een van de pastores rond Pasen 2027 in de kerk worden opgenomen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u zich opgeven, neem dan contact op via: contact@pastoraalteam.nl.

Pastoor Jurgen Jansen en pastor James Keuben

WAAR GELOOF JIJ IN?
VERKEN HET KATHOLIEKE GELOOF

"Een geweldige gelegenheid om open en eerlijk uit te wisselen"



SYCAMORE
ontmoeting - video - gesprek

FRANCISCUSKERK

Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo - 074 291 30 09
SECRETARIAAT: do. van 9.30-11.30 uur
GASTVRIJ: ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur
MAIL: franciscus.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
WEBSITE: via www.rktwentecentraal.nl
INTENTIES: NL79 ABNA 0590 2353 11
KERKBIJDRAGE: NL25ABNA 0592 1060 55,
NL18INGB 0001 6300 72, NL34INGB 0000 9944 34
en NL85 RABO 0327 5171 82
REDACTIE: R. Wekking, H. Coonen, B. Korbeld.
f www.facebook.com/H.Franciscuskerk
KOPIJ VÓÓR 29 MEI NAAR:
redactiefranciscuskerk@gmail.com

Gedoopt |

8-3-2026 Cas van der Boog

Overleden |

26-2-2026 Ine Westendorp-Meulenkamp, 86 jaar
2-3-2026 Jo Kleinsman-Wegdam, 89 jaar
27-3-2026 Wim Hendriks, 87 jaar
30-3-2026 Everdien Suerink, 87 jaar

Familiekamer Franciscus

De Familiekamer is een mooi ingerichte kleine private ruimte, waarin uw dierbare overledene opgebaard kan worden. Als familie krijgt u de sleutel, zodat u elk moment van de dag naar uw geliefde kunt gaan. De Familiekamer is bedoeld voor iedereen, ongeacht of u nu wel of niet tot onze geloofsgemeenschap behoort.

Mogelijkheden:

- Gebruik van de Familiekamer met een avondwake of afscheidsviering in de kerk en eventueel een condoleance;
- Geen uitvaartviering, maar uitsluitend gebruik maken van de Familiekamer en een condoleance.

Dinsdagmorgenvieringen | Elke dinsdagmorgen is er om 09.30 uur een viering. Op de tweede dinsdag van de maand is dat een eucharistieviering. Aansluitend drinken we koffie of thee.

Bezoek | Als u bezoek wilt ontvangen van iemand van de bezoekgroep van onze geloofsgemeenschap, geef dan uw naam, adres en telefoonnummer door aan ons secretariaat. U wordt dan teruggebeld door iemand van de bezoekgroep.

Nieuwsbrief | Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, per mail of in de brievenbus, neem dan contact op met het secretariaat. Onze nieuwsbrief verschijnt elke drie weken.

Uitvaarttelefoon/ Familiekamer | Bij een overlijden en voor het reserveren van de Familiekamer kunt u, ook in het weekend, bellen met onze uitvaarttelefoon: 06 57 11 92 53.

O.L. VROUWEKERK

Onze Lieve Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo - 074 291 26 28
PASTORIE OPEN: ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur
MELDEN UITVAART: 074-250 56 77 of 06 51 09 79 67
WEBSITE: via www.rktwentecentraal.nl
MAIL: olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
IBAN: NL62 RABO 0327 5474 72
KERKBIJDRAGEN: NL35 ABNA 0590 0345 37 |
NL60 INGB 0000 9697 16
f @onzelievevrouwekerkerk

Gedoopt |

22-3-26 Harvey Doan Hardt

Overleden |

19-3-26 Jo Schulte, 90 jaar
7-4-26 Diny Kaspers-Analbers, 78 jaar
13-4-26 Nel Hulsegge-Diepemaat, 103 jaar

Mogen onze overledenen rusten in Gods Licht. Mogen zij die met de lege plaats achterblijven sterkte vinden bij hun verlies.

Misintenties | 2-8 mei Herman de Boer; Marie Venus-Willemsen; 9-15 mei geen;
16-22 mei: geen; 23-29 mei Marinus en Toos Kuipers-Masselink; pastor Zegger (jarig);
30 mei-5 juni Ouders Slamp-Schlepper; ouders Lukens-Slamp; Gerard Franke;
Ben Veltman; 6-12 juni geen.

Jaargedachtenissen | 2-8 mei geen; 9-15 mei geen; 16-22 mei pastor Van Hal; fam. Geerdink-Hollweg; Maaïke Witbreuk; 23-29 mei Barry Peet; 30 mei-5 juni; 6-12 juni geen; 13-19 juni Marie Lamm-Boer-kamp; 20-26 juni Marinus en Toos Kuipers-Masselink.

Belangrijk om te weten | Kunnen we iets voor u doen? Bij een ernstige ziekte, een overlijden of bij ernstige problemen of zorgen? Of kent u iemand, die kortgeleden is opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis? Laat het ons weten, via tel. 074 - 291 2628 of e-mail olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl. We hopen dan iets voor u te kunnen betekenen.

Nieuwsbrief | Onze nieuwsbrief verschijnt elke 4 weken. Als u ons uw adres mailt, kunnen wij de OLV-nieuwsbrief ook aan u sturen. olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Uitvaarttelefoon | Bij een overlijden kunt u bellen met onze uitvaarttelefoon: **074-250 56 77 of 06 51 09 79 67.**

ST. LAMBERTUSBASILIEK

Wemenstraat 2, 7551 EX Hengelo. - 074 243 55 14
SECRETARIAAT: wo. 10.00-12.00 uur.
WEBSITE: via www.rktwentecentraal.nl
MAIL: lambertus.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
IBAN: NL09 RABO 0110 9710 94 en NL28 INGB 0000 9120 92 **RESTAURATIE:**
NL16RABO 0327509597
KERKBIJDRAGE: NL20INGB 0002465788 of
NL08ABNA 0230961975.
f @sintlambertusbasiliekhengelo
KOPIJ VÓÓR 7 JUNI NAAR: lambertus.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl of tel.074-243 55 14

Overleden |

24-2-2026 Johnny Schage, 86 jaar

Jaargedachtenissen |

Vorige periode: 15 mrt. Jan Spit, Hans Burgman; 4 apr. Henk Beulakker; 12 apr. Juliette Blokhuis; 19 apr. Mieke Weernink; 26 apr. Terezia Tanikova; 3 mei Frans Kamphuis.

Komende periode: 10 mei Maria Wiggers -Beld; 17 mei Tonny Ekers, Christiaan Lammertink; 24 mei Mieke Weernink; 31 mei Bertus Wiggers; 9 jun. Ans Keizers-Brandenburg; 14 jun. Jaantje Muurlink-van Rijn, Agnes van Brakel-te Kieft, 1e jrg.

Rozenkrans | De meimaand is weer aangebroken; de maand van de rozenkrans. Die bidden we gedurende deze maand elke week op maandag-, woensdag- en vrijdagavond, om 19.00 uur in de Mariakapel.

Orgelspel | Louis ten Vregelaar speelt: 10 mei A. Guilmant, Sonate 1 deel 1; 17 mei J.S. Bach, Sonate V Allegro; 24 mei M. Duruflé, Variations sur le 'Veni creator'; 7 jun. Ch.M. Widor, Symphonie VI Intermezzo; 14 jun. C. Franck, Final; 21 jun. E. Gigout, Toccata.

Uitvaarttelefoon | Bij een overlijden kunt u bellen met onze uitvaarttelefoon: **06 86 85 34 09.**

THABORKERK

Gerrit Peuscherstraat 1, 7558 BA Hengelo
074 277 07 71

SECRETARIAAT: donderdag van 10.00-12.00 uur.

WEBSITE: via www.rktwentecentraal.nl

KERK OPEN: elke werkdag van 10 tot 12.00 u.

E-MAIL: thabor.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

REDACTIE: Eddy Oude Wesselink

IBAN: NL46ABNA 05904815 09

 @thaborhengelo

KOPIJ VÓÓR 7 JUNI NAAR:

eddyoudewesselink@outlook.com

Overleden |

30-3-2026, Everdien Suerink

31-3-2026 Hannie Eberstad-ten Pas

Meditatieve viering | Elke vierde woensdagavond van de maand, dus 28 mei en 24 juni, is er om 19.15 uur een meditatieve viering in de kapel. Met Bijbelteksten, stilte en liederen uit Taizé.

Bijpraatbijeekoms | Op zondagmiddag 5 juli is er een bijpraatbijeekoms. Na de viering 's morgens nemen we even de tijd om over en weer uit te wisselen. Nu weten we nog niet of er nieuws is, maar we willen dit moment toch vastleggen. U hoort nog of het doorgaat en waarover we dan zullen spreken.

Secretariaat | Het secretariaat is alleen op donderdagochtend open. Dan zijn er altijd mensen aanwezig voor informatie en een praatje. Soms is er dan ook een viering om 10.00 uur (de eerste donderdag van de maand). Koffie is er altijd.

Vragen? | Heeft u een vraag? Verwacht u iets van onze geloofsgemeenschap? Als u dit doorgeeft aan het secretariaat maken zij er werk van. Als u graag wilt dat er iemand langs komt voor een gesprek kunt u dat aangeven.

Thuis meevieren | U kunt thuis luisteren naar de viering in onze kerk. Ga naar Kerkomroep.nl. U tikt de woonplaats Hengelo in en u kiest de Thaborkerk uit. Lees dan verder op het scherm wat te doen.

Uitvaarttelefoon | Bij een overlijden kunt u bellen met onze uitvaarttelefoon:
06 38 59 47 66.

Ouderavond Eerste Communie en Vormsel 2026-2027

Op vrijdagavond 12 juni 2026 is er om 20.00 uur in de Stefans-Hof (Grotestraat 207) in Borne een informatieavond voor ouders van kinderen die in het voorjaar van 2027 hun Eerste Communie of hun Vormsel willen ontvangen.

De voorbereiding op zowel de Eerste Communie als het Vormsel in onze samenwerkende parochies vindt grotendeels plaats tijdens de maandelijkse familiezondagen in Borne. We vragen ouders en kinderen dan ook om vanaf september maandelijks deel te nemen aan de catechese (09.30 uur – 10.30 uur) en de eucharistieviering (11.00-12.00 uur). Daarnaast zijn er enkele aanvullende voorbereidingsmomenten voor de communicanten en de vormelingen.

Caritas is er om te helpen!

De Caritas (PCI) is er voor de kwetsbaren in de Hengelose samenleving. We zetten ons in voor mensen met financiële en persoonlijke noden. Wij bieden een luisterend oor en helpen bij het zoeken naar een oplossing. Niet alleen voor de eigen parochianen maar ook voor personen van andere gezindten of niet-gelovigen. De bron waaruit we dat doen is de Bijbel (Mattheüs 25, de Werken van Barmhartigheid).

Kunnen we iets doen?

Heeft u financiële problemen die u boven het hoofd groeien? Of kent u iemand met problemen en leveren de bekende maatschappelijke en sociale dienstverlening geen oplossing? Neem dan voor uw hulpvraag contact met ons op. Onze bestuursleden zijn bereikbaar via de secretariaten van de geloofsgemeenschappen en parochie of via ons eigen e-mailadres caritas@degoedeherderhengelo.nl. U kunt ook bellen naar ons mobiele nummer 06-27 21 59 67. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw hulpvraag om.

Uw steun is nodig

Het zal u duidelijk zijn dat wij alleen aan onze missie kunnen voldoen dankzij de gulle gaven van vele generaties parochia-



De eerste familiezondag van het nieuwe seizoen is op zondag 6 september. In de regel zijn de familiezondagen steeds op de eerste zondag van de maand.

Wilt u uw kind al aanmelden voor de Eerste Communie of het Vormsel, of wilt u eerst vrijblijvend naar de informatieavond komen, neem dan contact op via: secretariaat@pastoraalteam.nl. Om komend seizoen mee te doen, moet uw kind uiterlijk 1 oktober 2026 opgegeven zijn als vormeling of communicant.

Pastor James Keuben

nen. Het (bescheiden) vermogen dat daarmee in de loop van de jaren is opgebouwd, beheren wij dan ook zorgvuldig. Maar extra hulp is daarbij van harte welkom. De PCI De Goede Herder is door de Belastingdienst ANBI erkend. De PCI legt over de besteding van haar middelen jaarlijks verantwoording af aan zowel het parochiebestuur als het aartsbisdom.

Uw financiële bijdrage kunt u storten op onze bankrekening
NL29 RABO 0110 9826 65
ten name van PCI De Goede Herder. U kunt ook gebruik maken van bijgaande QR-code.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

**Parochiële Caritas Instelling (PCI)
De Goede Herder**





Even terugkijken

De vorige Samenloop verscheen alweer twee maanden geleden. In de tussentijd is er vanzelfsprekend het nodige gebeurd. Al is niet alles meer even actueel, het is toch aardig om het te vermelden. We blikken kort even terug.

Jubileum | Collectanten Ben Morsink (l.) en Ben ter Bekke (r.) werden op zondag 1 maart in de Lambertusbasiliek in de bloemetjes gezet: al vijftig jaar gaan ze tijdens de vieringen met de mandjes rond.

Foto's: Jan Schage



Eerste doop | Cas Brongers is de eerste dopeling in de Franciscuskerk. Pastor James Keuben heeft hem op zondag 8 maart gedoopt. Om iedereen bij de plechtigheid te kunnen betrekken is er gebruik gemaakt van de verplaatsbare doopvont van de Thaborkerk.

Veel paaseitjes | Er zijn in de Lambertus maar liefst twee grote manden vol paaseitjes en andere lekkere dingen ingezameld voor kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. De Werkgroep Kinderwoorddienst Lambertusbasiliek dankt iedereen die heeft meegedaan, en dankt ook de medewerkers van de Voedselbank.

Oekraïense Paasviering | In de Franciscuskerk hebben Oekraïense vluchtelingen op zondag 12 april Oekraïens Pasen gevierd. De kerk was te klein, zodat een aantal Oekraïners moest uitwijken naar de ontmoetingsruimte. Na de viering werden de traditionele Oekraïense paasmandjes gezegend.

Foto: Jan van Weers

Nieuwe mededelingborden en grote schoonmaak

Aan de voorzijde van de Lambertusbasiliek hangen splinternieuwe borden met informatie over vieringen in de basiliek. In het portaal en bij de uitgangdeuren zijn bovendien nieuwe mededelingborden opgehangen. Met het ophangen van deze borden hopen we ook te bereiken dat er geen posters en ander materiaal meer op de kerkdeuren wordt aangebracht. Zodra de verbouwing van ons parochiehuis klaar is zullen ook daar informatieborden worden opgehangen.

Vanwege die verbouwing zijn we gestart met een grote opruiming van ons parochiehuis. Onderdeel daarvan is het compleet leeg maken van de zolderverdieping. Daar staan op dit moment honderden dozen met misboekjes, nog gemaakt door pastoor Lesscher, en jarenlang gebruikt tijdens de vieringen in onze kerk. Mocht u belangstelling hebben voor deze boekjes, neem dan contact op met ons secretariaat of met de gastvrouwen en gastheren die dagelijks in het parochiehuis aanwezig zijn.

Beheercommissie Lambertus



Patrick Kuipers administrator

Tijdens de afwezigheid van pastoor Jurgen Jansen is Patrick Kuipers administrator. Tot de terugkeer van onze pastoor is hij verantwoordelijk voor het beheer van, en de pastorale zorg in onze drie parochies. Kardinaal Eijk heeft hem op 1 maart benoemd tot bisschoppelijk vicaris in het vicariaat Deventer. Kuipers is bovendien pastoor van de samenwerkende parochies H. Jacobus de Meerdere (Enschede), Maria Vlucht (Losser) en H. Franciscus van Assisi (Haaksbergen).

Opbrengst vrijwillige bijdrage Samenloop 2025

De actie vrijwillige bijdrage Samenloop 2025 heeft weer een mooi bedrag opgebracht: **€ 11.159,84**. De resultaten van de opbrengst van 2024 waren enigszins vertekend doordat ook de advertentie-inkomsten waren meegerekend, maar netto is de opbrengst nagenoeg gelijk aan die van de vorige jaargang. Dit bewijst maar weer eens dat u ons magazine nog steeds weet te waarderen.

De redactie, en verder iedereen die aan de totstandkoming van Samenloop mee werkt, is u zeer erkentelijk. In deze tijd van websites, content, netwerken en sociale media stelt u er nog steeds prijs op een fysiek blad in de bus te krijgen.



Oprichting KKI Twente

De Indonesische Katholieke Gemeenschap Twente (KKI) houdt elke twee maanden een eucharistieviering in het Indonesisch in de Franciscuskerk. In de komende maanden is dat op de zaterdagen 9 mei, 11 juli en 12 september. De vieringen beginnen om 12.00 uur. Na afloop is er een gezamenlijke maaltijd. Iedereen is hier welkom. Op zaterdag 28 november is er een adventsretraite. Hiervoor is aanmelding gewenst.

Tijdens een viering op 7 maart in de Franciscuskerk is de KKI Twente officieel opgericht. De mis werd geleid door pastoor Yan Asa svd, samen met pastoor Jurgen Jansen en pastoor Bertus Visschedijk en bracht een warme en spirituele sfeer. De bijzondere viering markeert het begin van een gemeenschap, die in Christus wil groeien in geloof, hoop en liefde. KKI Twente wil een plek zijn van verbondenheid en ondersteuning vooral voor Indonesische katholieken in Twente.

Nadere informatie: Lizzy 06 - 52 71 58 25 en Maria F. 06 - 84 52 55 36; e-mail kkitwente@gmail.com.

Zondagse soep in de Franciscuskerk

Iedereen is welkom op de zondagen 17 mei, 21 juni, 19 juli en 16 augustus voor een lekkere zelfgemaakte en goed gevulde soep, brood en een toetje.

Inloop 12.15 uur, aan tafel om 12.30 uur. De kosten bedragen € 5,00. De inschrijving sluit steeds op de woensdag, die voorafgaat aan de Zondagse Soep.

U kunt zich aanmelden op de lijst in de Franciscuskerk of via e-mail: zondagse-soep@gmail.com. Vergeet niet om uw telefoonnummer te vermelden.



DE KOFFIECLUB

SINT LAMBERTUS BASILIEK

Voor iedereen,
die onder het genot van een
kopje koffie gezellig
een praatje wil maken

Elke woensdagochtend
Inloop vanaf:
10.00u - eindtijd 12.00u

Parochiehuis St.Lambertus,
ingang Wemenstraat

Liedmiddag Thaborkerk zaterdag 30 mei

Brigit Huiskes, pianist/koorleider in de Thabor en de Franciscuskerk, leidt op zaterdagmiddag 30 mei voor de vierde keer een liedmiddag in de Thaborkerk. Belangstellenden en koorzangers uit alle geloofsgemeenschappen van Hengelo en omgeving vormen dan een vierstemmig gemengd koor.

Dit jaar heeft Brigit gekozen voor liederen uit Taizé (meditatief en eenvoudig) en enkele bekende meerstemmige liederen van Oosterhuis/Oomen. Ook wordt het ontroerende requiem van Eliza Gylkison ingestudeerd. Ze schreef het na de verwoestende tsunami in Azië in 2004. Ze zong het in duet met haar dochter: 'Mother Mary full of grace, awaken.' Luister maar op YouTube (zie QR-code). In het filmpje loopt bladmuziek mee, zo krijg je een goede indruk van de ontroerende eenvoud.

Voor bladmuziek wordt gezorgd. Zang-/koorervaring is gewenst. Inloop vanaf 13.45u. We starten om 14.00 uur en eindigen om 16.30 uur. Er is een pauze met koffie en thee. Vrije gift na afloop voor gemaakte kosten.

Aanmelden

Graag aanmelden onder vermelding van stemsoort per mail: brigthuis@hotmail.com of of per app: 06 38 25 09 59.

YouTube [Requiem Eliza Gylkison >](#)



Hoe John Henry Newman steeds weer op mijn pad kwam



^ Kooldruk door Herbert Rose Barraud (ca. 1885)

Toen paus Leo XIV op Allerheiligen, zaterdag 1 november 2025, John Henry kardinaal Newman uitriep tot kerkleer van de Universele Kerk, voelde ik naast de vreugde der herkenning ook een gevoel van trots. Eindelijk kreeg de man, die op gezette tijden in mijn leven kwam, de eer en de plaats die hij verdient.

Wales

Aberdaron, een vissersplaatsje op het westelijke puntje van het schiereiland Llŷn, in het graafschap Gwynedd. We schrijven de jaren zestig. Met onze Engelse vrienden, Roy en Margaret Fellows, hadden wij veertien dagen het voorgedeelte van een boerderij gehuurd. We kwamen voor de prachtige natuur, de zee en de rust. Katholiek van huis uit, zondags naar de kerk, maar hier toch niet? Thuis hadden wij de kerk om de hoek, maar hier? Ach laat, maar zitten.

Ironisch genoeg zijn het vaak de buitenstaanders die je met de neus op de feiten drukken. Mijn 'uncle' Roy zei: 'Jullie zijn toch katholiek, hebben jullie dan niet de plicht om zondags naar de mis te gaan?' 'Zeker', antwoordden wij, 'maar wijs ons maar eens een katholieke kerk in de buurt aan, stiekem hopende dat die er niet zou zijn. Roy liet dat niet op zich zitten. De boer in het achterhuis vertelde ons dat er een katholieke kerk was in Pwhelli, 27 kilometer verderop. Roy reed ons er persoonlijk heen en wachtte netjes in zijn Bedford op wegzending en zegen.

Credo Pugno

Mijn vader was in de jaren dertig van de vorige eeuw lid geworden van de Credo Pugno-beweging, opgericht door de priester Herman Schaepman. De leden waren zonder uitzondering voorvechters van het geloof. Zij durfden de confrontatie met andersdenkenden aan te gaan, wanneer en waar dan ook.

De bekende KRO radio-omroeper Paul de Waard stond op een zeepkist in Amsterdam, mijn vader ging in debat met 'afgevalen' priesters in de Gereformeerde Kerk aan de Wolter ten Catestraat in Hengelo, nu woonstudio Lottie Wolfs. Deze lieden spuwden

zondagsmiddags hun gal over de 'Hoer van Babylon', zoals de katholieke kerk wel werd genoemd. Als voorvechter moest je wel beslagen ten ijs komen. Geestelijk werden de leden dan ook toegerust in Utrecht. Het was daar dat mijn vader kennis maakte met de apologetische geschriften van Newman.

Lickey Hills

Roy Fellows woonde in Birmingham en hij wist van mijn vaders interesse voor Newman. Op een dag nam hij ons mee naar de Lickey Hills, een natuurpark in de regio. Wij liepen een eindje in de schitterende natuur en opeens, bij een open plek in het bos, bleef Roy staan. 'Hier ligt kardinaal Newman begraven', zei hij. Er was niets te zien, alleen wat gras en een paar struikjes. Newman was een eenvoudig mens, legde Roy ons uit. Hij wilde geen grafmonument, en verafschuwde eerbetoon. Hij wilde één zijn met de natuur en haar Schepper.

Wij waren sprakeloos. Was het Roy in de kop geslagen? Wij hadden toch al eerder zijn dubbelgraf gezien in Rednal, dat hij deelde met zijn goede vriend Ambrose St. John? Wij durfden Roy niet tegen te spreken, maar hadden zo onze twijfels.

Groningen

De universiteit van Groningen is een rijksuniversiteit, maar op het Anglistisch Instituut werd in de jaren zeventig veel aandacht besteed aan religieuze poëzie. Van George Herbert tot Gerard Manley Hopkins, en alles daartussenin, dat kregen wij voor onze kiezen. John Henry hoorde ook bij de selectie. Vooral zijn 'Lead, Kindly Light' maakte indruk.

Niet op iedereen overigens, want de secularisatie had behoorlijk toegeslagen, zodat voor veel studenten religieuze poëzie een gesloten boek bleef. Tot wanhoop van de docenten en de hoogleraren overigens. Er waren er die dan ook pleitten voor een extra Studium Generale 'Bijbelstudie en Fenomenologie van het Christendom.' Zover kwam het echter niet.

Kerkleraar

En nu wordt Newman *Doctor Ecclesiae Universalis*. Eindelijk. Ik kom uit een gezin waar de geest van Newman heerste. Trots op je geloof, maar met een kritische blik. Seksueel misbruik in de Kerk? Newman stelde het aan de kaak, ook toen al, noemde man en paard, waardoor hij gedwongen was zichzelf in de rechtszaal te verdedigen in een aanklacht wegens smaad.

Het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid? Hij verzette zich tegen de extreme visies daarop. Toch staat Newman stevig in de katholieke traditie. Na een langjarige studie kwam hij tot de conclusie dat de Kerk van Rome de ultieme arbiter is van de christelijke orthodoxie. Bij haar is de spirituele rijkdom van de Oude Kerk het best geborgd.

Zijn ideeën vonden weerklank bij het Tweede Vaticaans Concilie: de rol van de leek, het studentenpastoraat, de betekenis van een katholieke universiteit, de verhouding tussen kerk en staat, het *Sensus Fidei Fidelium*, het geloofsinstinct van het Godsvolk, geleid door de H. Geest.

Mysterie

Newman, een man voor deze tijd. Paus Franciscus verklaarde hem heilig op 13 oktober 2019. Traditie is om van een heilige iets tastbaars te hebben om te vereren, een relikwie. Omdat zijn heiligverklaring aanstaande was, werd Newmans graf op 2 oktober 2008 geopend. Men wilde zijn stoffelijke resten een wat prominere plaats geven. Alleen de kist van Ambrose St. John werd aangetroffen. Verder was er niets. Gerenommeerde wetenschappers stonden voor een raadsel. Zelfs als lichaam en kist geheel waren vergaan, zouden er zeker nog het crucifix en de handvatten over moeten zijn.

Terug naar Roy Fellows. Ik heb de scepsis over hem inmiddels ingeslikt. Wat wist hij wat wij niet weten? Helaas kunnen we het hem niet meer vragen. Hij stierf op 5 mei 2021 op 96-jarige leeftijd.

Jan Schage



< John Henry Newman, door Sir John Everett Millais (1881)

Eindelijk de eer
en de plaats die
hij verdient



Muzikale koorreis Opus '94

Op zaterdagavond 9 mei neemt gemengd koor Opus'94, onder leiding van Bram van der Beek, het publiek mee op een muzikale reis in de Kristalkeerk te Hengelo (P.C. Hooftlaan 210). Tijdens dit concert staat de veelzijdigheid van koormuziek centraal en worden bezoekers meegenomen langs verschillende muzikale stijlen en tijdperken. Het programma voert luisteraars van klassieke meesterwerken naar eigentijdse composities. Opus '94 belooft een inspirerend en toegankelijk concert voor zowel liefhebbers van traditionele koormuziek als bezoekers die graag nieuwe muzikale ontdekkingen doen. Het concert begint om 19.30 uur. Toegangskarten kosten €12,50 en zijn inclusief een drankje na afloop.



Einde kerkradio parochie De Goede Herder

Het parochiebestuur van parochie De Goede Herder Hengelo heeft besloten de kerkradio bij onze locaties per juni 2026 te beëindigen. Deze beslissing is zorgvuldig genomen. Het gebruik van de kerkradio op deze locaties is de afgelopen jaren sterk afgenomen en de locatie gaat sluiten. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van andere mogelijkheden om vieringen te volgen, zoals livestreams of radio- en televisie-uitzendingen op landelijk niveau. Wij realiseren ons dat de kerkradio voor sommige parochianen van grote betekenis is geweest. Zeker voor hen die door leeftijd of gezondheid niet meer in staat zijn de kerk te bezoeken. En wij begrijpen dat het stoppen ervan vragen of teleurstelling kan oproepen. Daarom denken wij graag mee over passende alternatieven, zodat ook zij zich betrokken kunnen blijven voelen bij onze geloofsgemeenschap.

Vanuit de contactpersoon van de kerkradio hebben wij als parochie De Goede Herder een lijst ontvangen met abonnees. Wij zullen met ieder van hen persoonlijk contact opnemen.

U kunt bij vragen uiteraard contact opnemen met het parochiesecretariaat, via tel. (074) 259 23 32 of e-mail: secretariaat@degoedeherderhengelo.nl.

Ceciel Scholten
secretaris parochiebestuur De Goede Herder

Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

De Twentse School voor Theologie wil ook in het nieuwe seizoen 2026-2027 starten met een nieuwe groep voor de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden. Deze wordt gegeven op de dinsdagavond in de Waterstaatskerk, de startdatum is 22 september.

De cursus biedt zowel verdieping als verbreding. Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot mooie, diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten. Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

De volledige cursus duurt drie jaar, maar je meldt jezelf telkens aan voor één jaar. Na een jaar kun je dus beslissen of je ook in het volgende jaar aan de cursus wilt deelnemen. De kosten bedragen € 240,00 per seizoen. De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Voor meer informatie en aanmelding:

Dick van der Meijden, cursuscoördinator,
tel. 06 47 31 18 30, dvdmeijden@hotmail.com,
ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51 07 93 96,
carla.borgers@gmail.com.

Op dinsdag 19 mei is er om 19.30 uur in de Waterstaatskerk een informatieavond. Meld je aan per e-mail: dvdmeijden@hotmail.com.

Vorbereitung Wereldjongerendagen van start

Het duurt nog even, maar de voorbereiding van de komende editie van de Wereldjongerendagen is begonnen. Ze worden van 3 tot en met 8 augustus 2027 gehouden in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. Voor het eerst in een land in Azië, waar katholieken bovendien een minderheid vormen.



Jong Katholiek, landelijk platform voor jongeren van de Nederlandse kerkprovincie, is inmiddels met de voorbereiding begonnen. Deze zal bestaan uit de WYD Kruis Tour door Nederland, ontmoetingen, catechese, gebed en getuigenis.

Voor jou?

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en wil je op de hoogte blijven of overweeg je mee te gaan? Laat alvast weten dat je interesse hebt via het formulier van Jong Katholiek op www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjd2027/houd-me-op-de-hoogte/! Dat helpt de organisatie om goed te plannen en jou als eerste te informeren.

Lezing Vaticaankenner Stijn Fens



Vaticaankenner Stijn Fens, tegenwoordig eindredacteur Levensbeschouwing Katholiek bij omroep KRO-NCRV, verzorgt op

donderdag 28 mei een lezing in Losser. Hij vertelt over het bijzondere voorjaar van 2025: het overlijden van paus Franciscus, het conclaaf en de verkiezing van kardinaal Robert Prevost tot paus Leo XIV. Het wordt een avond van verdieping, actualiteit en bijzondere verhalen uit onze wereldkerk.

Datum: donderdag 28 mei 2026

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Locatie: Maria Geboortekerk, Gronausestraat 2 te Losser

Entree: €5,- (te voldoen bij binnenkomst)
Aanmelden vóór 14 mei 2026 via f.beuger@home.nl of 06-23090356

Foto: KRO-NCRV



Opening Orgelconcerten seizoen 2026

Al enkele decennia opent de Stichting Orgelconcerten Hengelo haar orgelseizoen met een Bachconcert in de Kristalkerk (P.C. Hooftlaan 210). Dit jaar zal organist Maarten Wilmlink op zaterdag 7 juni een afwisselend programma met Bachwerken ten gehore brengen. Het is een mooie gelegenheid om Maarten, tegenwoordig titulair organist van de kathedrale basiliek in Haarlem, weer te horen in Hengelo. Het concert begint om 15.00 uur en is gratis toegankelijk.

De serie zomerconcerten in de Lambertusbasiliek wordt geopend met een concert door het Kampen Boys Choir op zaterdag 20 juni. Dit koor is op Engelse leest geschoeid en de koorleden krijgen van jongs af aan een zeer gedegen opleiding. De muziek die uitgevoerd wordt zal hoofdzakelijk ook van Engelse bodem zijn. Dirigent is Sander van den Houten, organist Wibren Jonkers neemt naast de begeleiding ook enkele solowerken voor zijn rekening. Ook dit concert begint om 15.00 uur.

Dauwtrappersviering Hertme

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, houdt de Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme weer in alle vroegte een viering in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven. Het betreft een woord- en communieviering, met medewerking van het dames- en herenkoor van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen. Houd u er wel rekening mee dat het 's ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen. Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes.



Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) houdt van 16 tot en met 25 mei weer de jaarlijkse Pinksteractie. Met de opbrengsten biedt WNM missionarissen en missionair werkers financiële ondersteuning voor hun bestaanszekerheid en persoonlijk welzijn. En dat is belangrijk, meldt de organisatie: 'We dragen wezenlijk bij aan het persoonlijk welzijn van de mensen die hun leven in dienst stellen van de meest kwetsbare medemensen vanuit hun geloof en vanuit de overtuiging dat ieder mens meetelt.'

Voorafgaand aan de Pinksteractie organiseert Week Nederlandse Missionaris op verschillende plekken Inspiratiebijeenkomsten waar missionair werkers vertellen over hun werk en inspiratie. Zie voor data en locaties www.weeknederlandsemissionaris.nl.



week
nederlandse
missionaris

Vieringen mei en juni

Doordeweekse eucharistievieringen:

Maandag:

09:00 uur Lambertus

Dinsdag:

19.00 uur Lambertus

18.30 uur Delden via kerkomroep

Woensdag:

09.00 uur Goor

18.30 uur Delden

Donderdag:

19.00 uur Lambertus

18.30 uur Delden via kerkomroep

Vrijdag:

09.00 uur Borne

18.30 uur Delden via kerkomroep

YouTube

De vieringen op zondagmorgen 11.00 uur in de Lambertusbasiliek worden gestreamd via YouTube. Ga naar YouTube, tik in de zoekbalk: Sint Lambertusbasiliek.

De vieringen in Borne op zondagmorgen om 9.30 uur zijn eveneens via YouTube te volgen. Tik hiervoor in de zoekbalk: RK Twente Zuid.

KERKOMROEP

De vieringen in Delden zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul in bij 'Uind uw kerk': Delden, R.K. Parochie H. Blasius en klik aan 'live' of 'luisteren.'



Franciscuskerk



O.L. Vrouwekerk

zaterdag 9 mei		18:30 Eucharistie - of Woord- en Communieviering Voorganger nog onbekend
zondag 10 mei	11:00 Woord- en Communieviering met samenzang Werkgroep	
HEMELVAART donderdag 14 mei	09:30 Woord- en Communieviering met samenzang Werkgroep	
zaterdag 16 mei	18:30 Woord- en Communieviering Werkgroep Stromend Water m.m.v. Cantores	18:30 Woord- en Communieviering verzorgd door Marian Kroeze
zondag 17 mei		
PINKSTEREN zaterdag 23 mei		18:30 Eucharistie- of Woord- en Communieviering Voorganger nog onbekend
zondag 24 mei	11:00 Woord- en Communieviering m.m.v. het Allegrokoor Werkgroep	
2DE PINKSTERDAG maandag 25 mei		
zaterdag 30 mei	18:30 Woord- en Communieviering m.m.v. Schola St. Lambertus Werkgroep	
zondag 31 mei		10.00 AFSCHIEDSVIERING Eucharistieviering Pastor J. Keuben
zaterdag 6 juni		
zondag 7 juni	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor Franciscus Pastor C. Pikkemaat	
zaterdag 13 juni		
zondag 14 juni	11:00 Woord- en Communieviering met samenzang Werkgroep	
zaterdag 20 juni	18:30 Woord- en Communieviering Werkgroep Stromend Water m.m.v. Cantores	
zondag 21 juni		
zaterdag 27 juni	18:30 Themaviering samengesteld en verzorgd door ExRa-koor	
zondag 28 juni		

Elke dinsdag is er een viering om 09:30 uur.
Elke tweede dinsdag van de maand is dat een eucharistieviering.



Parochie
De Goede Herder
Hengelo



zaterdag 9 mei	12:00 Woord- en Communieviering Werkgroep	
zondag 10 mei	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Jongerenschola Twente Pastor C. Pikkemaat	11:00 Woord- en Communieviering Werkgroep
HEMELVAART donderdag 14 mei	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor Pastor C. Pikkemaat	
zaterdag 16 mei	12:00 Woord- en Communieviering Werkgroep	
zondag 17 mei	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Vrouwenschola Pastoor J. Keuben Na de viering koffie en thee	11:00 Woord- en Communieviering Werkgroep Stromend Water m.m.v. Cantores
PINKSTEREN zaterdag 23 mei	12:00 Woord- en Communieviering Werkgroep	
zondag 24 mei	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum en projectkoor Pastor J. Keuben	11:00 Oecumenische viering m.m.v. alle koren Voorganger Dini Beuving
TWEEDE PINKSTERDAG maandag 25 mei	11:00 Eucharistieviering met samenzang Pastor J. Keuben	
zaterdag 30 mei	19:00 Eucharistieviering Pastor J. Huisman	
zondag 31 mei		
zaterdag 6 juni	12:00 Woord- en Communieviering Werkgroep	
zondag 7 juni	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Koorschool Eerste H. Communie Pastor J. Keuben Na de viering koffie en thee	11:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Edith Steinkoor Werkgroep
zaterdag 13 juni	12:00 Woord- en Communieviering Werkgroep	
zondag 14 juni	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Lambertuskoor Pastor J. Keuben	
zaterdag 20 juni	12:00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen	
zondag 21 juni	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum Pastoor J. Jansen Na afloop koffie en thee	11:00 Woord- en Communieviering Werkgroep Stromend Water m.m.v. Cantores
zaterdag 27 juni	12:00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen	
zondag 28 juni	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Voices to Heaven Pastoor J. Jansen	

Alle zondagsvieringen zijn met kinderwoorddienst en crèche.

*Elke laatste woensdag van de maand is er een Taizé-/stilteviering in de kapel om 19:15 uur. In de veertigdagentijd is er elke woensdag-avond een Taizé-/stilteviering.
Elke eerste donderdag is er om 10:00 uur een viering in de Ludgeruskapel. Op de andere donderdagen is er een koffieochtend.*



We bouwen aan
een kerk die van
belang blijft

Samen onderweg, ook als de route verandert

In de tweede helft van 2025 hebben we in een aantal artikelen aandacht besteed aan de komende sluiting van de Onze Lieve Vrouwekerk (OLV) en de Thaborkerk. Nu richten we de blik op de geloofsgemeenschappen van de Franciscuskerk en de Lambertusbasiliek. Hoe bereiden zij zich voor om gelovigen uit de beide andere geloofsgemeenschappen te ontvangen?

We gaan eerst terug naar zaterdag 3 januari. Op die dag houdt Marion Weenink, voorzitter van de locatieraad/pastoraatsgroep van de Franciscus haar nieuwjaarstoespraak. 'Het nieuws van de kerksluitingen heeft velen geraakt', zegt ze. 'Dat is een groot verlies, niet alleen in stenen. Het is vooral voor de mensen van die twee geloofsgemeenschappen een verlies aan mogelijkheden om samen dingen te beleven, om samen te bidden, om betrokkenheid te ervaren van een vertrouwde gemeenschap.' 'Onze hoop en ons gebed is erop gericht, dat de mensen van de OLV en de Thabor in de Franciscuskerk of de Lambertus een nieuw eigen plekje mogen vinden. Dat zij zich welkom weten, gekend en gezien. Want kerk-zijn betekent samen onderweg zijn, juist wanneer de route verandert.'

Hier hoort een opmerking bij. Het is vanzelfsprekend aan de gelovigen van OLV en Thabor om te besluiten of en waar ze zich zullen aansluiten. Dat kan ook buiten Hengelo zijn. Belangrijk is verder de mededeling van parochiebestuur en pastoraal team (zie pagina 6) om met de gemeenschappen van OLV en Thabor te bespreken 'welke mogelijkheden en kansen er zijn voor lokale pastorale activiteiten.' Vanuit de Franciscus en de Lambertus valt te beluisteren dat de deuren wijd openstaan.

Ankerpunt

De overstap naar een andere geloofsgemeenschap is overigens niet gemakkelijk. Strikt genomen, kun je overal vieren en bidden. Maar een kerkgebouw is een ankerpunt, vaak generaties lang. Het is niet zomaar een dak boven wat hoofden, maar een beschutte plek. Waar je je geborgen en gekend weet. Daarop wijzen ook Marion en Annet Post, die zich vanuit de pastoraatsgroep van de Franciscus inzet voor de vrijwilligers. Als een kerk dichtgaat, benadrukken ze, is alles

wat mensen hebben opgebouwd belangrijk. 'Mensen hebben er zich voor ingespannen, zijn er druk mee geweest.' Om het nog sterker te zeggen: ze zijn ermee vergroeid geraakt.

Uit de Lambertus klinkt hetzelfde geluid. 'Je kerk is een plek waar je thuis bent', weten Merlin en Gènia van de beheercommissie. 'Als die dichtgaat, voelt het alsof je houvast wegvalt. Je gaat niet zomaar naar een andere kerk. We gaan graag met iedereen in gesprek, iedereen heeft talenten en mogelijkheden.'

Iedereen is welkom

Dát vooral willen de geloofsgemeenschappen van de Franciscus en de Lambertus uitstralen: iedereen is welkom. 'Kom gerust kijken. Elke twee weken is er op zondag na de viering om 11.00 uur koffie en thee. Op woensdagmorgen is er koffieclub en sinds kort is er ook weer een jongerengroep, die elke twee weken op zondag na de viering samenkomt', zeggen Merlin en Gènia.

De Franciscus wijst op de mogelijkheid om na elke viering samen koffie of thee te drinken. 'Kijk rond, praat met mensen, of kom een keer koffie of theedrinken bij Gastvrij, elke werkdag van 09.30-11.30 uur', zegt Marion Weenink. En zowel de Franciscus als de Lambertus denkt na over mogelijkheden om mensen, voor wie de bereikbaarheid een probleem is, van dienst te zijn.

In de Franciscus is, vooruitlopend op de sluiting van OLV en Thabor, de notitie 'Van uitdaging naar kans' geschreven. Daarin staat onder meer: 'Door onze krachten te bundelen en te focussen op wat werkelijk belangrijk is, kunnen we een vitale geloofsgemeenschap blijven, die midden in de samenleving staat. Door onze deur open te stellen, te experimenteren met nieuwe vormen, uit te bouwen wat goed gaat en te stoppen met wat niet werkt, zo bouwen we samen aan een kerk, die van belang blijft in deze tijd van verandering.'

Han Coonen
Hans Morssinkhof



Loslaten doet pijn

Bij het afscheid van de Onze Lieve Vrouwekerk

Behoedzaam laat architect Wolter te Riele zijn potlood over het papier gaan. Hij trekt lijnen, vult vlakken in. Onder zijn handen verschijnt een nieuwe kerk. 'R.K. Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Hengelo' schrijft hij bovenin. Om de kwaliteiten van zijn schepping extra zichtbaar te maken, smokkelt hij met de schaal. Kerk en pastorie steken hoger uit boven de omringende bebouwing dan in werkelijkheid.

Het zijn drukke tijden voor Te Riele. Overal in Nederland worden nieuwe kerken gebouwd. Onder het bestuur van Henricus van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht van 1895 tot 1929, krijgt het aartsbisdom er maar liefst 137 nieuwe kerken en 68 nieuwe parochies bij. Het is de tijd van het 'Rijke Roomsche Leven.' De bomen lijken tot in de hemel te groeien, het kan niet op.

Ook in Hengelo niet. De aartsbisschop vindt de tijd rijp voor een derde kerk in Hengelo. Hij geeft kapelaan Immens van de Lambertusparochie in 1924 de opdracht een nieuwe kerk te bouwen. Geen gemakkelijke opgave, want het behoort nu ook tot zijn taak om er het geld voor bijeen te brengen. De verleidelijke schets van Te Riele helpt daarbij. Op 19 januari 1926 plaatst hij een advertentie in de Twentsche Courant om geld te lenen. De krant werkt graag met hem mee en drukt de tekening af.

En dan gaat het hard. Op donderdagavond 20 mei wordt al de eerste steen gelegd. Iets meer dan een jaar later, op dinsdag 31 mei 1927, komt mgr. Van de Wetering naar Hengelo om de kerk te wijden. Op de Eerste Pinksterdag, 5 juni 1927, wordt de Onze Lieve Vrouweparochie officieel opgericht. Kapelaan Immens is vanaf dat moment pastoor Immens.

Hart van de Noork

De Onze Lieve Vrouw groeit uit tot het kloppende hart van de

Noork. Tal van verenigingen en genootschappen worden gesticht. Geen moeite is te veel. Nu haar sluiting, op de dag af 99 jaar na haar inwijding, aanstaande is, heeft de geloofsgemeenschap een flyer uitgebracht. In het kort wordt daarin de geschiedenis beschreven.

'Kenmerkend voor de O.L. Vrouwe is haar saamhorigheid. Die vormde haar tot een hechte gemeenschap als oorspronkelijke 'Noorkers'. Voor hen was de OLV-kerk een veilig en beschut thuis. Hierdoor heeft ze in de loop der jaren heel veel tot stand kunnen brengen', constateren de samenstellers. Van hart tot hart. Bijzondere aandacht is er uiteraard voor pastor Jan van Hal, die zich er meer dan veertig jaar als oprechte, pastoraal zeer bewogen zielzorger laat kennen. Zijn emeritaat in 2007 doet velen verdriet. Wel viert hij in de kerk die hem dierbaar is in 2008 nog zijn vijftigjarig priesterfeest. In 2009 reist hij af naar de Heer.

Open Dagen

En nu houdt die rijke geschiedenis op. Twee Open Dagen, op Hemelvaartsdag 14 mei van 14.00-18.00 uur, en op woensdag 20 mei van 15.00-20.00 uur, stellen iedereen in staat om nog eens vrijuit door de kerk te dwalen. Op zondag 31 mei wordt om 10.00 uur voor het laatst de eucharistie gevierd. De kerk wordt dan aan de eredienst onttrokken en symbolisch gesloten. Op gepaste wijze, door een trouwe vrijwilliger.

Ook de flyer eindigt met een eerbetoen aan parochianen en vrijwilligers. Zij 'verdienen ons aller waardering. Door hen heeft de Onze Lieve Vrouwe veel kunnen betekenen voor haar parochianen en voor overig katholiek Hengelo.' Het is geen woord te veel. De allerlaatste zin zegt alles: 'Loslaten doet pijn.'

Hans Morssinkhof

Van hart tot hart

Koos Smits 40 jaar priester

Het was in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Een zaterdagavondmis in de Lambertus. De viering werd goed bezocht, vooral door jongeren die de mis gebruikten als uitvalsbasis voor hun wekelijkse stapavond. Ze zaten rechtsachter. Hun gekwek was zo luid dat de celebrant af en toe vermanend moest ingrijpen.

Kapelaan Morsink ging voor. Tijdens de predicatie sprong er plotseling een man op en schreeuwde: 'Halleluja, dit is het ware!' Het was opeens doodstil. Anton Morsink liet zich niet van zijn stuk brengen. Hij zei: 'Beste mensen, ik ken deze man. Hij meent wat hij zegt', om daarna zijn preek te vervolgen. De man bleek een Getuige van Jehova te zijn.

Te pas en te onpas

Dit voorval speelde door mijn hoofd tijdens de jubileummis, op zondag 8 maart, bij gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van pastor Koos Smits. 'Hij meent wat hij zegt.' Koos Smits, de onvermoeibare en onverbloemde verkondiger van het Woord, te pas en te onpas, zoals Paulus schreef (2 Tim. 4:2). Hij werd in 1998 benoemd tot pastoor van de St. Lambertusparochie, later van heel Hengelo.



In zijn feestpredicatie gaf de 81-jarige emeritus een inktijk in zijn leven. Oorlogskind in het verwoeste Rotterdam, gedoopt in de H.H. Laurentius- en Elizabethkerk aan de Mathenesserlaan, raakte hij gefascineerd door een beeld van het Heilig Hart in zijn thuiskerk. In dat beeld zag hij Jezus' liefde en barmhartigheid en die Jezus wilde hij zoeken en vinden.

Zoektocht

Hij werd seminarist, maar de storm die in de roerige jaren zestig door de Kerk ging, liet ook Koos niet onberoerd. Hij ging studeren in Nijmegen en werd docent in Arnhem. Maar rustiger werd hij er niet op. 'Onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt in U.' Deze uitspraak van Augustinus paste Koos als een jas.

Hij ging naar Nieuw-Guinea, naar de Papoea's. Ginds trof hem hun grote religiositeit, maar Jezus trof hij er niet aan. Hij ontdekte dat animisme, islam, jodendom en protestantisme ook Waarheid in zich droegen, maar niet de Volle Waarheid. Ze kenden of erkenden immers het Heilig Hart van Jezus niet. En naar die Jezus en zijn Heilig Hart was hij nog steeds op zoek, tot een kennismaking met een priester van de Charismatische Vernieuwing hem terugvoerde naar het pad van de H. Geest.



Newman

In 1986 werd Koos Smits door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Vanaf dat moment wil hij, geïnspireerd door evangelische en katholieke kerkvernieuwing, uitdragen dat wij allen Jezus, onze Heiland en Verlosser, moeten liefhebben, zoals Hij ons liefheeft in zijn Heilig Hart. 'Cor ad cor loquitur', het hart spreekt tot het hart. De wapenspreuk van John Henry Newman is Koos uit het hart gegrepen. Toen ik hem ernaar vroeg op zijn receptie knikte hij instemmend.

Hij meent wat hij zegt

'Verkondigt het evangelie, dat het alles wat leeft bereikt', zongen wij als slotlied: Koos ten voeten uit. Onbevreesd gaat hij het gesprek aan, of dat nu in de trein, de moskee of op straat is. Open en eerlijk, ontwapenend, in gewone mensentaal, doorspekt met een flinke dosis ontregelende humor. Arrogantie of letterknechterij is hem vreemd. Wat je ziet is wat je krijgt.

Bidden

Talloos zijn de anekdotes die er over priester Koos rondgaan. Eén wil ik u niet onthouden. Voor de Lambertus stond op een mooie zaterdagmiddag een evangelist te verkondigen. Ironisch genoeg betrof hij stroom uit de basiliek.

Nieuwsgierig als hij is, stapte Koos op de man af en vroeg wat hij aan het doen was. 'Bidden', antwoordde hij, 'jullie Roomsens kunnen dat niet, jullie kunnen alleen maar bidden van een briefje.' 'Laten we dan eens samen bidden', zei Koos en hij ging de man voor in gebed, op de Enschedestraat. Na het gebed was de evangelist met stomheid geslagen. In zijn hele leven, bekende hij, had hij nog nooit iemand zo intens horen bidden.

Inderdaad, van hart tot hart.

Jan Schage

Foto's: Jan Schage

Film kijken met paus Leo

Het Vaticaan maakte eind vorig jaar bekend dat paus Leo XIV vier lievelingsfilms heeft. Toch een wat verrassend bericht. Je zou denken dat een paus daar geen tijd voor heeft. En dat zijn ambt zo zwaar en alomvattend is, dat er voor ontspanning en afleiding geen plaats meer is. Voor humor eigenlijk ook niet.

Dat maakt de mededeling extra verrassend: ook voor de paus kan de boog niet altijd gespannen zijn, ook de paus houdt van film. Zijn voorkeur: *It's a Wonderful World* (1946), *The Sound of Music* (1965), *Ordinary People* (1980) en *La vita è bella* (1997). We gaan ze alle vier bekijken.

Spiegelbeeld

Wanneer er een aanslag is gepleegd hoor je op het journaal dat de politie de computer van de dader heeft doorzocht. Er wordt dan, onder andere, onderzocht welke filmpjes de dader op internet heeft gezien. Dat geeft namelijk een beeld van zo iemand. Dit geldt voor ons allemaal. De films die we mooi vinden zeggen iets over onze geest en over wie we zijn.

Dus als we een idee willen krijgen van wat voor mens paus Leo is, moeten we kijken waar die films over gaan en wat de thema's zijn. We beginnen met *La vita è bella* (Het leven is mooi).

La vita è bella

La vita è bella is een ontroerende Italiaanse film uit 1997 van Roberto Benigni. De inhoud past bij het thema van dit nummer. Het gaat over warme gevoelens, over hart tegen hart.

De film vertelt het verhaal van een joodse vader die, midden in de gruwel van de Holocaust, zijn jonge zoon probeert te beschermen door de werkelijkheid te verhullen als een spel. De film combineert humor en tragedie.

Als dit is waar paus Leo voor staat, dan volg ik hem graag

De eerste fase van de film is een romantische komedie. We volgen Guido, een charmante joodse man, die verliefd wordt op Dora. Ze krijgen een kind, Giosuè. Het geheel vindt plaats in het romantische Italiaanse landschap zoals we dat kennen uit de reclame voor olijfolie en andere mediterrane lekkernijen.

De overgang naar de tweede fase begint wanneer Giosuè aan zijn vader vraagt waarom op sommige etalages het plakkaat hangt 'Verboden voor joden en honden.' Zijn vader antwoordt dat ieder zo



zijn voorkeur mag hebben en vraagt zijn zoon waaraan hij zelf een hekel heeft. Dat zijn spinnen, zijn vader haat Visigoten. Dus zij hangen op de deur van hun boekwinkeltje 'Verboden voor spinnen en Visigoten.'

Concentratiekamp

Ze worden opgepakt en gedeporteerd. Guido houdt vol dat het leven in het concentratiekamp een groot spel is met vele uitdagingen. Uiteindelijk kunnen ze een echte tank winnen als ze 1000 punten verzameld hebben.

Hij bedenkt bij alle ellende een verhaal met een opdracht in het kader van het spel. Zo behoedt hij zijn zoontje voor het kwaad. Het einde is deels feelgood en deels heel tragisch. Ik verklap het niet. Onbaatzuchtige liefde

Deze film speelt zich af in oorlogstijd. De hoofdpersoon gaat het geweld met humor en vindingrijkheid te lijf om zo zijn kind te beschermen. Humor en onbaatzuchtige liefde als wapen tegen het onmenselijke. En als dit het is waar onze paus voor staat, als het daarom één van zijn vier favoriete films is, dan volg ik hem graag als mijn geestelijke leider.

De film is nog te koop op dvd. Ik heb hem gehuurd voor € 3,99 via Pathé Thuis. Een mooie film die je raakt. Ik garandeer je een geweldige, ontroerende avond.

Bernard Korbeld



Maria ontwart de knopen

In de Sint Peterskerk in Augsburg hangt een bijzonder schilderij van Maria. We zien hoe ze zorgvuldig de knopen uit een wit lint haalt. Aan haar voeten een slang, symbool van de duivel, die zelf in de knoop is geraakt. Zo wordt de boodschap helder: Maria wil ons helpen bij het oplossen van onze problemen. In het Duits heet ze daarom ook wel 'Knotenlöserin'. Een mooi woord. Het drukt uit dat ze de knopen ('Knoten') niet alleen ontwart maar ook gladstrijkt.

Zo heeft de opdrachtgever het gewild. Zijn grootvader krijgt ooit tijdens een huwelijks crisis van een pater de opdracht de 'knopen in zijn leven' bij Maria aan te bevelen. Het werkt, het huwelijk blijft in stand. Uit dankbaarheid laat de kleinzoon de kunstschilder Johann Schmidtner rond 1700 Maria afbeelden als 'Knotenlöserin'. Op Maria en haar moederlijke zorg en bijstand kun je altijd vertrouwen, wil hij ermee zeggen. Ze staat je bij, ze geeft je raad.

Dankzij paus Franciscus is de voorstelling wereldberoemd geworden. In Argentinië, zijn geboorteland, heeft hij een ansichtkaart van haar. De afbeelding spreekt velen aan en wordt in tal van kerken nageschilderd, in Argentinië en andere Zuid-Amerikaanse landen. Eenmaal paus, laat Franciscus ook in het Vaticaan een schildering van de 'Knotenlöserin' aanbrenge.

Misschien omdat één oogopslag duidelijk maakt wie Maria is. Dan wordt het meteen persoonlijk: je krijgt vanzelf het gevoel dat ze onophoudelijk in de weer is om de vele knopen uit jouw leven uit elkaar te halen. Zelfs als je daar niet om vraagt. Want je moeder wil het allerbeste voor jou.

Hans Morssinkhof