

# Kerkwijzer

INFORMATIEBLAD VAN DE HH. JACOBUS EN JOHANNESPAROCHIE  
BORNE, HERTME EN ZENDEREN



Lintjesregen

Tuinviering

Urijwilligersavond

Meimaand Mariamaand

Hoogfeest van Pinksteren

JAARGANG 14

UITGAVE: 04

ZATERDAG 16 MEI T/M VRIJDAG 3 JULI 2026

# Colofon

PAROCHIE HH. JACOBUS EN JOHANNES

## **Pastoraal team:**

Pastoor J.A.C. Jansen

Tel: 06-46 90 72 33

Wekelijkse vrije dag

James Keuben

Tel: 06-37 08 70 87

Wekelijkse vrije dag

Pastor C. Pikkemaat

priester

j.jansen@rktwentezuid.nl

maandag

parochievicaris

j.keuben@rktwentezuid.nl

zaterdags overdag en de maandagavond

priester-assistent

## **Vertrouwenspersoon**

Mw. Magrit de Graaf

Tel: 06-51-74 13 00

vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl

## **Parochiebestuur**

Pastoor Jurgen Jansen

Functie vacant

Huub Verdonschot

Fons Simons

Johan Kleissen

Frank Mars

Maria Verheijen

j.jansen@hhjj.nl

vicevoorzitter@hhjj.nl

secretaris@hhjj.nl

penningmeester@hhjj.nl

johan.kleissen@hhjj.nl

vastgoed@hhjj.nl

m.verheijen@hhjj.nl

## **Redactieteam Kerkwijzer**

Pastoraalteam HHJJ parochie,

Hanneke Verdonschot, Laurens van Urk, Jos Verheul en Timo Vlaskamp.

## **Redactieadres**

E-mail:

Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne

kerkwijzer@hhjj.nl

De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

## **Verschijningsdatum:**

Volgende Kerkwijzer:

zaterdag

4 juli t/m vrijdag 21 augustus

Sluitingsdatum kopij:

vrijdag

19 juni vóór 12 uur

# Pinksteren: Feest van Geest en Verbondenheid



ZONDAG 24 MEI 2026

Met Pinksteren vieren christenen wereldwijd de komst van de Heilige Geest.

Het is een feest dat ons herinnert aan het moment waarop de leerlingen van Jezus, vervuld van nieuwe kracht en moed, naar buiten traden om Zijn boodschap te verkondigen.

Wat begon als een groep bange en zoekende mensen, groeide uit tot een gemeenschap die grenzen overstak en mensen met elkaar verbond.

Het Pinksterverhaal, zoals we dat kennen uit de Handelingen van de Apostelen, vertelt hoe de leerlingen bijeen waren toen er een hevige wind opstak en vurige tongen op hen neerdaalden.

Zij werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen in verschillende talen te spreken.

Mensen uit allerlei landen konden hen verstaan – een krachtig teken dat de boodschap van liefde, hoop en vrede voor iedereen bedoeld is.

Ook vandaag heeft Pinksteren een diepe betekenis.

Het nodigt ons uit om open te staan voor de werking van Gods Geest in ons leven.



De Geest inspireert ons om over grenzen heen te kijken, om elkaar te begrijpen en om samen te bouwen aan een wereld waarin ruimte is voor iedereen.

In een tijd waarin verschillen soms leiden tot verdeeldheid, herinnert Pinksteren ons eraan dat juist verscheidenheid een bron van rijkdom kan zijn.

Voor onze parochie is Pinksteren dan ook een moment van verbondenheid.

Het is een uitnodiging om samen te komen, om te luisteren naar elkaar en naar Gods Woord, en om ons geloof handen en voeten te geven in het dagelijks leven.

Hoe kunnen wij vandaag getuigen zijn van hoop?

Hoe kunnen wij, ieder op onze eigen manier, iets van Gods liefde zichtbaar maken?

Misschien zit het in kleine gebaren: een luisterend oor, een vriendelijk woord, een helpende hand.

Misschien vraagt het om moed om op te komen voor rechtvaardigheid of om bruggen te bouwen waar muren dreigen te ontstaan.

Wat het ook is, Pinksteren herinnert ons eraan dat wij er niet alleen voor staan.

Gods Geest gaat met ons mee, elke dag opnieuw.

Laten wij dit Pinksterfeest vieren met open hart en open geest, en ons laten inspireren om dragers te zijn van licht en hoop in onze wereld.

**Zalig Pinksteren!**

# Vrede

GEBASEERD OP EEN OVERWEGING BIJ DE TWEDE ZONDAG VAN PASEN

## **Vrede zij u!**

Met deze woorden maakten we een jaar geleden kennis met onze nieuw paus Leo XIV. Een begroeting die hij niet zomaar had gekozen.



Woorden die hem verbinden met degene van wie hij de vertegenwoordiger is: de Verrezen Heer begroette ook zo zijn leerlingen. Woorden ook die bijzonder actueel zijn in een tijd van onvrede en conflicten. Niet voor niets heeft paus Leo het afgelopen jaar met regelmaat gesproken over en opgeroepen tot vrede. Ook voor ons is die Vrede een ideaal en een opdracht!

Na zijn verrijzenis wenst Jezus zijn leerlingen vrede. Hij had ze ook een uitbrander kunnen geven. Toen Jezus werd opgepakt, ter dood veroordeeld, gefolterd en geëxecuteerd, gaven zijn leerlingen immers niet thuis. Behalve Johannes hadden ze Hem allemaal in de steek gelaten.

Met zijn Vredeswens zegt Jezus: ik houd toch van je, ook al schoot je tekort. Je mag opnieuw beginnen. Vrede wenste Jezus later ook Thomas toe, die het moeilijk vond om in de verrijzenis te geloven. Thomas wordt niet uitgesloten door de leerlingen of door Jezus, maar krijgt de ruimte om op zijn manier en zijn eigen tempo te groeien in het geloof.

In het voetspoor van Jezus, zette de vroege kerk deze vreedzame, liefdevolle omgang met elkaar voort, met elkaar verbonden in het gebed, het breken van het brood en heel het leven.

Alles deelt men met elkaar, niemand komt iets tekort, valt te lezen in het boek Handelingen. De vroege kerk was zo een beeld van een ideale wereld!

Onze wereld is helaas verre van ideaal. Vrede en harmonie zijn vaak ver te zoeken.

Dat zien we dagelijks op het nieuws, met de conflicten in Oekraïne, Palestina en Israël, Iran en zovele andere brandhaarden. Maar ook dichterbij huis zijn er vormen van onvrede: spanningen en conflicten tussen groepen en individuen binnen de samenleving, binnen organisaties, gezinnen en geloofsgemeenschappen. En zijn ook armoede, ongelijkheid, discriminatie en de verwoesting van de natuur niet uitingen van een gebrek aan vrede en harmonie?

Als we kijken naar alles wat er mis gaat, kunnen we er moedeloos van worden. Kan het wel anders? Of wordt alles alleen maar erger? Ergens zijn we ook machteloos. Het meeste heb je niet in de hand. Wij beslissen niet over oorlog en vrede, wij kunnen niet op tegen de macht van het grote geld en autoritaire leiders.

Maar kunnen we dan niets doen om de wens van Jezus, vrede, waar te maken? Misschien moeten we klein beginnen, net zoals Jezus en zijn vroege leerlingen. Ook zij veranderden ogenschijnlijk niets aan de machtsbalans in de wereld en stelden weinig voor vergeleken met de macht van de Romeinse onderdrukkers. Toch maakten ze wel een wezenlijk verschil. Bovendien is het Romeinse Rijk voorbijgegaan, maar blijft het verhaal van Jezus levend!

Net als de eerste christenen, kunnen wij vrede vinden bij God. Het breken van het brood en het dagelijkse gebed mogen we koesteren als bron van vrede in ons hart, vrede die we kunnen doorgeven aan onze medemensen.

Zo geïnspireerd, kunnen wij vredesstichters zijn in het klein: door elkaar te vergeven en nieuwe kansen te geven, elkaar

metterdaad lief te hebben, geduld en respect te hebben voor mensen die anders geloven dan wij en door zuinig om te gaan met ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

Waar mensen elkaar vrede gunnen, vrede toewensen en voor elkaar vrede stichten, wordt de wereld een beetje mooier en komt Gods Rijk aan het licht.

### **Vrede zij u!**

*Mogen die woorden niet alleen de woorden blijven van onze Verrezen Heer en van onze goede paus. Laten we die woorden ook tot onze eigen woorden maken: Vrede zij u!*

Pastor James Keuben

---

## Van uw pastores

**1. Denk mee over de toekomst:** Klankbordgroep Pastoraat  
De komende tijd zullen de pastores verschillende parochianen benaderen met een bijzondere vraag: wil je plaatsnemen in de nieuwe klankbordgroep pastoraat? We zoeken mensen die vanuit hun eigen ervaring willen meedenken over hoe we als kerk midden in de samenleving kunnen blijven staan. Word je gevraagd? We hopen op je frisse blik!

### **2. Hulpbisschop Hoogenboom over de 'Synodale Kerk'**

Op uitnodiging van het pastoraal team brengt hulpbisschop Hoogenboom op woensdag 27 mei een bezoek aan onze parochie. Hij komt spreken over een actueel en belangrijk thema: de synodale kerk.

Dit gaat over hoe we als gelovigen meer samen optrekken en naar elkaar luisteren. Een leerzame bijeenkomst die u niet wilt missen; 27 mei om 19.30 uur in de Stefans-Hof in Borne.

### **3. Afscheid van de OLV-kerk in Hengelo**

Met pijn in het hart kondigen wij aan dat de deuren van de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo definitief gaan sluiten.



Op 31 mei 2026 vindt de allerlaatste Eucharistieviering plaats in dit kerkgebouw. We nodigen iedereen uit om op deze dag samen te komen om in dankbaarheid terug te kijken op alles wat de kerk voor onze gemeenschap heeft betekend.

### **Feestelijke voorbereidingen:**

#### **H. Vormsel en Eerste Communie**

Het is een drukke maar vooral heel mooie tijd voor de kinderen van onze parochie. De voorbereidingen voor het H. Vormsel en de Eerste Heilige Communie zijn in volle gang en verlopen in een ontzettend goede sfeer. De kinderen en jongeren groeien zichtbaar naar hun grote dag toe. De feestelijke vieringen komen nu echt dichtbij; we kijken er enorm naar uit om dit samen met de families te vieren!

Met vriendelijke groet,

Pastor James Keuben en pastoor Jurgen Jansen

---

## Sycamore-avonden voor wie katholiek wil worden

De afgelopen tijd, worden we als pastoraal team steeds vaker benaderd door mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof in Jezus Christus en de katholieke kerk en erom vragen om als volwassene het doopsel, het vormsel en de eerste communie te ontvangen.

Januari 2027 willen we daarom een gezamenlijk programma aanbieden voor volwassenen die de wens hebben om opgenomen te worden in onze katholieke kerkgemeenschap. Op zes avonden willen we met elkaar in gesprek gaan over het katholieke geloof, aan de hand van de methode *Sycamore*. We bekijken samen video's met uitleg over een bepaald geloofsthema, die steeds onderbroken worden door gespreksvragen.

De bijeenkomsten staan gepland op de **dinsdagavonden 12 januari, 26 januari, 9 februari, 16 februari, 2 maart en 16 maart 2027 van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.**

De behandelde thema's zijn:

- wie is Jezus?
- de Bijbel
- het geschenk van het geloof
- de heilige Geest en de kerk
- hoe kun je bidden?
- doopsel en vormsel

Behalve voor wie de wens heeft katholiek te worden, staan deze avonden uiteraard ook open voor andere belangstellenden en ook parochianen die op zoek zijn naar geloofsverdieping.

Volwassenen die katholiek willen worden en die aan de Sycamore-avonden deelnemen, kunnen – als zij hier aan toe zijn – in overleg met een van de pastores rond Pasen 2027 in de kerk worden opgenomen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u zich zelfs opgeven, neem dan contact op via: [contact@pastoraalteam.nl](mailto:contact@pastoraalteam.nl).

Pastoor Jurgen Jansen

Pastor James Keuben

---

### Steun uw Kerk

Het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, wilt steunen.

U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op:



St. Stephanus Borne

**St. Stephanus Borne**  
**NL52 RABO 0309 4086 52**

**H. Stephanus Hertme**  
**NL78 RABO 0125 2434 99**



H. Stephanus Hertme

# Vanuit het parochiebestuur



## **Herstelwerkzaamheden kerktoren**

Ik begin deze bijdrage maar met 'letterlijk' het meest in het oog springende onderwerp. De meeste onder u zullen wel gezien hebben dat de toren van de St. Stephanuskerk, na verschillende aankondigingen, eindelijk in de steigers staat. De herstelwerkzaamheden aan het voeg- en zinkwerk kunnen nu van start gaan en we hopen dat deze zonder verdere tegenslag afgerond kunnen worden. We houden u op de hoogte.

## **Afwezigheid pastoor Jansen**

Zoals bij de meeste onder u wel bekend zal zijn is pastoor Jansen wegens gezondheidsredenen in ieder geval tot 1 juni afwezig. Hij herstelt buiten de parochiegrenzen van RK Twente Centraal zodat hij ook letterlijk afstand en rust kan nemen. Wij wensen pastoor Jansen een spoedig en duurzaam herstel toe en zien hem na 1 juni weer graag terug in onze parochies. Uw gebed zal hem zeker goed doen.

De afwezigheid van pastoor Jansen heeft ook gevolgen voor de invulling van de verschillende vieringen in het samenwerkingsverband RK Centraal Twente. Het advies is dan ook om de website [rktwentecentraal.nl](http://rktwentecentraal.nl) te raadplegen of de nieuwsbrief in de gaten te houden omtrent de laatste informatie.

Pastoor Patrick Kuipers (vicaris en pastoor van RK Enschede e.o.) is door de aartsbisschop benoemd tot parochie-administrator van de drie samenwerkende parochies.

## **Koninklijke onderscheidingen**

Vrijdag 24 april vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. In het Huis van Borne werden twaalf inwoners van Borne onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding.

Onder hen bevonden zich ook onze parochianen Gerard Nordkamp, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau en Timo Vlaskamp, benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Beiden zijn actief als vrijwilliger binnen onze parochie. Gerard Nordkamp vooral op het vlak van de caritas (van 2010 tot 2020 voorzitter van de PCI) en het diaconaal beraad van onze parochie. Timo Vlaskamp als redactielid van de Kerkwijzer. Voor deze inzet en voor de overige inzet voor de Bornse samenleving kregen zij hun onderscheiding opgespeld door burgemeester Jan Pierik. Het bestuur van de HH. Jacobus en Johannesparochie feliciteert hen van harte met deze eervolle erkenning.

### **Fusie drie samenwerkende parochies**

Op 25 maart hebben de vijf adviescommissies (personeel en vrijwilligers, financiën en administratie, onroerend goed, begraafplaatsen en communicatie) hun definitieve adviezen gepresenteerd aan de fusie-/bestuurscommissie en de parochiebesturen. De rapporten bevatten gedegen en professionele adviezen en zijn goed ontvangen.

In de komende periode stemmen de commissies hun rapporten waar nodig op elkaar af. Diaken Cor Peters (adviseur) en Jan Put (vicevoorzitter Heilige Geest parochie) werken het uiteindelijke fusierapport uit, wat we zullen voorleggen aan de staf van het aartsbisdom Utrecht. De profielen voor de verschillende bestuursfuncties zijn uitgewerkt. Binnenkort volgt een nadere oproep voor kandidaten.

Naar aanleiding van de oproep om voorstellen voor een nieuwe naam voor de fusieparochie, zijn twaalf suggesties ontvangen. De fusiecommissie (pastoor Jansen, vicevoorzitters van de drie parochies en Cor Peters) zal deze voorstellen bespreken. Het aartsbisdom vraagt om een voorstel van minimaal drie namen. De aartsbisschop kardinaal Eijk neemt vervolgens het besluit hierover.



## **Vrijwilligersavond**

Tot slot wil het parochiebestuur alle vrijwilligers die actief zijn in onze parochie van harte uitnodigen voor de feestelijke vrijwilligersavond op vrijdag 29 mei 2026. Op deze avond, die we organiseren in samenwerking met de werkgroep De Vitale Parochie, willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun belangeloze inzet tijdens het afgelopen jaar. Een uitnodiging vindt u nogmaals in deze Kerkwijzer en wordt u binnenkort persoonlijk toegestuurd.

Huib Verdonschot  
Secretaris

---

## Eerste H. Communieviering zondag 7 juni 2026



Met dankbaarheid nodigen wij u uit voor de Eerste Heilige Communieviering van onze communicanten uit onze 3 parochies. Na een periode van voorbereiding, waarin de kinderen samen hebben geleerd over geloof, vriendschap en verbondenheid, mogen zij nu voor het eerst de Heilige Communie ontvangen. Dit is een bijzonder en feestelijk moment in hun leven en in onze geloofsgemeenschappen.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons dit bijzondere moment te beleven en de communicanten te ondersteunen met uw aanwezigheid en gebed.

### **Van harte welkom!**

De viering is op zondag 7 juni in de Lambertusbasiliek in Hengelo om 11.00 uur.

# Ons zijn voorgedaan



Zondag 22 maart overleed op 79-jarige leeftijd,  
Klaus Blödtner, Cor Hilbrinkstraat 56.

De afscheidsviering vond plaats op woensdag 1 april in de aula van het crematorium in Borne waarna de crematie volgde.

Maandag 30 maart overleed op 94-jarige leeftijd  
Hendrika Johanna (Riek) Japink-van der Vegt in de  
Dokter Eekmanhof in Denekamp. De uitvaartviering vond  
plaats op zaterdag 4 april in de kerk van de H. Stephanus in  
Hertme, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvond op de  
R.K. Begraafplaats in Hertme.

Dinsdag 21 april overleed in Hengelo op 91-jarige leeftijd,  
Berendina Helena Johanna (Diny) ter Haar-van Duuren.  
Zij woonde voorheen aan de Woolderweg en later aan De  
Schoener. De afscheidsviering vond plaats op woensdag  
29 april in de aula van het crematorium in Borne waarna de  
crematie volgde.

Vrijdag 1 mei overleed op 88-jarige leeftijd,  
Gesina Johanna Antoinetta Maria (Ine) van den Bos-Vos,  
De Bleek 14B. De uitvaartviering vond plaats op vrijdag 8 mei  
in de St. Stephanuskerk waarna de crematieplechtigheid  
volgde in Borne.

*Dat zij mogen rusten in Gods vrede*

---

## MISINTENTIES 16 - 23 MEI

### **H. Stephanus Hertme, zaterdag 16 mei**

Riek Japink-van der Vegt, Marie Dashorst-Nijenkamp,  
Jan Blenke.

**Jaargedachtenis:** Albertus Gerardus Huiskes.





### **St. Stephanus Borne, zondag 16/17 mei**

Ine van den Bos-Vos, Diny ter Haar-van Duuren,  
Klaus Blödtner, Marinus van den Bos, Wim Konink,  
Ben Heck, Marietje ten Buren-Olthof.

**Nagekomen:** Pasen: Truus Ensink-Stopel, Tonny Wissink,  
Bonnie Leushuis, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een  
35-jarig huwelijksjubileum, Yvonne Klink-Oude Weernink,  
Truus en Herman Oude Weernink, Gerard Kemna,  
Marijke van Munster-Kemna, Johan Oude Lansink,  
10 mei: Stef Geelen, Truus Geelen-Weusthof, Bonnie Leushuis,  
Frits en Tiny van der Palen-van Duijnhoven,  
Johan Platenkamp, 14 mei: Jan Oude Reimer,  
7 juni: Gerard Lammertink.

**Jaargedachtenis:** Albertus van Uhm, Annie Snijders-Vos.

---

#### MISINTENTIES 23 - 30 MEI

### **H. Stephanus Hertme, zondag 24 mei**

Riek Japink-van der Vegt, Erna Knoef-Bekhuis, Jozef Lucas,  
Theo Aalderink, Herman en Leida Schabbink-Boomkamp,  
ouders Rijgwaard-Beld, ouders Diepenmaat-ten Tusscher,  
ouders Broekhuis-Klink, Maaïke Tönis, Jan Blenke,  
Truus en Hennie Braakhuis-Schabbink,  
Ine en Johan Schabbink-Schroten,  
Irene Kemna-Vinkenvleugel, ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek,  
overleden familie Lammertink-Withag,  
ouders Veldhof-Weghorst en Bernard.

**Jaargedachtenis:** Harrie Dashorst, Bert Monnink,  
Annie Wolfkamp-Wigger.

### **St. Stephanus Borne, zondag 23/24 mei**

Ine van den Bos-Vos, Diny ter Haar-van Duuren,  
Klaus Blödtner, familie Kroeze, Harrie Olde Engberink,  
Bernard en Mia Reesink-Rotering, Ben Heck,  
Frits en Tiny van der Palen-van Duijnhoven, Annemarie Klaver.

**Jaargedachtenis:** echtpaar Veelers-de Boer, Lillian Mars.

MISINTENTIES 30 MEI - 6 JUNI

**H. Stephanus Hertme, zaterdag 30 mei**

Riek Japink-van der Vegt.

**St. Stephanus Borne, zondag 30/31 mei**

Ine van den Bos-Vos, Diny ter Haar-van Duuren, Benny Nijhof, Toon Spekschate, familie Meijerink-Manenschijn.

**Jaargedachtenis:** Ans van Urk-Jongman, Jan Oude Reimer, Lyde Lansink-Fransen.

---

MISINTENTIES 6 - 13 JUNI

**H. Stephanus Hertme, zaterdag 6 juni**

Riek Japink-van der Vegt.

**Jaargedachtenis:** Bernard Veldhof, ouders Dashorst-ter Elst.

**St. Stephanus Borne, zondag 6/7 juni**

Ine van den Bos-Vos, Diny ter Haar-van Duuren, Truus Kuipers, Rudy Strikker en Ineke Strikker-Olde Heuvelt, Frits van der Palen.

**Jaargedachtenis:** Benny Nijhof, Gerard Lammertink.

---

MISINTENTIES 13 - 20 JUNI

**H. Stephanus Hertme, zaterdag 13 juni**

Harrie en Marie Dashorst-Nijenkamp

**St. Stephanus Borne, zondag 13/14 juni**

Ine van den Bos-Vos, Diny ter Haar-van Duuren, Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid, Arnold Weda, Lies Nijhof-Haarhuis, Wim Konink, Bonnie Leushuis.

**Jaargedachtenis:** Ans Sanders, Gerard Oude Spraaksté, Albertus Liedenbaum.



MISINTENTIES 20 – 27 JUNI



**H. Stephanus Hertme, zondag 21 juni**

Bernard Veldhof, Bert Monnink, ouders Broekhuis-Klink,  
Jozef Lucas, Herman en Leida Schabbink-Boomkamp,  
ouders Rijgwaart-Beld,  
ouders Diepenmaat-ten Tusscher,  
ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek,  
Truus en Hennie Braakhuis-Schabbink.

**Jaargedachtenis:** Bernard Lammertink.

**St. Stephanus Borne, zondag 20/21 juni**

Ine van den Bos-Vos, Diny ter Haar-van Duuren,  
Harrie Olde Engberink, familie Meijerink-Manenschijn.

**Jaargedachtenis:** Wolter Mulder.

---

MISINTENTIES 27 JUNI – 4 JULI

**St. Stephanus Borne, zondag 27/28 juni**

Ine van den Bos-Vos, Diny ter Haar-van Duuren,  
familie Kroeze, Wim en Leny Yedema-Boere,  
Ineke Strikker-Olde Heuvelt.

**Jaargedachtenis:** Rudy Strikker, Jan Oude Reimer.

---



## Opgenomen in onze parochiegemeenschap

Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het heilig  
Doopsel op zondag 19 april in de St. Stephanuskerk in Borne:

Mink Marré, zoon van Freek Vlaskamp en Ruth Vlaskamp-  
Meijerink, de Reimer 2, 7625 PT Zenderen.

Maas Thijs, zoon van Matthijs Heideman en Loes Hulskotte,  
Ridderspoor 9, 7621 AS Borne.

*Ouders, peter en meter, grootouders, van harte gefeliciteerd*

# Veel schoolklassen ontdekken onze kerk

De afgelopen maanden mochten wij in onze St. Stephanuskerk in Borne een groot aantal schoolklassen verwelkomen voor een rondleiding.

Leerlingen van verschillende basisscholen en middelbare scholen kregen de kans om kennis te maken met het gebouw, de geschiedenis en de betekenis van de kerk.

Tijdens de bezoeken werd er stilgestaan bij verschillende onderdelen van het kerkgebouw. Zo leerden de leerlingen meer over het altaar, de glas-in-loodramen en de symboliek die overal in de kerk terug te vinden is.

Ook was er ruimte om vragen te stellen, en daar werd enthousiast gebruik van gemaakt. Van "Waarom branden hier kaarsen?" tot "Wat gebeurt er tijdens een mis?" — de nieuwsgierigheid was groot.

Wat vooral opviel, was de verwondering bij veel leerlingen. Voor sommigen was het de eerste keer dat zij een kerk van binnen zagen.

Anderen herkenden elementen uit verhalen of vieringen, maar kregen nu een diepere uitleg. De combinatie van geschiedenis, geloof en kunst maakte indruk.

Wij kijken met dankbaarheid terug op deze mooie ontmoetingen tussen kerk en school.

Het is waardevol om jonge mensen op deze manier kennis te laten maken met onze traditie en gemeenschap. Hopelijk blijven deze ervaringen hen nog lang bij.

**Laurens van Urk**

# Liturgische vieringen

Liturgische vieringen		Datum	Tijd	Geloofsgemeenschap	Viering	Voorganger
<b>ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN Evangelie: Johannes 17,1-11a</b>						
zaterdag	16-mei	10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pater Tjalling van Balen	
		19.00	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pastor James Keuben	m.m.v. het dameskoor
zondag	17-mei	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat	m.m.v. het dames- en herenkoor
dinsdag	19-mei	19.00	<b>Mariakapel Koppelsbrink</b>	Rozenkransgebed		
vrijdag	22-mei	09.00	St. Stephanus Borne	Woord- en Communieviering	Gustaaf Boerjan	
<b>PINKSTEREN - Hoogfeest Evangelie: Johannes 20,19-23</b>						
zaterdag	23-mei	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Serge Bourgonje	
		09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Johan Kleissen	m.m.v. het dames- en herenkoor
zondag 1e pinksterdag	24-mei	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat	m.m.v. het koor "Con Brio"
<b>FEEST H. MARIA - MOEDER VAN DE KERK</b>						
maandag 2e pinksterdag	25-mei	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor James Keuben	m.m.v. het dames- en herenkoor
dinsdag	26-mei	19.00	<b>Mariakapel Koppelsbrink</b>	<b>Maria!of met processie</b>	Pastor James Keuben	m.m.v. het dames- en herenkoor
vrijdag	29-mei	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor James Keuben	
<b>H. DRIE-EENHEID Evangelie: Johannes 3,16-18</b>						
zaterdag	30-mei	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Joost Hornstra	
		19.00	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Johan Kleissen	m.m.v. het dameskoor
vrijdag	5-jun	19.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor James Keuben	Koor uit Zenderen
		09.00	St. Stephanus Borne	Woord- en Communieviering	Gustaaf Boerjan	

Dag	Datum	Tijd	Geloofsgemeenschap	Viering	Voorganger
<b>SACRAMENTS DAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - Hoogfeest Evangelie : Johannes 6,51-58</b>					
zaterdag	6-jun	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Laurens van Urk
		19.00	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Johan Kleissen
zondag	7-jun	09.30	St. Stephanus Borne	Woord- en Communieviering	Laurens van Urk
vrijdag	12-jun	09.00	St. Stephanus Borne	Woord- en Communieviering	Laurens van Urk
<b>ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Matteüs 9,36-38.10,1-8</b>					
zaterdag	13-jun	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Laurens van Urk
		19.00	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pastor James Keuben
zondag	14-jun	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Voorganger nog niet bekend.
vrijdag	19-jun	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
<b>TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Matteüs 10,26-33</b>					
zaterdag	20-jun	10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pater Tjalling van Balen
zondag	21-jun	09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Maria Verheijen
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat
vrijdag	26-jun	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
<b>DE TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Matteüs 10,37-42</b>					
zaterdag	27-jun	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Joost Hornstra
		19.00	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Johan Kleissen
zondag	28-jun	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
vrijdag	3-jul	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen



De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering.

Uitzendingen iedere Zondag op NPO 2:

***Geloofsgesprek 09.45-10.00 uur***

***Eucharistieviering 10.00 - 11.00 uur***

Zondag 17 mei 2026 **11.00 – 12.00 uur**

Openluchttheater Tegelen

Celebrant: mgr. Ron van den Hout

Zondag 24 mei 2026 **11.00 - 12.00 uur 'Pinksteren'**

Catedral de los Santos Niños Justo y Pastor

Alcalá de Henares, Spanje

Zondag 31 mei 2026 10.00-11.00 uur **'H. Drie-eenheid'**

St. Elisabethkerk, Grave.

Hoofdcelebrant: mgr. Gerard de Korte

Zondag 7 juni 2026 10.00-11.00 uur **'Sacramentsdag'**

H. Johannes de Doperkerk, Mijdrecht

Celebrant: pastoor Ronald den Hartog

Zondag 14 juni 2026 10.00-11.00 uur St. Jozefkapel, Dongen

Celebrant: pastoor Lars Peetam

Zondag 21 juni 2026 10.00-11.00 uur St. Martinuskerk, Sneek

Celebrant: pastoor Peter van der Weide

Zondag 28 juni 10.00-11.00 uur Sint-Jozefkathedraal,

Groningen Celebrant: pastoor Victor Maagd

# Mariaviering bij de Mariakapel op de Koppelsbrink

Al meer dan driehonderd jaar wijden katholieken de maand mei aan Maria, een speciale tijd om eer te bewijzen aan de moeder van Jezus voor haar geschenk aan de wereld.

De traditie is ontstaan uit gebruiken die teruggaan tot de middeleeuwen, toen mei een tijd was van devoties ter ere van het kruis en het nieuwe leven dat het brengt.



Ook in Borne willen we in de meimaand de extra aandacht schenken aan onze hemelse moeder Maria.

Op dinsdagavond 19 mei is er om 19.00 uur een Mariaviering met rozenkransgebed.

Op dinsdagavond 26 mei is er om 19.00 uur een Lof met processie door het park.

**U bent van harte uitgenodigd om samen met ons mee te vieren en te bidden.**

# Cursus Theologische Vorming in Twente

VOOR IEDEREEN DIE EENS WAT MEER WIL WETEN OVER GELOOF EN THEOLOGIE.



We willen het komend seizoen, 2026-2027, weer met een nieuwe groep starten.

De volledige cursus duurt drie jaar, maar je meldt jezelf telkens aan voor één jaar. Na een jaar kun je dus beslissen of je ook in het volgende jaar aan de cursus wilt deelnemen.

Deze cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.

Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot mooie, diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

Startdatum: dinsdag 22 september in de Waterstaatskerk in Hengelo.

De kosten bedragen € 240,- per seizoen.

De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Ben je geïnteresseerd? Op dinsdag 19 mei is er om 19.30 uur in de Waterstaatskerk een informatieavond. Meld je aan per e-mail: [dvdmeijden@hotmail.com](mailto:dvdmeijden@hotmail.com)

Neem ook eens een kijkje op onze website:

<https://twenteschoolvoortheologie.nl/tvg/>

Voor meer informatie en aanmelding:

Dick van der Meijden, cursuscoördinator,

tel. 06 473 11 830, [dvdmeijden@hotmail.com](mailto:dvdmeijden@hotmail.com),

of ds. Carla Borgers, cursusleider,

tel. 06-51079396, [carla.borgers@gmail.com](mailto:carla.borgers@gmail.com).



# In gesprek met mgr. Hoogenboom over synodaliteit

In de maanden oktober 2023 en oktober 2024 nam



mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie in Rome deel aan de twee zittingen van de Zestiende Algemene Gewone Assemblee van de Bisschoppensynode over synodaliteit, die door paus Franciscus werd geïnitieerd.

De tweede zitting werd op 26 oktober 2024 afgesloten met de publicatie van het slotdocument. Als oor- en ooggetuige van de Bisschoppensynode zal hij verslag doen van zijn ervaringen en in gesprek gaan met de aanwezigen.

Uitgangspunt is het slotdocument dat in april 2025 in een Nederlandse vertaling beschikbaar is gekomen.

Ook zal mgr. Hoogenboom aandacht besteden aan het document "Stappen voor implementatiefase van de synode" dat twee maanden na het begin van het pontificaat van paus Leo XIV is gepubliceerd.

Verder besteedt mgr. Hoogenboom aandacht aan de wijze waarop in de Nederlandse Kerkprovincie het synodaal proces nu verder vorm en inhoud krijgt.

## **Vragen**

Mocht u vragen hebben die u wilt stellen, dan kunnen deze **vóór woensdag 20 mei** ingestuurd worden naar [contact@pastoraalteam.nl](mailto:contact@pastoraalteam.nl).

Dan kan mgr. Hoogenboom zich vast voorbereiden op de antwoorden.

Uiteraard kunnen er op de avond zelf ook vragen gesteld worden.

Deze avond wordt gehouden op woensdag 27 mei om 19.30 uur in de Stefans-Hof in Borne.

---



Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom

Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom (Oudewater, 1960) is hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Hij studeerde staats- en bestuursrecht alsmede internationaal recht aan de Universiteit Utrecht en vervolgde zijn opleiding in filosofie, theologie en canoniek recht in Utrecht en Rome.

In 1999 werd hij tot priester gewijd en in 2010 tot bisschop. Als vicaris-generaal, officiaal en proost van het Metropolitane Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht is hij nauw betrokken bij het bestuur van het Aartsbisdom Utrecht en bij de kerkelijke rechtsbedeling, met name in de praktijk van het kerkelijk huwelijksrecht.

Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie maakt hij deel uit van de Conferentie van afgevaardigden van bisschoppenconferentie in de Europese Unie (Comece).

---

# Week van de missionarissen



De Week Nederlandse Missionaris is een jaarlijkse campagne die Nederlandse missionarissen en missionair werkers ondersteunt, met speciale aandacht tijdens de Pinksteractie.

## **Doel en Werking**

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) is een fondsenwervende campagne die missionarissen en missionair werkers financieel ondersteunt in hun persoonlijk welzijn, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun werk voor de meest kwetsbare mensen wereldwijd. De WNM betaalt bijvoorbeeld ziektekostenverzekeringen, vult AOW-premies aan, draagt bij aan verlof in Nederland en maakt uitzendingen van missionair werkers mogelijk. Ook jongeren kunnen via een speciaal programma hun missie ontdekken en tijdelijk als missionair werker aan de slag gaan.

## **Pinksteractie**

De Pinksteractie is het hoogtepunt van de WNM en vindt jaarlijks plaats in de week voor Pinksteren. In 2026 loopt deze actie van 16 tot en met 25 mei, waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor missionarissen zoals Mariëlle Beusmans, die zich al 25 jaar inzet voor vrede in Afrika, en pater Jan Joris, die 40 jaar werkt met de arme inheemse bevolking in Brazilië. De opbrengsten van de actie zorgen ervoor dat missionarissen en missionair werkers financieel ondersteund worden, zodat zij hun werk zonder zorgen kunnen uitvoeren.

## **Geld inzamelen tijdens de pinksteractie**

Alleen met uw hulp kunnen wij missionarissen zoals Mariëlle en pater Jan Joris een welverdiend steuntje in de rug blijven bieden.

## **Doet u daarom mee met de Pinksteractie?**

Zo maakt u het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk door een gift tijdens de collecte in de vieringen van Pinksteren of door overmaking op rekening:

IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11 WNM Den Haag.

Meer informatie op de website [weeknederlandsemissionaris](#).

---

# Bezinningsdagen

Op dinsdag 2 en woensdag 3 juni aanstaande worden in de Stefans-Hof, Grotestraat 207, te Borne voor de 71e keer de Bezinningsdagen gehouden.

De geestelijke leiding is dit jaar in handen van pastoor Theo van der Sman en pastor James Keuben.

Wilt u deelnemen aan deze Bezinningsdagen, dan kunt u zich vóór vrijdag 29 mei aanmelden bij:

Mevrouw I. Legtenberg, Sancta Maria 45, Borne.  
Telefoon: 074 – 8221128

Mevrouw M. Kemper, Hazelaarstraat 8, Borne.  
Telefoon: 074 – 2662445

# Opbrengst Vastenactie 2026



Aan het begin van de veertigdagentijd is er een start gemaakt met ons vastenactieproject voor het mogelijk maken van naschoolse opvang in Bolivia.

De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Borne, Hertme en Zenderen hebben het volgende bijeengebracht:

Basisschool De Vonder Borne	€ 2.909,95
Basisschool Aegidius Hertme	€ 39,00
Collecteton in de St. Stephanuskerk Borne	€ 1.383,16
Via de ING St. Stephanus Borne	€ 2.155,00
Via de RABO St. Stephanus Borne	€ 680,00
Kerkcollecte H. Stephanuskerk Hertme	€ 200,00
Kerkcollecte geloofsgemeenschap Zenderen	€ <u>280,10</u>
Totaal	€ <u>7.647,21</u>

## **Hartelijk dank voor uw gift!**

Als parochie kunnen we met onze opbrengst Vastenactie ondersteunen die door diverse projecten mensen verder helpt. En daarmee worden levens blijvend veranderd. U hebt laten zien dat u zich hierbij betrokken voelt.

**Werkgroep vastenactie**

# Kloosterpadwandeling Zenderen

Op zondag 31 mei wordt de Kloosterpadwandeling georganiseerd. Starten kan vanaf 10.00 uur bij Landgoed De Zwanenhof (Retraitehuisweg 6) of bij de Karmelkerk (Hertmerweg 44) in Zenderen.



Het Kloosterpad is een bijzondere, meditatieve route die de drie kloosterlocaties van Zenderen met elkaar verbindt. De wandeling voert ook door de natuur van landgoed Weleveld, langs de Bornsche en Oude Bornsche beek. De route is tevens geschikt om te fietsen (14,8 km).

Tijdens deze dag zijn de kloosters (met uitzondering van het Carmelitessenklooster) deels toegankelijk en worden rondleidingen gegeven. Bij het Carmelitessenklooster is buiten de kruisweg te bezichtigen.



Op landgoed Weleveld passeert u de beeldengroep Middeleeuws Weleveld, die de standen uit de 13e eeuw verbeeldt.

Midden op de Zendersche Esch staat de Mariakapel, vanwaar alle drie de kloosters zichtbaar zijn.

Meer informatie: [www.kloosterpadzenderen.nl](http://www.kloosterpadzenderen.nl)



# 154<sup>e</sup> Twentse Processie Kevelaer

Rond Kerstmis 1641 hoorde Hendrick Busman, toen hij over de hei van Kevelaer liep, een stem die hem zei een kapelletje te bouwen op deze plaats.

Hij dacht dat hij het niet goed had verstaan, maar het werd nog tweemaal herhaald.

Met behulp van de pastoor van Kevelaer bouwde Hendrick het kapelletje. In de nacht van 1 juni 1642 bracht de pastoor het prentje, met de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg, die hun geschonken was, naar het kapelletje.

Noch diezelfde dag kwam een grote groep pelgrims op het kapelletje af uit Geldern en andere dorpen. Ook gebeurden er enkele wonderen, die opgetekend zijn. Mensen kwamen om te bidden, om kracht en nabijheid in tijden van grote verlatenheid.



Op deze plek, waar eens Hendrick Busman bad, komen vandaag honderdduizenden voor gebed. Zijn naam verdween uit de geschiedenis, nadat hij het kapelletje bouwde.



Om het kleine stenen gebedszuiltje bouwde men in 1654 naar voorbeeld van de kapel in het Belgische Scherpenheuvel de zeshoekige Genadekapel. Het kleine prentje is het originele prentje.

De Twentse Processie zet de traditie voort om op bedevaart naar Kevelaer te gaan, dit jaar voor de 154e keer.

Op **zaterdag 22 augustus** vertrekken we 's morgens vanuit verschillende plaatsen om onze Hemelse Moeder Maria te eren en dank te brengen in dit bijzondere genadeoord.

Reiskosten bedragen dit jaar **€ 35,00** per persoon, graag bij opgave te voldoen.

U kunt zich hiervoor opgeven t/m 12 augustus op het secretariaat van de kerken in Borne en Hertme.

---

### **De lokale Raad van Kerken Borne zoekt een nieuwe voorzitter**

De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen is op zoek naar een nieuwe voorzitter en wil daarnaast ook het aantal leden en vrijwilligers uitbreiden om de huidige en nieuwe activiteiten te kunnen uitvoeren.



Met name zijn we op zoek naar mensen die lid zijn van de Katholieke Kerk.

Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter, Gustaaf Boerjan

e-mail: [gustaafboerjan@home.nl](mailto:gustaafboerjan@home.nl)

mobiel: 06 - 53 97 82 32

# Filmavond - *The Chosen*

Op vrijdag 15 mei en 19 juni vertonen we in Stefans-Hof opnieuw een aflevering van *The Chosen*, de serie over het leven van Jezus.

Door de verhalende en persoonlijke insteek van de serie komen de gebeurtenissen en personen uit de Bijbel dichterbij dan ooit. Tijdens de avond kijken we niet alleen samen naar de aflevering, maar is er ook volop ruimte voor gesprek en verdieping. Wat raakt je? Wat valt je op? En wat betekent dit verhaal vandaag de dag voor ons? Of je de serie al kent of voor het eerst komt kijken, je bent van harte welkom. Neem gerust iemand mee!

## **Vrijdag 15 mei:**

In de meimaand zien we een gesprek tussen Jezus en zijn moeder Maria. Ook leren de discipelen wat het betekent om verder te gaan dan gevraagd, zelfs een tweede mijl, als teken van nederigheid en liefde. Daarnaast komt het verhaal van Maria en Martha voorbij, waarin Jezus laat zien dat luisteren naar zijn woorden belangrijker is dan druk bezig zijn.

## **Vrijdag 19 juni:**

In deze aflevering zien we de wonderbare broodvermenigvuldiging en hoe Jezus over het water naar zijn discipelen loopt tijdens een storm.

Indrukwekkende gebeurtenissen die niet alleen verwondering oproepen, maar ook raken



aan diepe thema's zoals vertrouwen, twijfel en het omgaan met de stormen in ons eigen leven.

**Waar: Stefans-Hof, Grotestraat 207, Borne**

**Tijd: inloop vanaf 19.00 uur (met koffie en thee)**

**Start film om 19.30 uur**

**Toegang: gratis – aanmelden is niet nodig**

# Lintjesregen in onze geloofsgemeenschap

HET HEEFT ZIJNE MAJESTEIT BEHAAGD...



Vrijdag 24 april vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. In het Huis van Borne werden twaalf inwoners van Borne onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding. Onder hen bevonden zich Gerard Nordkamp, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau en Timo Vlaskamp, benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Na het voorlezen van hun indrukwekkende inzet voor de samenleving en de parochie (zie de site van Borneboeit) kregen zij hun onderscheiding opgespeld door burgemeester Jan Pierik.

Het bestuur van de HH. Jacobus en Johannesparochie feliciteert hen van harte met deze eervolle erkenning.

**Foto: BorneBoeit.**



VRIJWILLIGERS  
BEDANKT!



**HET BESTUUR VAN  
DE HH. JACOBUS EN JOHANNESPAROCHIE  
NODIGT ALLE VRIJWILLIGERS UIT VOOR EEN  
FEESTELIJKE AVOND!**

Zoals eerder aangekondigd nodigt het parochiebestuur alle vrijwilligers van harte uit voor een feestelijke avond in Stefans-Hof op vrijdag 29 mei.

Als blijk van dank voor jullie grote inzet voor onze parochiegemeenschap organiseren wij, samen met de werkgroep Vitale Parochie, een gezellige bijeenkomst met een Italiaans buffet.

Vanaf 17.30 uur ben je welkom, rond 18.00 uur openen we het buffet. We hopen op een fijne avond om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Vrijwilligers ontvangen hiervoor persoonlijke uitnodiging per brief!

# Mededelingen

## DINSDAG 9 JUNI

Bijeenkomst Diaconaal beraad om 14.00 uur in zaal 5 van de Stefans-Hof.

## DINSDAG 16 JUNI

Afsluiting van het seizoen van de KBO met een buffet in de Stefans-Hof.

Aanvang 16.00 uur

---

## Wist u dat. . . .

- De resultaten van de Kerkwijzer-enquête 2025 beschikbaar zijn en achter in de kerk op de lectuurtafel liggen.
- dat u wekelijks de nieuwsbrief kunt ontvangen met alle actuele informatie van onze parochies door u aan te melden via onze website: [www.rktwentecentraal.nl](http://www.rktwentecentraal.nl)
- U zich nog altijd kan melden om ook de Kerkwijzers in uw omgeving te bezorgen?
- Wegens de restauratiewerkzaamheden aan de kerktoren is de Mariakapel tijdelijk niet toegankelijk.
- Het noodfonds mensen helpt in financiële nood. De bijdrage kan via een lening of via een eenmalige bijdrage. Het Noodfonds is jaren geleden opgericht. Het noodfonds is een samenwerkingsverband tussen de Caritas van de parochie, Vincentius en de Protestantse kerk Nederland / Borne.

Informatie: Gerard Nordkamp, Tel: 0645693148

Mail:[gerard.nordkamp@hetnet.nl](mailto:gerard.nordkamp@hetnet.nl)

ZONDAGOGHTEND 28 JUNI 9.30 UUR

# Tuinviering



Van harte welkom in de pastorietaan van de  
St. Stephanuskerk voor de eucharistieviering,  
voorgegaan door pastoor Jurgen Jansen  
en muzikaal begeleid door ConBrio.

Na afloop bent u welkom voor koffie, thee en iets lekkers.  
Bij slecht weer vindt de viering in de Stefans-Hof plaats.

# Contactinformatie

## GELOOFSGEMEENSCHAP ST. STEPHANUS BORNE

Secretariaat: Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne  
Telefoon: 074 -266 13 10  
Openingstijden: ma/vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur  
E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl  
Koster/Stefans-Hof Dhr. L. van Urk 06-39 60 35 80  
Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO 0309 4025 06  
(St. Stephanus) ING: NL12 INGB 0000 8299 30  
Bankrelatie: ING: NL38 INGB 0002 4659 49  
(Theresia)

## GELOOFSGEMEENSCHAP H. STEPHANUS HERTME

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme  
Telefoon: 074-266 13 95  
Mobiel: 06-22 20 05 28  
Openingstijden: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur  
E-mail: stephanush@hetnet.nl  
Kosters: Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27  
Mevr. A Tönis 074-266 74 63  
Bankrelatie: Rabo: NL79 RABO 0309 4064 20

## CENTRAAL SECRETARIAAT PASTORAAL TEAM

Secretariaat: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo  
T.a.v. Mevr. B. Morskieft 074-349 22 12  
Openingstijden: Dinsdag- en donderdag van  
14:00 t/m 16:00 uur  
Maandag t/m vrijdag van  
09.30 t/m 11.30 uur  
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen via de mobiele nummers van het pastorale team. Zie hiervoor de colofon op blz.2.



H.H. Jacobus en Johannesparochie

rkwentecentraal.nl

