

Geestig, 03

Infoblad van de Heilige Geestparochie
Jaargang 17, mei 2026

VAN HART TOT HART

Thema-artikel

Spreek vrijuit

Uitgelicht

Film kijken met paus Leo

En verder

Weet wat je zegt

Wat muziek kan doen

Naar de hemel en terug

24/7 bereikbaar via ☎ 06 1086 2012 ongeacht uw verzekering

Van
mens
tot
mens

Tonny
KRANENBERG
uitvaartzorg



Tonny Aniek Rainier Judit Nick

Wilt u vrijblijvend informatie? Maak dan gebruik van ons spreekuur.
Aanmelden kan telefonisch of via onze website: www.tonnykrankenbergh.nl



Vertrouwd dichtbij.



Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 074 - 2505379
leferink-wennink.nl

LEFERINK & WENNINK
UITVAARTZORG

Leferink & Wennink Uitvaartzorg is een onderdeel van Vredenhof.



dh
drukkerij hengevelde
www.drukkerijhengevelde.nl

*"Gespecialiseerd in kerkelijke boekjes voor
doop-, huwelijks-, jubilea- en uitvaartvieringen"*

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk!
Van klein tot groot formaat, van kleine
tot grote oplagen in full colour.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Leo Vreman / M +31 (0)6 55 79 10 85 / Spoorstraat 38 K
7481 HZ Haaksbergen / info@drukkerijhengevelde.nl

Het
WIENERVEELD
natuurbegraafplaats

Steeds meer mensen
kiezen voor natuurbegraven.
Waarom eigenlijk?

Op natuurbegraafplaats
Het Wienerveeld in Twente
komen, natuur, rust en herinnering samen.

Ontdek hoe natuurbegraven werkt
of plan een rondleiding.

www.wienerveeld.nl



Scan voor meer informatie



Vertrouwd dichtbij.



tel: 088 1198 200

www.vredenhof.nl

**Wilt u hier adverteren
en dit blad ondersteunen?**

1/4 pagina : 95 x 136 mm € 160,-

1/8 pagina : 95 x 68 mm € 80,-

1/16 pagina : 95 x 34 mm € 40,-

redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Heilige Geest
PAROCHIE

Parochieblad van RK Heilige Geest parochie |

Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en Sint Isidorushoeve. Verschijnt in 4.600 huishoudens.

Redactie | Marianne Koebrugge, Han Coonen,
Lory Wagenaar, Bernard Korbeld, Hans Morssinkhof
(eindredacteur), Jan Schage, Eddy Oude Wesselink

Verschijningsdata

Nummer 4: 26 juni
Nnummer 5: 4 september
Nnummer 6: volgt nog

Algemene kopij naar

redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Uiterlijk binnen:

Nnummer 4: 29 mei
Nnummer 5: 7 augustus
Nnummer 6: volgt nog

Bijdrage | Vrijwillig € 15,- per jaar.
IBAN NL94RABO0109069625 t.n.v.
RK Heilige Geest parochie / Geestig

Vormgeving en opmaak |

Sonja Lozeman | Ontwerpstudio VanSonja.nl

Drukwerk | Drukkerij Hengevelde

Correctie | Jan Put

Postadres redactie | Langestraat 78, 7491 AJ Delden.
Tel.nr. redactie: 06-23 70 12 39

Verhuizing/adreswijziging | Graag doorgeven aan het
eigen lokale secretariaat, zij geven het door aan de redactie.

De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te
redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de
uitgever worden overgenomen.

**DE VOLGENDE GEESTIG
VERSCHIJNT OP 26 JUNI**

Colofon

Moeder Maria, bid voor ons

Het is mei, Mariamaand. Enkele jaren terug nam ik deel aan een alphacursus in een protestantse gemeente. Op verzoek van de predikant, die ik kende. Ze wilde graag dat ook een katholiek aanschoof. Rijke avonden, waar eens te meer bleek hoe weinig leerstellige verschillen ertoe doen. Wel kwam de vraag: 'Wat hebben jullie toch met Maria?'

Je kunt daar een theologisch gefundeerd antwoord op geven. Denk aan het moment waarop Jezus vanaf Zijn kruis Johannes en Maria toespreekt: 'Moeder, zie daar uw zoon; zoon, zie daar uw moeder.' Ik weet niet meer of ik daar in mijn antwoord op heb gewezen. Waarschijnlijk niet, ik ben geen theoloog en ik wilde uit mijn hart antwoorden. Zodat ik vertelde op moeilijke momenten een weesgegroetje te bidden. Of weesgegroetjes. Om kracht en bijstand, om rust.

Onverwacht kwam de vraag of ik het gebed wilde uitspreken. En zo bad ik in een protestantse kerk een weesgegroetje. 'Lucas 2', zei meteen een van de

Bijbelvaste deelnemers. Iedereen vond het een 'toch wel heel mooi gebed.'

Het was zo'n avond waarin verschillen verdampen. Onze voorvaders stonden eeuwen terug geharnast tegenover elkaar. Aan hel en verdoemenis ontbrak het niet, het regende nog net geen brandende pek uit de hemel. Nu stonden we daar in diepe vrede en verbondenheid. Wolf en lam, panter en bokje, kalf en leeuw (Jes. 11: 6-9). Was het ooit hard tegen hard, nu is het hart tegen hart.

In de wereld van nu is dat een teken van hoop. Op steeds meer plekken nemen bommen en granaten de levens van talloze onschuldige mensen. Gewoon omdat het kan, zo lijkt het wel. En omdat, in elk geval in de ogen van de aanstichters, een rechtvaardiging altijd wel te vinden is. Laten we daarom in deze maand extra bidden tot Maria, die ook de Koningin van de Vrede is.

Lieve Moeder Maria, bid voor ons.

Hans Morssinkhof



Maria, Koningin van de Vrede, in de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome.

Ouderavond Eerste Communie en Vormsel 2026-2027

Op **vrijdagavond 12 juni 2026** is er om **20.00 uur** in de Stefanshof (Grotestraat 207) in Borne een informatieavond voor ouders van kinderen die in het voorjaar van 2027 hun Eerste Communie of hun Vormsel willen ontvangen.

De voorbereiding op zowel de Eerste Communie als het Vormsel in onze samenwerkende parochies vindt grotendeels plaats tijdens de maandelijkse familiezondagen in Borne. We vragen ouders en kinderen dan ook om vanaf september maandelijks deel te nemen aan de **catechese** (09.30 uur – 10.30 uur) en de **eucharistieviering** (11.00-12.00 uur). Daarnaast zijn er enkele aanvullende voorbereidingsmomenten voor de communicanten en de vormelingen.



De eerste familiezondag van het nieuwe seizoen is op zondag 6 september. In de regel zijn de familiezondagen steeds op de eerste zondag van de maand.

Wilt u uw kind al aanmelden voor de Eerste Communie of het Vormsel, of wilt u eerst vrijblijvend naar de informatieavond komen, neem dan contact op via: secretariaat@pastoraalteam.nl. Om komend seizoen mee te kunnen doen, moet uw kind uiterlijk 1 oktober 2026 opgegeven zijn als vormeling of communicant.

Pastor James Keuben

Inhoud

Spreek vrijuit!	4
Weet wat je zegt	8
Vrede	9
<i>Pastor James Keuben</i>	
Wat muziek kan doen	11
Bezoek aan het Rouwcafé	12
Vorbereiding Wereldjongerendagen 2027	14
Naar de hemel en terug	15
Film kijken met paus Leo	23
Maria ontwart de knopen	24

En verder

Van de bestuurstafel	6
Uit het pastorale team	7
Voor u gevonden	10
Geest in en om de kerken	16
Ingezonden berichten	18
Woordpuzzel 3	22
Info RK Heilige Geestparochie	22



Spreek vrijuit!

Twee keer achter elkaar had hij geluisterd naar het liedje van Stef Bos: Toen was geloof heel gewoon. Hij hoorde, herkende en zag de tijd van zijn vader en moeder voorbijkomen en ook een stukje van zijn eigen jeugd. Het was de tijd van hun werken en kerken; ook nog de tijd van zijn kinderjaren, van naar school gaan en daarna thuis helpen en dan buiten spelen tot het donker werd. In dit ritme was je geen uitzondering. Leven, kerk en geloven waren onuitwisbaar met elkaar verweven. Geloven was heel gewoon.

Achter de kaart laten kijken

Onderweg naar een etentje met zijn vriend en zijn vrouw hoorde hij op de autoradio weer Stef Bos. Toeval? Toen was geloof heel gewoon. Aan tafel, na geproost te hebben op het leven, vertelde hij wat dat lied van Stef Bos allemaal bij hem had opgeroepen en hoe anders hij nu in het leven stond. Hij vond zichzelf een ongewone gelovige.

Even viel het gesprek toen stil. Heel rustig, zonder stemverheffing, vertelde zijn vriend: 'Na mijn eerste communie ben ik niet meer in de kerk geweest. Ik leef zonder God, geloof en kerk. Ik heb niet het gevoel dat ik iets mis. We hebben onze kinderen ook niet laten dopen. Wat ze in de kerk allemaal zo zeker weten over God en wat mag en niet mag, raakt me niet en snap ik ook niet.'

'Die vorige paus', vulde Hilde, zijn vrouw, aan: 'die had het over respect voor alles wat geschapen is, de aarde en de mens. Dat sprak mij aan. Ook wat de nieuwe paus zegt over vrede. Dat heeft met mijn leven en dat van onze kinderen te maken.'

Wat achter woorden schuilgaat

Het was een verademing dat hij met zijn vriend en zijn vrouw over geloof en politiek kon praten, zonder ruzie te krijgen, zonder elkaar af te schrijven. Zij hadden hem uitgedaagd over zijn geloven te vertellen.

Hij kreeg de tijd om naar woorden te zoeken. 'Ik ben nog wel kerkbetrokken.' Dat was zijn aarzelend begin. 'Jullie vragen me', zo ging hij verder, 'om over mijn geloof, en jullie bedoelen mijn geloof in God, iets te zeggen?'

Een bemoedigend knikje om door te gaan. 'Mijn geloof in God is een verhaal van jaren, van alles en niets. Geloven heeft in mijn leven altijd een rol gespeeld, positief en negatief. Laat ik eerst zeggen dat bepaalde kerkelijke ontwikkelingen en de onveranderlijk harde standpunten een grote aanslag op mijn geloven hebben gedaan. Terugkijkend snap ik waarom ik er na de zoveelste aanslag geen punt achter gezet heb. Dat heeft volgens mij te maken met een zinnetje dat ik mijn moeder vaak heb horen zeggen: 'Onze Lieve Heer gaat gelukkig altijd met ons mee'. Dat zei ze bij tegenslagen, als ze verdrietig was, en gelukkig ook als zij iets goeds had beleefd. Later



De God waarin ik geloof, is Hij die er ís, de Aanwezige

is dat zinnetje voor mij de naam voor God geworden: 'Ik ben, Ik ben er, Ik zal er zijn'. Of God iets doet, ons, mij beschermt of troost, of de weg wijst, dat denk ik niet. Ik weet het ook niet. Iets dóen, zorgen, troosten, helpen, voor vrede gaan, is mensenwerk. De God waar ik in geloof, de God die zin geeft aan mijn leven, is Hij die er ís, de Aanwezige. Zo noem ik Hem. Het betekent niet dat ons niets zal overkomen, dat we geen verlies zullen lijden, niet dodelijk ziek kunnen worden.'

Zien en dwalen in het donker

In de stilte die hij kreeg, verbaasde hij zichzelf dat hij zo persoonlijk over zijn geloven vertelde. Dat had hij nog nooit gedaan. Om niet als betweter over te komen, ging hij door. 'Gelijk besef ik dat ook de woorden en beelden voor Hem, die ik noem 'Ik zal er zijn' uit de mond van mensen, ook uit mijn mond, komen. God past niet in onze beelden en definities. Toch kunnen we niet anders over Hem of Haar spreken dan in die woorden en beelden. Het woord en het beeld dat ik gebruik, is: je toevertrouwen aan een levend Geheim, die het beste met je voorheeft. Ik moet er wel bij vertellen dat de verhalen uit de Bijbel, met name van Jezus en Mozes, mij geholpen hebben om het geloof in Hem of Haar levend te houden. Dit geloof heeft mij tijden gebracht om hoopvol door het leven te gaan. Ook pijnlijke uren, zodat ik het allemaal niet meer zag zitten. Twijfel, nog

net geen onverschilligheid, heeft met enige regelmaat aan mijn ziel geknaagd. De Aanwezige liet dan niets van zich horen, en dan kun je knielen en handen vouwen en bidden wat je maar wilt. Er is niets dan leegte en gemis.'

In de ziel geraakt

Gelukkig bleven Hilde en mijn vriend een tijdje stil. Geen pijnlijke stilte. Hij reikte me over tafel heen de hand. 'Jouw wereld is niet mijn wereld', zei hij, 'en samen zien we toch uit naar vrede op deze aarde. We zullen door een woestijn moeten om in een oase op adem te kunnen komen.' Weer viel het gesprek stil.

En wat ze met zijn drieën toen hoorden was niet in woorden te vangen.

Gerard Geurts

Eeuwfeest Hoeve in 2027 mét kerk

Voor onze parochie is het belangrijkste nieuws nu dat de H. Isidoruskerk in St. Isidorushoeve in elk geval tot september 2027 in gebruik blijft. Als de gemeenschap in die maand het eeuwfeest viert van kerk en dorp, kan dat gebeuren vanuit de kerk die dan nog open is. Hiermee voldoen we aan het klemmende beroep dat de locatieraad en vertegenwoordigers van verschillende groeperingen op ons hebben gedaan.

St. Isidorushoeve heeft een heel eigen geschiedenis. Het dorp is ontstaan nadat de parochie in 1927 werd opgericht. Kerk en dorp zijn samen door de tijd gegaan. In de viering van het eeuwfeest hoort de H. Isidoruskerk dan ook een volwaardige plek te hebben. Na de viering van dat eeuwfeest, en vóór het begin van de advent in 2027, volgt alsnog de onttrekking van de H. Isidoruskerk aan de eredienst. Nu we de sluiting van de kerk wat vooruitschuiven, vervalt de noodzaak om op korte termijn een parochieavond in de Hoeve te houden. Die vindt daarom plaats in september, na de zomervakantie.

Naam

'Weet u een naam voor onze nieuwe parochie?', vroegen we in het vorige nummer van Geestig. Op dit moment hebben we twaalf suggesties mogen ontvangen. In de fusiecommissie/bestuur-commissie, die bestaat uit de pastoor, de vicevoorzitters van de drie samenwerkende parochies en diaken Cor Peters, zullen we de voorstellen bespreken.

Het aartsbisdom vraagt een voorstel van minimaal drie namen. Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, neemt vervolgens een besluit. Daarom kan ik er nu niet meer over zeggen.

Grote stap

Onderweg naar de fusie hebben we op 25 maart een volgende grote stap gezet. Op die dag hebben de vijf adviescommissies (voor personeel en vrijwilligers, financiën en administratie, onroerend goed, begraafplaatsen, en communicatie) hun eindrapporten gepresenteerd aan de fusiecommissie/bestuurcommissie en de parochiebesturen. De rapporten zijn gedegen en professioneel, en zijn goed ontvangen.

In de komende periode stemmen de commissies hun rapporten waar nodig op elkaar af. Diaken Cor Peters en ik werken dan het uiteindelijke fusierapport uit, dat we vervolgens voorleggen aan de staf van het aartsbisdom Utrecht. De werving van bestuursleden voor de nieuwe parochie loopt inmiddels. Daarover schreef ik al eerder. We hebben nu alle profielen uitgewerkt. Binnenkort volgt een nadere oproep voor kandidaten.

Afwezigheid pastoor Jansen

Tot besluit: u weet inmiddels dat onze pastoor Jurgen Jansen vanwege zijn gezondheid enkele maanden afwezig is. Vicaris Patrick Kuipers, tevens pastoor van de drie parochies van Zuidoost-Twente, zal ons in de tussentijd als administrator bijstaan. Namens u allen wens ik onze pastoor toe dat hij in rust kan herstellen en snel weer in ons midden is. Uw gebed zal hem zeker goed doen.

Jan G.M. Put, vicevoorzitter

Pastoor Jansen afwezig

De besturen van de samenwerkende parochies H. Geest, De Goede Herder en HH. Jacobus en Johannes delen u mee dat pastoor J.A.C. Jansen zich op zaterdag 11 april jl. ziek heeft gemeld. Hij neemt gedurende een geruime periode afstand van het pastoraat en het bestuur in de genoemde parochies. Daarom zal hij op korte termijn voor nog onbepaalde tijd elders gaan verblijven.

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft de bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Deventer, de hoogeerwaarde heer drs. P. Kuipers, inmiddels met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd benoemd tot parochie-administrator van de drie genoemde samenwerkende parochies.

Palmzondag St. Isidorushoeve

Zondagmorgen 29 maart waren er veel kinderen met prachtig versierde palmpaasstokken bij de feestelijke Palmpasenviering. Het lijdensverhaal werd gelezen en er volgde uitleg over de betekenis van de palmpaasstok. Na afloop van de viering mochten de kinderen met hun palmpaasstokken in processie door de pastorie-tuin lopen.

Een speciaal woord van dank aan de senioren van 't Meuken, die voor de kinderen van de onderbouw de palmtakjes op de palmpaasstokken hebben gemaakt. Ook dank aan de basisschool en aan bakkerij Van Otten. Natuurlijk ook dankjewel aan het kinderkoor voor de enthousiaste inzet.



Foto: Henny Evers

Van uw pastores

1. Denk mee over de toekomst: Klankbordgroep Pastoraat

De komende tijd zullen de pastores verschillende parochianen benaderen met een bijzondere vraag: wil je plaatsnemen in de nieuwe klankbordgroep pastoraat? We zoeken mensen die vanuit hun eigen ervaring willen meedenken hoe we als kerk midden in de samenleving kunnen blijven staan. Word je gevraagd? We hopen op je frisse blik.

2. Op weg naar Lourdes

De voorbereidingen zijn in volle gang: binnenkort vertrekken onze pastores samen met maar liefst vijftig parochianen op bedevaart naar Lourdes. Het belooft een bijzondere reis te worden vol gebed, ontmoeting en bezinning. We wensen alle reizigers alvast een inspirerende en behouden reis toe.

3. Hulpbisschop Hoogenboom over de 'Synodale Kerk'

Op uitnodiging van het pastoraal team brengt hulpbisschop Hoogenboom op woensdag 27 mei een bezoek aan onze parochie. Hij gaat 's avonds om 19.30 uur in de Stefanshof in Borne met ons als gelovigen in gesprek over synodaliteit. Zie pagina 10.

4. Afscheid van de OLV-kerk in Hengelo

Met pijn in het hart kondigen wij aan dat de deuren van de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo definitief gaan sluiten. Op 31 mei 2026 vindt de allerlaatste eucharistieviering plaats in dit kerkgebouw. We nodigen iedereen uit om op deze dag samen te komen om in dankbaarheid terug te kijken op alles wat de kerk voor onze gemeenschap heeft betekend.

5. Feestelijke voorbereidingen: H. Vormsel en Eerste Communie

Het is een drukke maar vooral heel mooie tijd voor de kinderen van onze parochie. De voorbereidingen voor het H. Vormsel en de Eerste Heilige Communie zijn in volle gang en verlopen in een ontzettend goede sfeer. De kinderen en jongeren groeien zichtbaar naar hun grote dag toe. De feestelijke vieringen komen nu echt dichtbij; we kijken er enorm naar uit om dit samen met de families te vieren.

**Met vriendelijke groet,
uw pastoraal team**

Sycamore-avonden voor wie katholiek wil worden

Als pastoraal team worden we steeds vaker benaderd door mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof in Jezus Christus en de katholieke kerk. Ze vragen om als volwassene het doopsel, het vormsel en de eerste communie te ontvangen.

Vanaf januari 2027 willen we daarom een gezamenlijk programma aanbieden voor volwassenen die de wens hebben om opgenomen te worden in onze katholieke kerkgemeenschap. Op zes avonden willen we met elkaar in gesprek gaan over het katholieke geloof, aan de hand van de methode Sycamore. We bekijken samen video's met uitleg over een bepaald geloofsthema, die steeds onderbroken worden door gespreksvragen.

De bijeenkomsten staan gepland op de dinsdagavonden 12 januari, 26 januari, 9 februari, 16 februari, 2 maart en 16 maart 2027, steeds van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur, in de Franciscuskerk (Berfloplein 18) in Hengelo. De behandelde thema's zijn:

- Wie is Jezus?;
- De Heilige Geest en de kerk;
- De Bijbel;
- Hoe kun je bidden?
- Het geschenk van het geloof;
- Doopsel en Vormsel.

Iedereen is welkom

Uiteraard staan deze avonden ook open voor parochianen en voor andere belangstellenden die op zoek zijn naar geloofsverdieping.

Volwassenen die katholiek willen worden en die aan de Sycamore-avonden deelnemen, kunnen – als zij hier aan toe zijn – in overleg met een van de pastores rond Pasen 2027 in de kerk worden opgenomen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u zich opgeven, neem dan contact op via: contact@pastoraalteam.nl.

Pastoor Jurgen Jansen en Pastor James Keuben

WAAR GELOOF JIJ IN?
VERKEN HET KATHOLIEKE GELOOF

"Een geweldige gelegenheid om open en eerlijk uit te wisselen"



SYCAMORE
ontmoeting - video - gesprek

Weet wat je zegt

'Weet wat je zegt', hoorde ik in het begin van het jaar. Het was een radiospotje, tegen taalgebruik dat anderen kan kwetsen. De afzender was de Bond tegen het Vloeken. Herinneringen kwamen boven, uit de tijd waarin ik geregeld met de trein reisde. Op elk station had de Bond wel een affiche hangen.

Twee van die affiches zijn me bijgebleven. Van het eerste heb ik een afbeelding gevonden, die ik graag plaats. 'Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik nooit zijn naam.' Ik heb die spreuk altijd zo begrepen: kom vooral uit voor je geloof, maar hoed je ervoor uit Gods naam uitspraken te doen. Zoals het tweede van de tien geboden zegt: 'Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.'

Onvermijdelijk moet ik hier denken aan het gemak waarmee wereldleiders God tot hun bondgenoot verklaren. De president in het oosten, die al vier jaar dood en verderf zaait in Oekraïne, weet zich verzekerd van de zegen van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Aan de overkant van de oceaan zien we een president die graag vertelt hoe God aan zijn zijde strijdt. De gelovige minister van Defensie aldaar heeft zijn ministerie omgedoopt in ministerie van Oorlog. Zijn lijf heeft hij laten tatoeëren met het symbool van de kruisvaarders. Op zijn arm staat hun leus: 'Deus vult', God wil het. Met trots houdt hij zijn gehoor voor dat Jezus tijdens de recente campagne met zijn strijdmacht was.

Van alle tijden

Het is van alle tijden. Elk bedenkelijk regime, wanneer en waar ook, spant maar wat graag God voor het eigen karretje. En ook onze kerk heeft zich in het verleden meermalen in Zijn naam schuldig gemaakt aan misdaden.

Het is opdracht de ander heel en in vrede te houden

Maar altijd ben ik diep onder de indruk van de Nederlandse bisschoppen in de bezettingsjaren 1940-1945. Onder aanvoering van Jan de Jong, aartsbisschop van Utrecht, keren ze zich in herderlijke brieven onomwonden tegen de maatregelen van de bezetter. Tegen de Jodenvervolging, tegen de gedwongen tewerkstelling van Nederlandse mannen in Duitsland en veel meer.

Van mijn moeder, geboren in 1927, weet ik hoeveel indruk die brieven maakten: 'Jong, dan zag je iedereen overeind schieten en de oren spitsen. Dan gebeurde er iets.' De Jong en zijn collega-bisschoppen spreken vrijmoedig. Ze weten wat ze zeggen en weerhouden zich zorgvuldig van misbruik van Gods naam. Uit bewondering verheft paus Pius XII De Jong in 1945 tot kardinaal.

Geïnspireerd en gesterkt

Door de opmerking van mijn moeder voel ik me, ruim tachtig jaar later, geïnspireerd en gesterkt door paus Leo XIV. Geboren Amerikaan, net als die ene president, maar in alles diens tegendeel. Tijdens de vredeswake op zaterdag 12 april neemt hij overduidelijk stelling: hij spreekt zich uit tegen de 'almachtswaan die ons omgeeft.'



En: 'Het evenwicht in de menselijke familie is ernstig verstoord. Zelfs de heilige naam van God, de God van het leven, wordt erbij gesleept in toespraken over de dood.' (...) 'Een wereld van broeders en zusters met een hemelse Vader verdwijnt, als in een nachtmerrie, om plaats te maken voor een realiteit die bevolkt is door vijanden.'

Heel en in vrede

Zo kom ik op dat tweede affiche waarover ik hierboven schreef. Een afbeelding heb ik niet kunnen vinden, maar de tekst draag ik met me mee sinds ik haar door het raam van een trein las: 'Wat baat het de mens de wereld te winnen, als hij schade lijdt aan zijn ziel?' (Mc. 8, 36) En schade toebrengt aan de levens en de zielen van onschuldige mensen, voeg ik er zelf maar aan toe.

Ik zeg het de Bond tegen het Vloeken na: 'Weet wat je zegt.' Woorden zijn zelden onschuldig. De eenvoudige leuze sluit een opdracht in. Ook voor mij. Want vóór alles is het voor mij, als gelovige, plicht om de ander heel en in vrede te houden. Mentaal én fysiek.

Hans Morssinkhof

Vrede zij u!



Laten we in
het klein
beginnen

Met deze woorden stelde onze nieuwe paus Leo XIV zich een jaar geleden aan ons voor. Een begroeting die hij niet zomaar had gekozen. Zijn woorden verbinden hem met degene van wie hij de vertegenwoordiger is: de Verrezen Heer begroette ook zo zijn leerlingen. Woorden ook die bijzonder actueel zijn in een tijd van onvrede en conflicten. Niet voor niets heeft paus Leo het afgelopen jaar met regelmaat gesproken over en opgeroepen tot vrede. Ook voor ons is die vrede een ideaal en een opdracht.

Na zijn verrijzenis wenst Jezus zijn leerlingen vrede. Hij had ze ook een uitbrander kunnen geven. Toen Hij werd opgepakt, ter dood veroordeeld, gefolterd en geëxecuteerd, gaven zijn leerlingen immers niet thuis. Behalve Johannes hadden ze Hem allemaal in de steek gelaten.

Ruimte om te groeien

Met zijn Vredeswens zegt Jezus: ik houd toch van je, ook al schoot je tekort. Je mag opnieuw beginnen. Vrede wenste Jezus later ook Thomas toe, die het moeilijk vond om in de verrijzenis te geloven. Thomas wordt niet uitgesloten door de leerlingen of door Jezus, maar krijgt de ruimte om op zijn manier en zijn eigen tempo te groeien in het geloof.

In het voetspoor van Jezus, zette de vroege kerk deze vreedzame, liefdevolle omgang met elkaar voort, met elkaar verbonden in het gebed, het breken van het brood en heel het leven. Alles deelt ze met elkaar, niemand komt iets tekort, valt te lezen in het boek Handelingen. De vroege kerk was zo een beeld van een ideale wereld.

Brandhaarden

Onze wereld is helaas verre van ideaal. Vrede en harmonie zijn vaak ver te zoeken. Dat zien we dagelijks in het nieuws, met de conflicten in Oekraïne, Palestina en Israël, Iran en zovele andere brandhaarden. Maar ook dichterbij huis zijn er vormen van onvrede: spanningen en conflicten tussen groepen en individuen binnen de samenleving, binnen organisaties, gezinnen en geloofsgemeenschappen. En zijn ook armoede, ongelijkheid, discriminatie en de verwoesting van de natuur niet uitingen van een gebrek aan vrede en harmonie?

Als we kijken naar alles wat er misgaat, kunnen we er moedeloos van worden. Kan het wel anders? Of wordt alles alleen maar erger? Ergens zijn we ook machteloos. Het meeste heb je niet in de hand. Wij beslissen niet over oorlog en vrede, wij kunnen niet op tegen de macht van het grote geld en autoritaire leiders.

Wat kunnen we doen?

Maar kunnen we dan niets doen om de wens van Jezus, vrede, waar te maken? Misschien moeten we klein beginnen, net zoals Jezus en zijn vroege leerlingen. Ook zij veranderden ogenschijnlijk niets aan de machtsbalans in de wereld en stelden weinig voor vergeleken met de macht van de Romeinse onderdrukkers. Toch maakten ze wel een wezenlijk verschil. Bovendien is het Romeinse Rijk voorbijgegaan, maar blijft het verhaal van Jezus levend.

Net als de eerste christenen, kunnen wij vrede vinden bij God. Het breken van het brood en het dagelijkse gebed mogen we koesteren als bron van vrede in ons hart, vrede die we kunnen doorgeven aan onze medemensen.

Vredesstichters

Zo geïnspireerd, kunnen wij vredesstichters zijn in het klein: door elkaar te vergeven en nieuwe kansen te geven, elkaar metterdaad lief te hebben, geduld en respect te hebben voor mensen die anders geloven dan wij en door zuinig om te gaan met ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

Waar mensen elkaar vrede gunnen, vrede toewensen en voor elkaar vrede stichten, wordt de wereld een beetje mooier en komt Gods Rijk aan het licht.

Vrede zij u!

Mogen die woorden niet alleen de woorden blijven van onze Verrezen Heer en van onze goede paus. Laten we die woorden ook tot onze eigen woorden maken: Vrede zij u!



Pastor James Keuben

Voor u gevonden

Door Bernard Korbeld

Dromen over Groot-Rusland

Er is een gezegde: vrouwen lezen boeken, mannen hebben boeken. Dat lijkt te kloppen als je naar de leesclubs kijkt. Die bestaan meestal uit vrouwen. Mannen lezen wel maar meestal non-fictie: biografieën over voetbalhelden of andere grootheden, geschiedbeschrijvingen of reisverslagen. Ik ben meer van de romans, wat dat betreft ben ik een oudwif. Maar van een vriend moest ik *Rusland begint hier* van Howard Amos lezen.

Ook de sympathieke onlangs verongelukte Ruslandkenner Derk Sauer vond dat je dit boek moet lezen om iets van het Rusland van nu te begrijpen. Ik moet het toegeven. Het boek boeit me, pakt me, opent mijn ogen, geheel tegen mijn verwachting in. In 17 hoofdstukken vertelt de schrijver een aspect van het Russische leven in het gebied Oblast Pskov, dat ligt aan de grens met Estland en Letland.

Amos beschrijft een regio waarin iedereen in de vlasfabriek werkt, zoals in Enschede indertijd in de textiel. Dan komt de glasnost met Gorbatsjov. Door de open grenzen komt er goedkope textiel uit het buitenland, de vlasfabrieken gaan failliet, de mensen raken werkloos en vervallen in armoede. Dit probleem is tot nu toe niet opgelost. Deze mensen dromen van de oude tijd en hopen op Poetin. Zo blij als wij in het westen waren met Gorbatsjov en zijn glasnost, zo verbitterd zijn de arme Russen tot aan de dag van vandaag. De val van de Sovjet-Unie heeft hen alleen maar armoede en onzekerheid gebracht.

Groot rijk

In hoofdstuk zeven vertelt hij over Tichon, abt van het Grottenklooster. Later wordt hij hoofd van de geannexeerde Krim. Poetin zegt dat



de Krim voor Rusland even belangrijk is als de Tempelberg voor de joden en de moslims. Naar aanleiding van de oorlog met de Oekraïne predikt de abt: 'Elk sociaal-politiek project dat in Rusland wordt gestart, eindigt onvermijdelijk met een groot rijk, of je dat nu leuk vindt of niet.' Poetin en zijn kliek, gesteund door de Orthodoxe Kerk, dromen van een groot Russisch rijk en vinden dat ze daar recht op hebben.

Je leert dat veel mensen in de armste streken van Rusland heimwee hebben naar de Sovjet-Unie en een sterke leider willen, en daarom president Poetin blijven steunen. Howard Amos dringt door tot de duisternis die het land gevangen houdt en legt de fundamenten bloot van het autocratische Rusland.

Ben je een liefhebber van dit soort informatieve boeken, dan is dit een heel goed boek. Hebben-lezers geven het boek vier van de vijf sterren. Het boek is uitgegeven door Nieuw Amsterdam en kost € 27,99 (als e-book € 12,99).

In gesprek met hulpbisschop Hoogenboom

Mgr. Ted Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, komt op woensdag 27 mei naar onze drie samenwerkende parochies. In de Stefanshof in Borne gaat hij met parochianen in gesprek over het onderwerp synodaliteit. Aanvang: 19.30 uur.

In de maanden oktober 2023 en oktober 2024 nam mgr. Hoogenboom namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie deel aan de twee zittingen van de door paus Franciscus bijeengeroepen bisschoppensynode over synodaliteit. Als oor- en ooggetuige doet de hulpbisschop verslag van zijn ervaringen en gaat hij in gesprek met de aanwezigen. Ook legt hij uit hoe het synodaal proces nu verder vorm en inhoud krijgt.

Vragen

Eventuele vragen kunt u vóór 20 mei sturen naar contact@pastoraalteam.nl. Dan kan mgr. Hoogenboom zich vast voorbereiden. Uiteraard kunnen er op de avond zelf ook vragen gesteld worden.

Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom (Oudewater, 1960) studeerde staats- en bestuursrecht alsmede internationaal recht in Utrecht, en filosofie, theologie en canoniek recht in Utrecht en Rome. In 1999 werd hij tot priester gewijd en in 2010 tot bisschop.

Foto: Fleur Wiersma/Aartsbisdom Utrecht



Wat muziek kan doen



We kennen allemaal de kerkelijke muziek, de christelijke liederen en het orgelspel. Prachtige muziek, waarmee we zijn opgegroeid. Corjan Matsinger, protestants theoloog en voorganger, roept ons als gelovigen op om ook eens naar popmuziek te luisteren. Daar zijn geloof, spiritualiteit en verbondenheid volgens hem eveneens te vinden.

Als ik in mijn herinnering terugga, dan denk ik aan de eerste 'beatmis' en de indruk die de viering op me maakte. Maar ook aan de Beatles met 'Let it be', Depeche Mode met 'Personal Jesus', 'God only knows' van The Beach Boys en Bob Dylan met 'With God on Our Side.'

Corjan Matsinger schreef pas een opiniestuk over wat hij noemde 'Heilige Herrie.' Hij zegt daarin dat gelovigen er ook goed aan doen hun oor te luister te leggen bij de popmuziek. Met 'Heilige Herrie' bedoelt hij songs waarin geloof en popmuziek elkaar ontmoeten. Volgens hem is popmuziek een van de spirituele barometers van deze tijd.

Gelovige invloeden

Dit laat ook zien dat ons geloof invloed uitoefent in de wereld van kunst en cultuur. Muziek vertolkt de gedachten, emoties en overtuigingen van mensen tijdens uitvaartceremonies en trouwerijen, maar ook tijdens nationale feestdagen of de verwerking van een nationale ramp, aldus Matsinger.

Zo heeft de gospelmuziek een lange geschiedenis die teruggaat naar de 17de eeuw, naar de slaven in Noord-Amerika. Meestal is het swingende muziek met christelijke teksten over geloof, hoop en bevrijding. Ze wordt ervaren als een vorm van aanbidding en spiritualiteit. We kennen allemaal het lied 'Oh Happy Days', wie heeft het niet al eens uit volle borst meegezongen? De gospelmuziek raakt gelovigen en niet-gelovigen omdat ze een krachtige en oprechte boodschap brengt.

Laat je verrassen

Soms kan de tekst van een lied precies onder woorden brengen wat je eigenlijk had willen zeggen, maar waarvoor je de juiste woorden niet kon vinden. Je hoort ook wel eens iemand zeggen dat een lied haar of hem door een lastige tijd heeft geholpen.

Bijzonder blijft het om te zien wat muziek met mensen kan doen, prachtig toch. Artiesten zoals bijvoorbeeld Nick Cave, Typhoon en Leonard Cohen verwijzen vaak in hun teksten naar geloof, de Bijbel of andere spirituele thema's.

De vele muziekgenres kunnen allemaal verschillende culturele achtergronden weerspiegelen, zoals ons geloof dat ook doet. Misschien denken we dat popmuziek en geloof niet hand in hand kunnen gaan, maar je zult vaak verrast zijn bij het luisteren naar de teksten.

Marianne Koebrugge

Een bezoek aan het Rouwcafé voor twintigers en dertigers



Ellis >

In de jaren dertig van de vorige eeuw bezoekt Iosif Vissarionovitsj Dzjoezagajvili, beter bekend als Stalin, een kamp van Jonge Pioniers. De kinderen staan allemaal in uniform in een rechte rij. Stalin haalt een jongen uit de rij en vraagt: 'Wat is je naam, jongen?' 'Mijn naam is Vovocka Karpov', antwoordt hij. 'Zo, vertel me, Vovocka, wie is je moeder?' 'Mijn moeder is het Grote Sovjetland', antwoordt de jongen. 'Heel goed, wie is je vader?' 'Mijn vader is de wijze en vriendelijke kameraad Iosif Vissarionovitsj Stalin!', zegt Vovocka. Stalin glimlacht, aait hem over de wang en zegt: 'Geweldig, en wat wil je worden als je groot bent?' 'Een weeskind', is Vovocka's antwoord.

De dood

Dit voorval toont aan dat de dood nooit ver weg is in de Russische ziel. De dood is een trouwe metgezel, in wiens schaduw je je dagen slijt. Onaangekondigd klopt hij op de deur, nu, of over een week. In Nederland zijn we geneigd de dood weg te stoppen. De dood is iets dat anderen overkomt, wijzelf zijn er immuun voor. Rouwbe- klag, ach ja, voor even, maar dan weer verder. Je moet immers verder in de vierentwintig uurseconomie. Een plichtmatig: 'Hoe gaat het?' op je werk, een even plichtmatig antwoord: 'Goed', want dat is wat iedereen het liefst wil horen.

Rouwcafé

Een rouwcafé voor twintigers en dertigers lijkt een contradictie in terminis. Jonge mensen, en dan in de rouw? Zet je er maar gauw overheen, je bent jong en het leven lacht je toe. Kop op! Iedereen

gaat er intussen aan voorbij dat het, net als in Rusland, ons allemaal kan overkomen, zonder aanzien des persoons. Als kind werd ik weggehouden bij de kist van mijn grootouders, dat was te eng voor mij. Mijn eerste dode, die ik werkelijk zag opgebaard, was mijn oom Henk, en toen was ik al ver in de veertig.

Rouwen is voor alle leeftijden en vooral jonge mensen hebben moeite met het verwerken, want Zie hierboven.

In Hengelo bestaat sinds september vorig jaar een Rouwcafé voor twintigers en dertigers. Publicaties her en der wekten mijn nieuwsgierigheid en ik besloot eens een kijkje te gaan nemen op de eerste dinsdag van de maand in café-restaurant Stravinsky in Hengelo, klokke zeven.

Ik trof daar een gemêleerd gezelschap aan, waaronder twee van de initiatiefnemers, Lory Wagenaar en Peter Wennink. Ik was benieuwd naar de beweegredenen en met twee deelnemers had ik een persoonlijk gesprek.

Wouter (29)

Wouter studeert aan de UT. Net als hij zijn studie wil afronden, sterft een goede vriendin van hem, nu anderhalf jaar geleden. Ze kenden elkaar al van school. Ze bleek zieker dan gedacht. Haar overlijden sloeg in als een bom. Wouter ontspoorde helemaal, hij dacht constant aan haar en de gedachte: 'Waar doe ik het allemaal voor?' kwam regelmatig bij hem op. Hij kwam zijn bed haast niet



meer uit. Wouter bezocht een studentenpsycholoog, volgde een online rouwplatform, ging te rade bij wijkteams.

Hij kwam er geleidelijk achter dat er geen rouwmiddelen bestaan voor jonge mensen zoals hij, eerder voor mensen van in de zestig. Via, via kwam hij terecht bij het Rouwcafé. Hij is daar met lotgenoten, die begrijpen hoe je je voelt. Je kunt dingen delen die je maakt of schrijft. Het komt voor hem als een grote steun.

Ellis (29)

Ellis zag een aankondiging van het Rouwcafé op een poster. Zij is inmiddels tot de organisatie toegetreden. Viereneenhalf jaar geleden kwam haar vriend om bij een motorongeluk. Ellis was de duopassagier. Zij belandde met twee gebroken handen in het ziekenhuis.

De wonden van toen zijn intussen littekens geworden, in letterlijke en figuurlijke zin. Vlak na het ongeluk ontdekte Ellis hoe ongemakkelijk mensen kunnen worden bij het onderwerp: 'De Dood'. Zij moest ontelbare clichés en misplaatste opmerkingen aanhoren. Heel weinig mensen wisten wat zij voelde. Ellis heeft er haar missie van gemaakt om rouw onder de mensen te brengen. Niet om te confronteren, maar juist om te verbinden en begrip te creëren. Ellis zal binnenkort ook starten met onderwijs en onderzoek over rouw, verlies en zingeving bij Saxion Hogeschool.

Lotgenoten

In het Rouwcafé komen lotgenoten bij elkaar om erkenning en herkenning mee te maken. Hier hoeven mensen zich niet alleen te voelen, omdat de anderen ook weten hoe het is. Iedereen die zich herkent in de verhalen van Wouter en Ellis, een even groot verlies heeft meegemaakt, hoe lang geleden ook, is welkom.

Het Rouwcafé is open op iedere eerste dinsdag van de maand van 18.30 tot 20.30 uur in Café-Restaurant Stravinsky in Hengelo. Deelnemers krijgen een drankje en een daghap van de organisatie.

Jan Schage

Foto: Jan Schage

**Je bent met
lotgenoten,
die begrijpen
hoe je je voelt**

Vorbereiding Wereldjongerendagen van start



Het duurt nog even, maar de voorbereiding van de komende editie van de Wereldjongerendagen is begonnen. Ze worden van 3 tot en met 8 augustus 2027 gehouden in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. Voor het eerst in een land in Azië, waar katholieken bovendien een kleine minderheid vormen.

Naar verwachting, komen ook volgend jaar weer veel jongeren van over de hele wereld bijeen. Samen met de paus vieren en verdiepen ze daar hun geloof. En samen vormen ze een gemeenschap van hoop, vriendschap en geloofservaring.

Houd moed!

In 2027 is het thema 'Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen' (Joh. 16, 33). Het is een uitspraak van Jezus, tijdens het Laatste Avondmaal. Hij weet dan al wat zal komen, de apostelen niet. Om ze houvast te geven voor het verdriet van Goede Vrijdag spreekt hij de apostelen hoop en moed in. Hun vertrouwen in Hem zal niet worden beschaamd, maar wel beproefd.

Jong Katholiek, landelijk platform voor jongeren van de Nederlandse kerkprovincie, is inmiddels met de voorbereiding begonnen. Deze zal bestaan uit de WYD Kruis Tour door Nederland, ontmoetingen, catechese, gebed en getuigenis.

Voor jou?

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en wil je op de hoogte blijven of overweeg je mee te gaan? Laat alvast weten dat je interesse hebt via het formulier van Jong Katholiek op www.rkkerk.nl/jong-katholiek/wjd2027/houd-me-op-de-hoogte/! Dat helpt de organisatie om goed te plannen en jou als eerste te informeren.

Het gezamenlijke reisinitiatief van de Nederlandse bisdommen wordt georganiseerd door Jong Katholiek in samenwerking met bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. Binnenkort volgt meer reisinformatie.

Overige informatie

Jong Katholiek meldt verder: 'Zuid-Korea ligt niet naast de deur. Juist daarom is het belangrijk om op tijd te starten met sparen en sponsoring. Uit ervaring weten we dat dit echt verschil maakt: met creativiteit en inzet kan iedereen die mee wil, de kans krijgen om deel te nemen. Op de website van Jong Katholiek vind je een aantal voorbeelden van initiatieven, zie www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjd2027/'

Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) houdt van 16 tot en met 25 mei weer de jaarlijkse Pinksteractie. Met de opbrengsten biedt WNM missionarissen en missionair werkers financiële ondersteuning voor hun bestaanszekerheid en persoonlijk welzijn. En dat is belangrijk, meldt de organisatie: 'Onze financiële bijdrage reikt veel verder dan geld alleen. We dragen wezenlijk bij aan het persoonlijk welzijn van de mensen die hun leven in dienst stellen van de meest kwetsbare medemensen vanuit hun geloof en vanuit de overtuiging dat ieder mens meetelt.'

Voorafgaand aan de Pinksteractie organiseert Week Nederlandse Missionaris op verschillende plekken Inspiratiebijeenkomsten waar missionair werkers vertellen over hun werk, drijfveren en inspiratie. Dit jaar staan pater Jan Joris Rietveld (40 jaar missionaris in de droge Cariristreek in Noordoost-Brazilië) en Mariëlle Beusmans (25 jaar voorvechtster van vrede in Afrika) centraal tijdens de Pinksteractie. Zij zijn dan ook de speciale gasten op de Inspiratiedagen. De exacte data en locaties worden bekendgemaakt op www.weeknederlandsemissionaris.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over de Pinksteractie.



Naar de hemel en terug

Een eenvoudige prent van ruim 600 jaar oud zet aan het denken. De onbekende maker ziet verbanden die wij zo snel niet meer leggen. Dat maakt nieuwsgierig.

Verhalen uit de Bijbel spreken vaak letterlijk tot de verbeelding. Neem Hemelvaart. Je ziet het zó voor je: Jezus die wordt opgenomen in een wolk. De apostelen kijken hem 'gespannen' na. De afgelopen weken zijn verwarrend geweest. Eerst de kruisiging, dan Jezus die terugkeert uit de dood, en nu zijn opgang naar de hemel. Misschien is een zekere gewenning ingetreden. Alles wat kortgeleden nog onmogelijk leek, is al achterhaald.

En dan opeens 'twee mannen in witte gewaden.' Met een opmerkelijke vraag: 'Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken?' Het zou meer hebben verbaasd als ze níet naar boven hadden gekeken. Maar deze mannen zijn engelen, die zien meer dan gewone stervelingen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, zeggen ze: 'Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.'

Nat gras

Een afbeelding uit de veertiende eeuw probeert het moment weer te geven. Enkel de voeten van Jezus zijn zichtbaar. In het natte gras staan nog de afdrucken. Aan weerskanten de mannen in de witte gewaden. Op de voorgrond, rechts, staat Petrus, te herkennen aan de sleutel van de hemelpoort in zijn handen. Hij heeft zijn rechterhand geheven. Het lijkt of hij Jezus uitzwaait, maar het kan ook zijn dat hij zijn ogen beschermt tegen het licht.

De prent stamt uit een uitgave van omstreeks 1360 van het werk *Speculum Humanae Salvationis*, oftewel Spiegel van de redding van de mens. In de veertiende eeuw is dat een populair boekwerk, dat in eenvoudige taal de Bijbel navertelt. Met veel illustraties, want de meeste mensen kunnen niet lezen. Wat er geschreven staat, horen ze in de kerk.

Hier kunnen ze ook de samenhang tussen het Oude en het Nieuwe Testament met eigen ogen zien. Op de onderste helft van de afbeelding slaapt Jacob, met zijn hoofd op een steen. Hij droomt over een ladder tussen hemel en aarde. Over de sporten gaan engelen omhoog en omlaag. Hemel en aarde zijn verbonden in druk verkeer. Jahwe verschijnt hem en belooft: 'Ik zal u niet verlaten.'

Steen en rots

Diep onder de indruk zet Jacob na zijn ontwaken de steen overeind. De plek waar hij heeft geslapen, noemt hij Betel. Beth-el, huis van God. En hij zegt: 'Deze steen, die ik als heilige steen opricht, zal het huis van God zijn.' Dat verwijst weer naar Petrus in de bovenste helft van de afbeelding. En naar het woord van Jezus: 'Gij zijt Petrus, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen.'



Wie ook de afbeelding heeft gemaakt, hij is thuis in de wereld van de beide Testamenten. Hij verbindt ze met elkaar, brengt hemel en aarde samen.

Pinksteren

Nu wordt de uitspraak van die mannen in hun witte gewaden begrijpelijker. Jezus stijgt op naar de hemel, maar hij keert ook weer terug. Net als de engelen op de ladder. In stilte, in het leven van iedereen. De Aanwezige, zoals Jahwe aan Jacob heeft beloofd. Pinksteren is dan een scharnier. Tijdens het laatste avondmaal kondigt Jezus Zijn afscheid aan. Maar ze blijven niet alleen achter, de Heilige Geest zal over hen komen. Op Pinksteren is het zover. 'Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak.' Uit de hemel, dus.

Iets wat op vuur lijkt, daalt van boven neer op alle aanwezigen. Ze raken in vervoering, taalverschillen doen er niet meer toe. Iedereen begrijpt en verstaat de ander. Hart tegen hart. De hemel is terug op aarde, waar de Geest voortaan waait waarheen Hij wil.

Hans Morssinkhof

Geest in en om de kerken



Beckum

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137

Openingstijden secretariaat

Dinsdagochtend van 08.30-12.30 uur

(Diny Annink)



Bentelo

O.L. Vrouwe van
Altijddurende Bijstand

O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19

Openingstijden secretariaat

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur



Delden

H. Blasius

Langestraat 78

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057

Openingstijden secretariaat

Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00-12.00 uur. Op maandagmiddag van 14.00-15.00 uur zijn G. Ros en M. Workel aanwezig voor vragen over het R.K. kerkhof.

Contact pastor | Parochianen die behoefte hebben aan contact met een van de pastores kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen geopend van 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in alle rust een bezoek kunt brengen.

Overleden

- 23-1-2026 Bennie Vijn, 78 jaar
- 17-2-2026 Tonnie Wiggers, 81 jaar
- 11-3-2026 Toos Delen-Jansen 93 jaar
- 3-4-2026 Miny ter Braak-Blokhuis 87 jaar

Mensen in Nood | Op zaterdag 23 mei a.s. is er weer een kledinginzameling. U kunt uw kleding brengen tussen 10 en 12 uur op de parkeerplaats van het NS-station. Bij voorbaat dank.

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte hebben aan contact met een van de pastores kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te worden in Onder Ons, moeten op donderdag voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. Parochianen die Onder Ons via de mail wensen te ontvangen kunnen contact opnemen met het secretariaat: 074-367 62 09 of mailen met beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | U kunt de viering op dinsdagmorgen om 09.00 uur meeluisteren via www.kerkomroep.nl.

Secretariaat | Het secretariaat is voortaan geopend op dinsdagochtend van 09.30-12.30 uur. De opening op vrijdagmorgen komt te vervallen.

Doordeweekse vieringen | Elke eerste, derde en vierde dinsdagmorgen van de maand is er om 09.00 uur een viering in de sacristie. Hierna staat de koffie klaar. U bent van harte welkom.



Pinksteren



Goor

H.H. Petrus en Paulus

Hengeveldestraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I: www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL89 RABO 032 21 21 582

Openingstijden secretariaat

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.



Hengevelde

H.H. Petrus en Paulus

Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: kerkhengevelde@gmail.com

IBAN: NL35RABO0157107221

Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur



Isidorushoeve

H. Isidorus

Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com

IBAN: NL45ABNA0495351202

Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Beheerder Parochieel centrum:

Marian te Wierik

Voor het reserveren van een ruimte contact opnemen met Marian te Wierik, tel. 06-40 44 32 02 of mjatewierik@gmail.com.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, gebedsintenties zijn € 9,00. Voor een jaargedachtenis € 12,00. Misintenties graag een week van te voren opgeven.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur eucharistieviering (tenzij anders vermeld in Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |

De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte hebben aan contact met een van de pastores kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Overleden |

- 19-3-2026 Marie Brok-Overbeek, 94 jaar
- 4-4-2026 Wiel Winkelmolen, 99 jaar

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 09.00-11.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het opgeven van misintenties, het melden van overlijden en voor verdere vragen en boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/gebedsintenties: € 9,00. Jaargedachtenis: € 12,00. Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van 09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster op pagina 20-21.

Hemelvaart | Op Hemelvaart, donderdag 14 mei, is er om 09.00 uur een Woord- en Communieviering op het plein. Na de viering is er voor iedereen koffie. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Noaberdienst | Op zondag 17 mei is er om 09.30 uur Noaberdienst met Diepenheim. Iedereen is van harte welkom.

Overleden |

- 10-2-2026 Maria Hartgerink, 88 jaar
- 16-2-2026 Gerard Koenderink, 77 jaar
- 22-2-2026 Hermien Gierkink-Reijerink, 94 jaar
- 23-2-2026 Clemens Kiezenbrink, 71 jaar
- 6-3-2026 Els Semmekrot, 68 jaar
- 18-3-2026 Jos Epping, 77 jaar
- 26-3-2026 Willy Nijhuis, 82 jaar

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor het opgeven van mis-gebedsintenties, jaargedachtenis het aanmelden van jubilea en overige zaken.

Intentie/jaargedachtenis | De vergoeding voor een mis-of gebedsintentie bedraagt € 9,00, voor een jaargedachtenis € 12,00.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Meimaand – Mariamaand | Op zondagmorgen 10 mei staat de viering in het teken van Maria en Moederdag. Op dinsdagmiddag 12 mei is er een Marialof om 14.30 uur. Op de dinsdagochtenden 5 en 19 mei wordt om 09.00 uur het rozenhoedje gebeden. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Dinsdagmorgenviering | Bij de weekendmededelingen en in Rond Haaksbergen wordt aangegeven wanneer er op dinsdagochtend een viering is. Na afloop is er koffie en thee in de pastorie.

Hemelvaart | Op Hemelvaart is er om 09.30 een viering m.m.v. het dames- en herenkoor.

Pinksteren | Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei, is er om 09.30 uur een feestelijke viering m.m.v. het dames- en herenkoor.

Schoolverlatersviering | Op zaterdagavond 20 juni nemen de kinderen van groep 8 van de basisschool tijdens een speciale viering afscheid van de Bonifatiuschool. Aanvang 17.30 uur, het koor Spirit zingt.

Dauwtrappersviering Hertme

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, houdt de Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme weer in alle vroegte een viering in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven. Dit jaar is het een Woord- en Communiedienst. Ondersteuning verleent het dames- en herenkoor van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er vanwege het vroege tijdstip wel

rekening mee dat het 's ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar. U bent van harte welkom.



Nóg een Heilig Jaar

In Geestig 2 schreven we al over het Franciscaans Jubeljaar 2026. Maar er is nog een jubeljaar, uitgeroepen door de karmelieten die voor Twente van grote betekenis zijn geweest. Hun scholen in Oldenzaal, Hengelo, Enschede en Almelo hebben veel Twentse jongeren begeleid op hun weg naar volwassenheid en vervolgonderwijs. En dat doen ze tot de dag van vandaag.

Het karmelitaans Heilig Jaar heeft te maken met de heiligverklaring van Johannes van het Kruis (1542-1591) in 1726. En met zijn uitroeping tot kerkleraar in 1926. Hij geldt als een van de belangrijkste mystici binnen de Kerk. Zijn leven stond in het teken van de hervorming van de orde van de karmelieten. Het initiatief voor dit Heilig Jaar ging uit van de ongeschoeide karmelieten en de Spaanse bisdommen Ávila, Jaén en Segovia. Johannes van het Kruis heeft in deze bisdommen geleefd en gewerkt.

Het thema van dit Jubeljaar: 'Hoop verkrijgt zoveel als ze hoopt'. Het Heilig Jaar is in december 2025 ingezet met de opening van een heilige deur in de kerk bij het graf van Johannes van het Kruis in Segovia. De afsluiting vindt plaats op 26 december in Ubeda, waar hij stierf.

Indrukwekkende passie in de Hoeve

Zondagavond 29 maart werd onder zeer grote belangstelling weer de Passie opgevoerd in de H. Isidoruskerk in St. Isidorushoeve. 'Ik sta naast je', was het thema van deze Passie en dit kwam op vele manieren tot uitdrukking.

De Passie begon met het binnendragen van een groot kruis door de kruisdragers. Dit werd door velen als zeer indrukwekkend ervaren. Het lijdensverhaal van Jezus, dat als een rode draad door de uitvoering liep, werd naar de actuele situatie in de wereld

van nu gebracht met gedichten en meditaties. Dit werd afgewisseld met mooie liederen, die werden gezongen door een speciaal voor deze avond samengesteld projectkoor van ruim zeventig mensen, ondersteund door een combo en drie solisten.

Deze Passie uitvoering is mede tot stand gekomen door de enthousiaste en belangloze inzet van veel vrijwilligers, bedrijven en verenigingen in de Hoeve e.o.

Foto: Han Hilderink



Maria Magdalena in De Lutte

In de St. Plechelmuskerk, Plechelmusstraat 7 in De Lutte, wordt op zaterdag 9 mei de voorstelling Maria Magdalena gegeven. Aanvang 19.30 uur, kerk open vanaf 18.30 uur.

Het is een muzikale voorstelling, die Maria Magdalena's leven volgt vanaf het moment dat Jezus aan het kruis sterft. Ze is een volgeling van Jezus en aanwezig bij de kruisiging. Ook is ze de eerste die het nieuws over de verrijzenis van Jezus doorgeeft.

Zie ook www.hetverhaalvanmariamagdalena.nl

Online reserveren

Kaarten zijn voor € 10,- (contant) te koop en kunnen vooraf gereserveerd worden, via secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51 (van 09.00 tot 11.00 bereikbaar). U kunt de kaarten op de avond van de voorstelling tussen 18.30 uur en 19.00 uur aan de deur van de kerk ophalen.

Glossy over Gerardus Majella

Het redemptoristenklooster Wittem komt dit jaar met een speciale uitgave: een glossy over Gerardus Majella. Aanleiding is zijn 300ste geboortedag op 6 april. De heilige werd geboren in Muro Lucano (in Zuid-Italië).

Gerardus Majella was broeder bij de redemptoristen en ging op bedeltocht voor zijn medebroeders. Ook hielp hij mensen die bij het klooster aanklopten. Verder zou hij duivels hebben uitgedreven en wonderlijke genezingen hebben verricht. Tijdens zijn leven had hij visioenen en werd hij 'Il Santo' genoemd: de heilige. Gerardus overleed, 29 jaar oud, aan tuberculose. In 1904 volgde zijn officiële heiligverklaring.

In het Limburgse klooster Wittem wonen sinds 1836 redemptoristen. In de rijk geïllustreerde glossy die het klooster uitgeeft over

Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

De Twentse School voor Theologie wil ook in het nieuwe seizoen 2026-2027 starten met een nieuwe groep voor de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden. Deze wordt gegeven op de dinsdagavond in de Waterstaatskerk in Hengelo, de startdatum is 22 september.

De cursus biedt zowel verdieping als verbreding. Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot mooie, diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten. Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

De volledige cursus duurt drie jaar, maar je meldt jezelf telkens aan voor één jaar. Na een jaar kun je dus beslissen of je ook in het volgende jaar aan de cursus wilt deelnemen. De kosten bedragen € 240,00 per seizoen. De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie en aanmelding: Dick van der Meijden, cursuscoördinator, tel. 06 47 31 18 30, dvdmeijden@hotmail.com, of ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51 07 93 96, carla.borgers@gmail.com. Op dinsdag 19 mei is er om 19.30 uur in de Waterstaatskerk een informatieavond. Meld je aan per e-mail: dvdmeijden@hotmail.com.

Doopviering

Ouders die hun kind laten dopen, en volwassenen die gedoopt willen worden, kunnen contact opnemen met het secretariaat van het pastoraal team, via tel. (074) 349 22 12 (bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 08.30-16.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur) en per mail: contact@pastoraalteam.nl. De doopviering kan plaatsvinden in de eigen kerk. Voorafgaand aan de plechtigheid is er een voorbereidingsbijeenkomst.

Gerardus Majella is zijn levensverhaal te lezen en wordt verteld hoe klooster Wittem uitgroeide tot een pelgrimsoord voor Gerardus Majella. Daarnaast zijn er beelden van andere Gerardusbedevaartsoorden te zien en brieven en getuigenissen van mensen die steun bij hem zochten.

De glossy is te bestellen voor € 14,50 bij de boekwinkel van Klooster Wittem: www.kloosterboekwinkel-wittem.nl



Vieringen maart en april

Eucharistievieringen door de week

Maandag: 09.00 Lambertus

Dinsdag: 19.00 uur Lambertus

Woensdag: 09.00 uur Goor
18.30 uur Delden

Donderdag: 19.00 uur Lambertus

Vrijdag: 09.00 uur Borne



ACTUELE INFORMATIE

Actuele informatie over vieringen in de kerken van de parochies H. Geest, HH. Jacobus en Johannes en De Goede Herder vindt u op

rktwentecentraal.nl

U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de bijgaande QR-code.

In het vieringenoverzicht vindt u per dag waar en wanneer er een viering is. U ziet ook meteen wat voor soort viering het is.

DATUM

zaterdag 9 en
zondag 10 mei

HEMELVAART
donderdag 14 mei

zaterdag 16 en
zondag 17 mei

PINKSTEREN
zaterdag 23 en
zondag 24 mei

zaterdag 30 en
zondag 31 mei

zaterdag 6 en
zondag 7 juni

zaterdag 13 en
zondag 14 juni

zaterdag 20 en
zondag 21 juni

zaterdag 27 en
zondag 28 juni



H. Blasius
Beckum



O.L. Vrouw van Altijd
Durende Bijstand Bentelo



Let op: op dit moment is nog niet bekend wie pastoor Jansen tijdens zijn afwezigheid vervangt in de vieringen. In dat geval staat er: 'Voorganger nog niet bekend.'



H. Blasius Delden	H.H. Petrus en Paulus Goor	H.H. Petrus en Paulus Hengevelde	H. Isidorus, St. Isidorushoeve
za. 19.00 Eucharistieviering Pastoor J. Keuben		zo. 09.30 Eucharistieviering <i>Voorganger nog onbekend</i>	zo. 09.30 WoCo-viering Werkgroep
do. 09.30 Eucharistieviering <i>Voorganger nog onbekend</i>		do. 09.00 WoCo-viering Werkgroep	do. 09.30 WoCo-viering Werkgroep
zo. 09.30 Eucharistieviering Pastor J. Keuben	zo. 11.00 Eucharistieviering <i>Voorganger nog onbekend</i>	zo. 09.30 Noaberdienst met Diepenheim	
zo. 09.30 Eucharistieviering <i>Voorganger nog onbekend</i>	zo. 11.00 Eucharistieviering Pastor C. Pikkemaat	zo. 09.30 Eucharistieviering Pastor J. Keuben	zo. 09.30 WoCo-viering Werkgroep
za. 19.00 Eucharistieviering Pastor J. Huisman		za. 19.00 WoCo-viering Werkgroep	za. 19.00 WoCo-viering Werkgroep
zo. 09.30 Eucharistieviering Pastor C. Pikkemaat	za. 19.00 WoCo-viering Werkgroep	za. 19.00 WoCo-viering Werkgroep	za. 19.00 Eucharistieviering Pastor J. Keuben
zo. 09.30 Eucharistieviering Pastor J. Keuben		za. 19.00 Eucharistieviering <i>Voorganger nog onbekend</i>	zo. 09.30 WoCo-viering Werkgroep
zo. 09.30 Eucharistieviering <i>Voorganger nog onbekend</i>	zo. 11.00 Eucharistieviering Pastor C. Pikkemaat		za. 17.30 Eucharistieviering <i>Voorganger nog onbekend</i> Schoolverlatersviering
za. 19.00 Eucharistieviering <i>Voorganger nog onbekend</i> Zomerzegen		za. 19.00 WoCo-viering Werkgroep	zo. 09.30 WoCo-viering Werkgroep



Patrick Kuipers administrator

Tijdens de afwezigheid van pastoor Jurgen Jansen is Patrick Kuipers administrator. Tot de terugkeer van onze pastoor is hij verantwoordelijk voor het beheer van, en de pastorale zorg in onze drie parochies.

Kardinaal Eijk heeft hem op 1 maart benoemd tot bisschoppelijk vicaris in het vicariaat Deventer. Kuipers is bovendien pastoor van de samenwerkende parochies H. Jacobus de Meerdere (Enschede), Maria Vlucht (Lossen) en H. Franciscus van Assisi (Haaksbergen).

Woordpuzzel 3

door Hans Morssinkhof

'Voetbal is oorlog', wordt wel gezegd. En: 'Voetbal is religie.' Wat we er ook van vinden, volgende maand begint het WK Voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Als voorbereiding, om in de stemming te komen, hebben we in de woordpuzzel **acht voetbaltermen** verstopt. Kunt u ze vinden?

Stuur uw antwoord vóór 29 mei 2026 naar:

Redactie Geestig/Puzzel 3
Langestraat 78
7491 AJ Delden

of mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet u vooral niet om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Alle inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs.

In de vorige puzzel waren de namen verborgen van de apostelen Andreas, Filippus, Jacobus, Johannes, Mattheus, Petrus, Simon en Thomas. Uit de goede inzendingen is als winnaar getrokken mevrouw **Gerda Pelle-ten Hagen uit Hengevelde**. Van harte proficiat.

H	N	R	Y	M	N	T	P	Q	I	W
B	L	A	A	P	L	E	O	D	Z	K
C	B	R	U	H	Z	Q	H	R	C	G
M	W	E	E	A	D	W	C	M	A	L
Z	C	O	R	N	E	R	S	P	A	S
J	N	S	D	D	I	L	F	L	F	B
M	D	O	Z	S	J	A	A	O	W	E
C	S	Q	A	P	H	O	R	B	V	K
G	G	Y	E	I	G	V	T	T	R	Y
E	U	A	G	T	C	F	S	S	M	T
C	O	Q	E	S	U	Y	Q	B	N	Z

Info RK Heilige Geestparochie

www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25
ANBI-nummer: 002609411
KvK-nummer: 74845721

Secretariaat pastoraal team

Berfloppelein 18, 7553 JZ Hengelo
T: 074-349 22 12

E: contact@pastoraalteam.nl

Bereikbaar op dinsdag tot en met donderdag van 08.30-16.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geestparochie

Hengeveldestraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 - 26 08 78

E: contact@heiligegeestparochie.nl

Dit nummer is niet voor pastorale zorg of ziekenzalving. Zie hieronder.

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor J. Jansen of pastor J. Keuben. U vindt hun gegevens in de rechterkolom op deze pagina. We vragen u hierbij rekening te houden met hun vrije dagen.

Ziekenzalving

Voor de ziekenzalving of de ziekenzegen kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met pastoor J. Jansen of pastor J. Keuben.

Dopen en Huwelijk

Aanmelden bij secretariaat pastorale team
T: 074- 349 22 12

Vertrouwenspersoon

• Mw. Magrit de Graaf
M: vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl
T: 06 51 74 13 00

Caritas H. Geestparochie

• caritas@heiligegeestparochie.nl

 [Facebook.com/heiligegeestparochie](https://www.facebook.com/heiligegeestparochie)

Pastorale team

• J.A.C. Jansen, pastoor
(Met ziekteverlof)

• J. Keuben, pastor
M: 06 – 37 08 70 87
E: j.keuben@rktwentezuid.nl
Vrij: maandagavond en zaterdag


Heilige Geest
PAROCHIE



Parochie
De Goede Herder
Hengelo

Film kijken met paus Leo

Het Vaticaan maakte eind vorig jaar bekend dat paus Leo XIV vier lievelingsfilms heeft. Toch een wat verrassend bericht. Je zou denken dat een paus daar geen tijd voor heeft. En dat zijn ambt zo zwaar en alomvattend is, dat er voor ontspanning en afleiding geen plaats meer is. Voor humor eigenlijk ook niet.

Dat maakt de mededeling extra verrassend: ook voor de paus kan de boog niet altijd gespannen zijn, ook de paus houdt van film. Zijn voorkeur: *It's a Wonderful World* (1946), *The Sound of Music* (1965), *Ordinary People* (1980) en *La vita è bella* (1997). We gaan ze alle vier bekijken.

La vita è bella

Wanneer er een aanslag is gepleegd hoor je op het journaal dat de politie de computer van de dader heeft doorzocht. Er wordt dan, onder andere, onderzocht welke filmpjes de dader op internet heeft gezien. Dat geeft namelijk een beeld van zo iemand. Dit geldt voor ons allemaal. De films die we mooi vinden zeggen iets over onze geest en over wie we zijn.

Dus als we een idee willen krijgen van wat voor mens paus Leo is, moeten we kijken waar die films over gaan en wat de thema's zijn. We beginnen met *La vita è bella* (Het leven is mooi).

Humor en tragedie

La vita è bella is een ontroerende Italiaanse film uit 1997 van Roberto Benigni. De inhoud past bij het thema van dit nummer. Het gaat over warme gevoelens, over hart tegen hart.

De film vertelt het verhaal van een joodse vader die, midden in de gruwel van de Holocaust, zijn jonge zoon probeert te beschermen door de werkelijkheid te verhullen als een spel. De film combineert humor en tragedie.

Als dit is waar paus Leo voor staat, dan volg ik hem graag

De eerste fase van de film is een romantische komedie. We volgen Guido, een charmante joodse man, die verliefd wordt op Dora. Ze krijgen een kind, Giosuè. Het geheel vindt plaats in het romantische Italiaanse landschap zoals we dat kennen uit de reclame voor olijfolie en andere mediterrane lekkernijen.

De overgang naar de tweede fase begint wanneer Giosuè aan zijn vader vraagt waarom op sommige etalages het plakkaat hangt 'Verboden voor joden en honden.' Zijn vader antwoordt dat ieder



zo zijn voorkeur mag hebben en vraagt zijn zoon waaraan hij zelf een hekel heeft. Dat zijn spinnen, zijn vader haat Visigoten. Dus zij hangen op de deur van hun boekwinkeltje 'Verboden voor spinnen en Visigoten.'

Concentratiekamp

Ze worden opgepakt en gedeporteerd. Guido houdt vol dat het leven in het concentratiekamp een groot spel is met vele uitdagingen. Uiteindelijk kunnen ze een echte tank kunnen winnen als ze 1000 punten verzameld hebben.

Hij bedenkt bij alle ellende een verhaal met een opdracht in het kader van het spel. Zo behoedt hij zijn zoontje voor het kwaad. Het einde is deels feelgood en deels heel tragisch. Ik verklap het niet. Onbaatzuchtige liefde

Deze film speelt zich af in oorlogstijd. De hoofdpersoon gaat het geweld met humor en vindingrijkheid te lijf om zo zijn kind te beschermen. Humor en onbaatzuchtige liefde als wapen tegen het onmenselijke. En als dit het is waar onze paus voor staat, als het daarom één van zijn vier favoriete films is, dan volg ik hem graag als mijn geestelijke leider.

De film is nog te koop op dvd. Ik heb hem gehuurd voor € 3,99 via Pathé thuis. Een mooie film die je raakt. Ik garandeer je een geweldige ontroerende avond.

Bernard Korbeld



Maria ontwaart de knopen

In de Sint Peterskerk in Augsburg hangt een bijzonder schilderij van Maria. We zien hoe ze zorgvuldig de knopen uit een wit lint haalt. Aan haar voeten een slang, symbool van de duivel, die zelf in de knoop is geraakt. Zo wordt de boodschap helder: Maria wil ons helpen bij het oplossen van onze problemen. In het Duits heet ze daarom ook wel 'Knotenlöserin'. Een mooi woord. Het drukt uit dat ze de knopen ('Knoten') niet alleen ontwaart maar ook gladstrijkt.

Zo heeft de opdrachtgever het gewild. Zijn grootvader krijgt ooit tijdens een huwelijks crisis van een pater de opdracht de 'knopen in zijn leven' bij Maria aan te bevelen. Het werkt, het huwelijk blijft in stand. Uit dankbaarheid laat de kleinzoon de kunstschilder Johann Schmidtner rond 1700 Maria afbeelden als 'Knotenlöserin.' Op Maria en haar moederlijke zorg en bijstand kun je altijd vertrouwen, wil hij ermee zeggen. Ze staat je bij, ze geeft je raad.

Dankzij paus Franciscus is de voorstelling wereldberoemd geworden. In Argentinië, zijn geboorteland, heeft hij een ansichtkaart van haar. De afbeelding spreekt velen aan en wordt in tal van kerken nageschilderd, in Argentinië en andere Zuid-Amerikaanse landen. Eenmaal paus, laat Franciscus ook in het Vaticaan een schildering van de 'Knotenlöserin' aanbrengen.

Misschien omdat één oogopslag duidelijk maakt wie Maria is. Dan wordt het meteen persoonlijk: je krijgt vanzelf het gevoel dat ze onophoudelijk in de weer is om de vele knopen uit jòuw leven uit elkaar te halen. Zelfs als je daar niet om vraagt. Want je moeder wil het allerbeste voor jou.

Hans Morssinkhof