



GELOOFSGEMEENSCHAP
HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI
BERFLOPLEIN 18, 7553 JZ HENGELO



NIEUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 28 MAART – 18 APRIL 2026



Wij wensen u allen een heel goede voorbereiding op Pasen, mooie, inspirerende vieringen en zinvolle dagen. ZALIG PASEN!

ZONDAG 29 MAART PALMZONDAG

11.00 uur woord- en communieviering met samenzang onder orgelbegeleiding van R. Schokker. Na afloop van de viering kunt u gewijde palmtakjes mee naar huis nemen voor uzelf en voor uw naasten.

Deze palmtakken zijn vorige week na de viering officieel met wijwater gewijd door pastor James Keuben.

PAASPLECHTIGHEDEN IN DE LAMBERTUSBASILIEK

In de parochie De Goede Herder wordt al jaren in de Goede Week het Paastriduum gezamenlijk gevierd. Met name op Witte Donderdag en in de Paaswake proberen we bijzonder duidelijk te maken dat het vieringen voor de hele parochie zijn.

- **Witte Donderdag 2 april 19.00 uur** eucharistieviering, de herdenking van het Laatste Avondmaal, waarin zo mogelijk ook een voetwassing plaatsvindt door de voorganger. Hiermee beelden we uit wat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal bij zijn leerlingen deed, als teken van dienstbaarheid en een voorbeeld van hoe zij met elkaar moesten omgaan.
- **Goede Vrijdag 3 april 19.00 uur** Goede Vrijdagliturgie 19.00 uur
- **Paaszaterdag 4 april 20.30 uur Paaswake**
Tijdens de Paaswake worden de paaskaarsen van de vier kerken van onze parochie ontstoken en wordt voor de vier kerken het doop- en wijwater gezegend. De paaskaarsen van de Onze Lieve Vrouwekerk, de Thaborkerk en de Franciscuskerk worden aangestoken door vertegenwoordigers van deze gemeenschappen. Zij nemen dan aan het einde van de viering de paaskaarsen en het wijwater vanuit de Lambertus mee naar de eigen geloofsgemeenschap. Ook zijn er lectoren vanuit alle geloofsgemeenschappen.

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten.

VRIJDAG 3 APRIL GOEDE VRIJDAG

15.00 uur Kruisweg verzorgd door de werkgroep m.m.v. het koor Allegro.

ZONDAG 5 APRIL EERSTE PAASDAG

11.00 uur Paasviering, feestelijke eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor Franciscus.

Pastor C. Pikkemaat is de voorganger.

Er is een kerkdeurcollecte om deelname aan Lourdesreizen voor meer mensen mogelijk te maken.

ZATERDAG 11 APRIL THEMAVIERING: 'IK GELOOF DAT IK TWIJFEL'

18.30 uur gebedsviering verzorgd door het ExRa-koor. Een afvaardiging van de leden van het koor heeft de viering voorbereid. Als thema is gekozen: Ik geloof dat ik twijfel.

Het evangelie van dit weekend gaat over de twijfel van de ongelovige Tomas. Het verhaal van de ongelovige Tomas, zoals we hem gewend zijn te noemen, behoort tot de meest sprekende verhalen die na Pasen worden verteld. We hebben geprobeerd dit thema uit te diepen.

Graag nodigen wij u uit samen met ons te vieren, door te luisteren, te bidden en te zingen.

ZATERDAG 18 APRIL

18.30 uur woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep Stromend Water m.m.v. de Cantores.

DINSDAGMORGEN: SAMEN VIEREN EN ELKAAR ONTMOETEN

De vieringen op dinsdag beginnen om 9.30 uur en vinden plaats in de ontmoetingsruimte.

Op 31 maart en 7 april is er een woord- en gebedsviering. Op 14 april is er een eucharistieviering.

Na afloop van de viering drinken we altijd samen koffie en thee.

EEN GEBORDUURDE KRUISWEG

Een zelf doordachte, ontworpen, uitgetekende en geborduurde kruisweg hebben we mogen ontvangen. De staties zijn te bewonderen in de vitrine. We zijn Irene Lammersen, die een aantal jaren geleden in het koor van de Moeder Teresa gezongen heeft, hier heel erg dankbaar voor.

De schoolkinderen die a.s. woensdag komen voor de kinderkruisweg, kunnen deze staties ook bekijken.



OPENINGSTIJDEN KERKGEBOUW, BEREIKBAARHEID VAN HET SECRETARIAAT BERFLOPLEIN 18

Van ma. t/m vrij. zijn er van 9.30-11.30 uur mensen van Gastvrij aanwezig.

Het secretariaat is op donderdag geopend van 9.30-11.30 uur, tel. (074) 291 30 09.

Mail : franciscus.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl. Facebook: www.facebook.com/H.Franciscuskerk.

Op de nieuwe website www.rktwentecentraal.nl vindt u actuele informatie (nieuws) en een overzicht van de vieringen in alle kerken van de drie samenwerkende parochies.

Als er behoefte is aan bezoek van iemand vanuit de bezoekgroep van onze geloofsgemeenschap - thuis of in een zorginstelling - dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat.

Bij een overlijden kunt u bellen naar: 06-57 11 92 53, de uitvaarttelefoon van onze geloofsgemeenschap.

Bij pastorale nood, voor het sacrament van de zieken of voor een ziekenzegening kunt u contact opnemen met onze pastores: Pastoor J. Jansen: 06-46 90 72 33 (maandag vrij)
 Pastor J. Keuben: 06-37 08 70 87 (maandagavond en zaterdag overdag vrij)

INTENTIES VOOR DE KOMENDE DRIE WEKEN

Vast Jo Kleinsman-Wegdam, Ine Westendorp-Meulenkamp

5 april (Pasen)

Voor de overleden pastores van onze geloofsgemeenschap: Pastor Sandkuyl, De Mey, Span, Hafkenscheid, Weghorst, Hoitink, Bruens, Morsink, Nibbelke

di. 7 april voor de overleden familie Van den Einde en de familie Van Heiningen

11 april Theo Bruens, Susanne van Dorst, Pierre Coonen, Ouders Westerhof, jaargedachtenis Maria Westerhof-Ellenbroek

INTENTIES

Uw bijdrage van € 10,00 kunt u overmaken op: NL79 ABNA 0590 2353 11. t.n.v. parochie De Goede Herder. Dit rekeningnummer is verbonden aan de Franciscus. Intenties die vermeld moeten worden in de nieuwsbrief dienen op dinsdag vóór 11.30 uur binnen te zijn, via de mail of telefonisch.

28 MAART VIOOLTJESMARKT IN DE FRANCISCUSKERK EN DE THABORKERK VAN 9:30-12:30 UUR

Naast de bestelde viooltjes zijn er ook extra violen en zakken om violen op te hangen. Ook zijn er paasattenties, boeken en kaarten te koop.

De opbrengst is bestemd voor de Stichting Welzijn Oekraïense Kinderen.



FEESTELIJKE 2^E PAASDAGSOEP

Heeft u het ook gemist vorig jaar, die feestelijke KerstSoep?

Daarom bent u dit jaar extra welkom op tweede Paasdag, maandag 6 april, voor een uitgebreide feestelijke 2^e PaasdagSoep. De inschrijving sluit op woensdag 1 april.

Op zondag 19 april is er weer Zondags Soep. Aanmelden kan tot woensdag 15 april.

Inloop 12.15 uur, aan tafel om 12.30 uur. De kosten bedragen € 5,00.

Aanmelden kan op de lijst in de kerk of via e-mail: zondagssoep@gmail.com. Graag ook uw telefoonnummer vermelden!



WIST U DAT....

- de tuinen er weer op z'n paasbest uitzien? Een woord van dank voor de tuinploeg!
- de brillen weer naar de stichting ZGT Overzee zijn gebracht?
- er achter in de kerk een uitgebreid artikel ligt over het Franciscaans jubeljaar: Franciscus, Vredesgetuige? De mensen die de nieuwsbrief per mail ontvangen, krijgen het artikel digitaal.
- de voorjaarsinzameling voor Sam's Kledingactie gehouden wordt op zaterdag 9 mei?
- **Jezus zei: 'Geven jullie hen maar te eten'?** Tijdens de vastenperiode staat de bus voor uw bijdrage aan de Vastenactie achter in de kerk.
- **in de nacht voor Palmzondag de zomertijd begint? De klok mag dan één uur vooruit!**

VASTENACTIE

HET ZAL JE MAAR GEBEUREN

het zal je maar gebeuren als treurende vrouwen naar het graf gaan om het lichaam te balsemen van de man die je bewonderde.

Je zoekt de dode bij de doden maar hij is er niet.

Je had het kunnen weten zeggen de engelen.

Nou ja kun je zeggen, dat is zo lang geleden gebeurd.



Een mooi verhaal maar verder, wat heb je er nu aan?

Toch kom je Hem soms tegen in een woord of gebaar van een mens, soms toch kun je hem bewijzen in jezelf, door er te zijn voor de ander, de helpende, gevende, meelevende mens. Het zal je maar gebeuren, soms.